

# Mijn leven aan Jezus geven en Jezus uitnodigen in mijn hart?

[http://wayoflife.org/index\\_files/giving\\_my\\_life\\_to\\_jesus.html](http://wayoflife.org/index_files/giving_my_life_to_jesus.html) , 16-7-2014

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. Update 19-12-2022

... nergens is redding beschreven als "mijn leven aan Jezus geven" of louter "Jezus uitnodigen in mijn hart"

Dikwijls zegt iemand me: "Ik heb mijn leven aan Jezus gegeven", of: "Ik heb Jezus uitgenodigd in mijn hart".

Ik twijfel er niet aan dat sommige mensen die hun redding beschrijven in deze termen echt gered zijn, maar dit zijn niet de bijbelse beschrijvingen van redding en ik ben ervan overtuigd dat het gebruik van zulke terminologie niet onschadelijk is. "Mijn leven aan Jezus geven" of "Jezus uitnodigen in mijn hart" geeft in feite een fout idee.

"MIJN LEVEN AAN JEZUS GEVEN" impliceert dat ik iets goeds of waardevols aan Hem te geven heb en dat er iets goeds in me is dat God zou accepteren, wat beslist niet waar is. "Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één" (Romeinen 3:10).

De Bijbel zegt dat zelfs onze veronderstelde gerechtigheden onaanvaardbaar zijn voor een heilig God: "...al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kled [KJV: "as filthy rags" = als vuile lompen]" (Jesaja 64:6).

## ONBIJBELS!



### Nergens wordt redding zo in de Schrift beschreven

"Mijn leven aan Jezus geven" impliceert dat ik iets goeds aan Hem te geven heb, maar zie Rom 3:10; Jes 64:6.

"Jezus uitnodigen in mijn hart" is niet hetzelfde als onze zonden erkennen. Het impliceert dat mijn hart niet die vuile plaats is waarvan de Schrift spreekt; zie Jer 17:9.

"JEZUS UITNODIGEN IN MIJN HART" is niet hetzelfde als het erkennen van mijn boze zonden en mijn verschrikkelijke ongeredde toestand, en te vertrouwen op wat Jezus Christus voor mij heeft gedaan op het kruis als enige middel van redding. "Jezus uitnodigen in mijn hart" impliceert dat mijn hart niet die vuile plaats is waarover de Bijbel spreekt. "Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?" (Jeremia 17:9). Het is waar dat de Bijbel zegt dat Jezus Christus in het leven van de gelovige komt. In 2 Korinthiërs 6:16 zegt God: "Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen", maar dit kan echter alleen nadat een persoon gered, gereinigd en geheiligd is door geloof in Christus' verzoening.

De term "Jezus uitnodigen in mijn hart" is gewoonlijk gebaseerd op Openbaring 3:20: "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij". Nu, dit is geen uitnodiging aan een ongelovige enkeling, maar aan een afgeweken christelijke kerk. Zie vers 19: "Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en

bekeer u". Jezus klopt op de deur van de eigenzinnige kerk van Laodicea en nodigt gelovige enkelingen uit om gepast te reageren op Zijn berisping door zich af te keren van hun afvallige positie.

Louter een zondaar vertellen Jezus uit te nodigen in zijn of haar hart geeft een fout idee TENZIJ we zorgvuldig zijn zondige positie verklaren, en Gods oordeel over zonde (Romeinen 1:18 - 3:18), en Jezus' offer voor zonde (Romeinen 3:19-24). Dit is de ware weg naar redding overeenkomstig Romeinen.

Het evangelie is niet "Jezus uitnodigen in mijn hart"; het wordt samengevat als volgt door de apostel van de Heer: "Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften" (1 Korinthiërs 15:3-4).

Bijbelse redding is beschreven in Handelingen 20 als bekering van mijn zonde en zelfwil, hetgeen betekent mij over te geven aan God, en mijn geloof te stellen in Jezus Christus als mijn zondedragger. Dit is de boodschap die Paulus predikte. "Ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus" (Handelingen 20:21).

Bijbelse redding is beschreven in Romeinen 10 in termen van met uw hart geloven dat God Jezus heeft opgewekt uit de doden (Romeinen 10:9).

Bijbelse redding is beschreven in Johannes 3 in termen van opnieuw geboren worden en te geloven in wat Jezus deed toen Hij verhoogd werd op het kruis (Johannes 3:3, 14-16).

Bijbelse redding is beschreven in Handelingen 4 in termen van geloof in Jezus Christus als de enige Heer en Redder (Handelingen 4:10-12).

Bijbelse redding is beschreven in Handelingen 8 in termen van geloof met het gehele hart dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij het offer bracht dat gevraagd werd door Gods wet, wat beschreven is in Jesaja 53 (Handelingen 8:32-37).

Er zijn vele andere beschrijvingen van redding in het Nieuwe Testament, maar nergens wordt redding beschreven als "mijn leven aan Jezus geven" of louter "Jezus uitnodigen in mijn hart".

We moeten zorgvuldig omgaan met redding, want niets in dit leven is belangrijker dan het vinden van de juiste weg naar redding, en de Bijbel waarschuwt dat er andere evangeliën en andere christussen en andere geesten zijn (2 Korinthiërs 11:1-4).

U wordt gered door "van harte gehoorzaam te worden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent", wat verwijst naar de leerstellige inhoud van het bijbelse Evangelie. "Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent" (Romeinen 6:17).

Oppervlakkige presentaties van het Evangelie kunnen "een ander evangelie" worden wanneer als gevolg daarvan een persoon achterblijft met een fout concept van wat het betekent gered te zijn.

Het is leerzaam te weten dat velen, die slachtoffers zijn van de "Quick Prayerism" methode van evangelisatie, en die louter een zondaarsgebed hebben gebeden, maar die geen teken vertonen van wedergeboorte, hun redding beschrijven in de voornoemde termen.

### **Enkele reacties op dit artikel:**

"Ik ben het hier helemaal mee eens. De meesten van ons hebben zich schuldig gemaakt aan het herhalen van een terminologie die we ergens gehoord hebben, alhoewel ze niet bijbels gezond is, inbegrepen deze frases. Maar, ik vind dat het belangrijk is de taal van de Bijbel te gebruiken. Deze twee frases beschrijven de Bijbelse redding niet maar reflecteren een oppervlakkig begrip en presentatie van het evangelie, en ze kunnen iemand gemakkelijk bedriegen met betrekking tot de ware natuur van bekering en geloof" (Thomas Smith, Pastor, Mt. Zion Baptist Church, St. Clair, Missouri).

"Ik denk dat dit een onderwerp is dat frequent zou moeten behandeld worden. Tozer wees er vele jaren geleden op dat 'Jezus uitnodigen in mijn hart' geen bijbelse terminologie is, en dat 'Christus aannemen' (Johannes 1:11-12) een veel ernstiger waarheid in zich meedraagt" (Buddy Smith, Pastor, Grace Baptist Church, Malanda, Queensland, Australia).

“De hele boodschap van ‘vragen in mijn hart’ is erg recent in de geschiedenis van de kerken van de Heer. Het komt me voor dat baptisten het aangenomen hebben van evangelicals en andere denominaties. Het was niet de prediking van de oude baptisten. Er bestaan ook verschillende songs die ook in dezelfde lijn liggen. Het is droevig te merken dat veel mensen hun doctrine uit songs krijgen in plaats hun songs uit doctrine. Is er een bepaalde zin waarin de Heer in onze harten woont? In het licht van Galaten 4:6 en Efeziërs 3:17 is het antwoord ja, maar ons wordt niet bevolen te spreken ‘Vraag Hem in uw hart’ en nergens zien we dat het Evangelie dit verkondigt in de nieuwtestamentische prediking. Toen ik dit recent predikte, was er de onmiddellijke reactie van één man die al lang bekeerd was: ‘Dit klinkt als borderline ketterij’, gewoon omdat hij dat altijd had gehoord, ook in zijn jaren bij andere gezonde kerken.

Toen ik dan het Woord opende en we samen daarin keken, gaf hij toe dat wat ik predikte bijbels was. Mijn vader heeft al jaren gepredikt dat we mensen niet horen te vragen om Jezus in hun leven uit te nodigen of hun leven aan Jezus moeten geven. Hun leven is verkeerd; het is een puinhoop; het is boos. Wij prediken dat zondaars een ‘nieuw leven in Christus’ nodig hebben” (Bobby Mitchell, Jr., Pastor, Mid-Coast Baptist Church, Brunswick, Maine).

“Ik denk dat de reden voor de problematische termen die u noemt (“Ik heb Jezus uitgenodigd in mijn hart”, enz.) een oppervlakkige of zwakke presentatie van het Evangelie is. Als de verloren persoon ertoe geleid zou worden zichzelf te zien als een boze, verloren en helgebonden zondaar, zoals het Woord van God zegt dat hij is, en dat hij onder de toorn en veroordeling staat van een Heilige God, dan zou hij erkennen dat hij niet goed is. Als het doel van ‘het lijdende Lam van God aan het kruis’ volledig gepredikt zou worden, en de verloren zondaar ertoe gebracht zou worden het grote offer van Christus te zien, hoe Hij bloedt en sterft, en dat Hij zo verzoening bewerkt middels Zijn bloedoffer, voor de zonden van de hele wereld, want Hij lijdt onder de toorn van God die op Hem uitgesproken werd, terwijl Hij de zonden van de hele mensheid draagt; En als de Heilige Geest deze zondaar dan zou overtuigen van de wanhopige boze toestand van zijn eigen hart en leven, en hij zou dan zijn hopeloze, waardeloze positie buiten Gods genade zien, dan zou hij zich zeker bekeren van zijn zonden en gered worden. Op dit punt aangekomen zouden de enige woorden die de verloren zondaar in staat is te uiten deze zijn: ‘God wees mij zondaar genadig’. Ziende Gods grote liefde voor zondaars in Christus aan het kruis, en overtuigd door de Heilige Geest, zou dit zeker echt geloof teweegbrengen in het volbrachte werk van Christus voor de redding van een ziel” (Wilbert Unger, Pastor, Bethel Baptist Church, London, Ontario).

---

## Leesmateriaal:

- “God heeft de zondaar lief maar haat de zonde?”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LoveSinner.pdf>
- Heeft God een wonderlijk plan voor uw leven?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wonderlijk-plan.pdf>
- “Is Johannes 3:16 een liefdesverklaring gericht tot de zondige mens?”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Liefde-bedenkingen.pdf>
- Rubriek “Evangelisatie”: <http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm#cartoons>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)