

DE PROFEET HENOCH (deel 5)

HOOFDSTUK 20

Henoch noemt verschillende engelen, en daarbij vermeld hij ook hun opdracht. Deze engelen zijn ook vandaag nog actief, maar je ziet ze meestal niet. Het zijn dienaren van Gods zelf!

Uriël : Waakt en heeft toezicht over het gebeuren op de wereld, en over de Tartarus, de afgrond, het gruwelijkste deel van de onderwereld, met foltering, en waar schuldigen als de reuzen en gevallen engelen, hun straf dienen uit te zitten. De apostel Petrus las waarschijnlijk Henoch, want hij schreef:

2 Petrus 2:4 Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren;



Raphael: De taak van deze engel is de leider (President) over de geesten van de gestorven mensen, het dodenrijk. Daar waren Lazarus bij Abraham, en de rijke in de plaats der pijniging! Na het laatste oordeel valt het dodenrijk in de hel! De tweede dood! (Openb.20:14)



Raguël : Is een straffende engel welke werkzaam is in de hemelse gewesten en het heelal. Ook actief in de wereld van de groten der aarde. Dit wijst op een strijd. Deze strijd vinden wij terug in de brief van Efeze

Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; Efeziërs 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse Gewesten

Christenen hebben ook aldaar reeds een prachtige plaats gekregen. (Ef.2:6) welke oorzaak kan zijn van deze strijd, daarom willen deze boze geesten de christenen verleiden, net zoals men deed met Adam en Eva, want Azazel wilde niet buigen voor Adam!!

Michaël: Heeft leiding over deugdzame mensen op de wereld, kinderen Gods. Michaël, heeft toezicht over alle landen en volken op deze wereld, en zoekt om chaos te voorkomen, een bewarende of beschermende functie als het ware. **Michael**, vorst van Israël, streed tegen de vorst der duisternis van de Perzen, en vele demonen, toen hij de profeet Daniel verliet.



Deze engel had een profetie een boodschap van God overgemaakt aan de profeet voor de eindtijd en over de Perzen. Het hedendaagse Iran, welke de laatste tijd veel in de media komt. Michael betekent: Wie is aan God gelijk?

Sarakwaël: Deze engel houdt toezicht over de geesten en gedachten van de mensen, welke zondigen in de geest. Een mens kan zondige gedachten koesteren soms met kwalijke gevolgen indien men verder gaat. Alles wat men ziet heeft invloed op de gedachten van de mensen, daar speelt de duivel op in, en christenen kennen daarom een innerlijke strijd!

Marcus 9:47 En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt



Gabriël: Heeft een belangrijke functie hij heeft macht over het paradijs, demonen (slangen) en cherubijnen. Cherubijnen zijn engelen van tweede rang en bewakers over het Paradijs, tabernakel en tempel. Ze staan in voor de veiligheid in het algemeen ook in de hemel. Cherubs te vinden in Ezechiël 1:4,5.

<https://biblespace.org/2014/03/17/ufo-en-bijbel/>

Remiel: Staat niet in andere vertalingen, zonder reden. Deze engel is door God aangesteld om te waken over hen die zullen "opstijgen" e.v. "rise up" De eerste betekenis van dit werkwoord betekent snel opstijgen "als een vliegtuig". Christenen zijn geen vliegtuigen maar zullen heel snel opstijgen uit het graf of worden bliksemsnel opgenomen met de opame. Deze engel is hierover bijzonder waakzaam, eigenaardig toch!!

HOOFDSTUK 21

Henoch ziet opnieuw dingen die chaotisch waren op een bepaalde plaats. Een plaats waar niets was afgewerkt en leeg stonden. Het zag er waanzinnig en afschuwelijk uit.

Wat zag Henoch?

Hij zag zeven sterren, Deze sterren zijn zeven afgevallen engelen als gevangenen samengebonden, ze zij groot als bergen of vulkanen. Henoch vraagt waarom dezen hier zijn terechtgekomen en moeten worden gestraft.

Uriël geeft met gezag het antwoord, maar vraagt Henoch waarom wil u dat weten? Henoch was blijkbaar nieuwsgierig waarom zij zo'n straf krijgen. Ieder mens zou ook die nieuwsgierigheid van Henoch dienen te hebben over het hiernamaals!

Wie naar de hel zal worden verwezen in het laatste oordeel zal zich dan pas afvragen waarom ben ik hier terechtgekomen? Bestaat God dan toch? Had ik maar Geloofd wat God zei in de Bijbel toen ik nog op aarde was!

Zoals de ongelovige rijke man, zijn ogen opsloeg onder pijnigingen in het dodenrijk, vroeg water om zijn pijn door verbranding te verzachten. (Lucas 16)



Uriël laat weten dat die engelen Gods geboden ernstig overtraden, en zullen gestraft worden naar het aantal zonden in hun zondig bestaan, tienduizend als beeld van lang genoeg!

Hnoch ging naar een andere plaats. Deze plaats nog erger! Het was een afgrond gevuld met grote kollommen vuur, waarvan men grootte niet kon inschatten. De engel Uriël vraagt opmerkelijk waarom Hnoch erg angstig en in paniek kwam bij het zien van dit hellevuur. Het was een gevangenis voor afgevalen engelen voor lange tijd. a.v. “forever” of voor altijd!

HOOFDSTUK 22



Hnoch opnieuw weg naar een andere plaats! Naar een berg van graniet met spelonken. Nu is hij in gezelschap van de engel **Raphael**, die zich bezig houdt met de geesten der gestorven mensen. De spelonken hebben een doel, het is de plaats van het dodenrijk, welke wij kennen in Lucas 16.

Doch hier is de aanklager welke wij lezen de geest van Abel, de geest van de gelovigen, welke blijven bidden tot zijn zaad, zijn nakomelingen, van deze wereld zullen verwijderd zijn! **Deze verwijdering** (7) is de opstanding en de opname. Het bidden vinden wij terug in het boek van Openbaring:

Openbaring 6:10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?

(9,13) De engel spreekt verder over drie plaatsen voor de geesten van gestorven mensen.

Voor gelovigen de hemel

Een eerste plaatst voor de geesten van de gerechtvaardigde door genade. Zij hebben een heldere bron van water. Dit zal niet zijn om te drinken, maar om tot een volmaakte kennis te komen.

Voor ongelovigen de hel

Een tweede plaats, een plaats der pijniging, voor de ongelovige gebonden tot de dag van het laatste oordeel. Daar worden ze veroordeeld tot eeuwig verderf de tweede dood.

Een derde plaats waar de geesten van gestorven ongelovigen met het merkteken, vermoord tijdens de grote verdrukking. Deze zielen of hun geesten zullen niet sterven of vernietigd worden na het laatste oordeel. Zij krijgen geen opstanding, geen lichaam. God is rechtvaardig aldus Henoch.

HOOFDSTUK 23



Henoch hier met de engel **Raguël**. Deze engel geeft Henoch uitleg over nog een andere plaats, dit ten westen, aan het einde der aarde. Daar was een eeuwig brandend vuur **dat zich beweegt** in de richting naar het westen van het heelal? Dus volgens de context lijkt dit hier blijkbaar geen plaats te zijn!

<https://biblespace.org/2020/02/23/nasa-en-de-bijbel-asteroide/>

Mogelijks een asteroïde de vele andere sterren voorbijsnelt?

HOOFDSTUK 24

Henoch komt opnieuw in een andere omgeving blijkbaar van vulkanen. Het waren zeven bergen allen van een verschillend gesteente, prachtig, blinkend, het lijkt wel van een andere planeet of hemel!



De zevende berg, de hoogste, **gelijkt** op een troon met een zetel, en met geurende bomen rond de troon. De Bijbel gebruikt bomen voor mensen als beeldspraak. Deze andere geurige bomen zijn christenen die de geur van Christus verspreiden!

Dan vinden wij een **bijzondere boom, onsterfelijk**, met uitzonderlijke geur, met bladeren die nooit verwelken! Dadelboom? Palmboom?

In het volgende hoofdstuk krijgen wij een uitleg van de engel **Michael**.

HOOFDSTUK 25

Henoch is sterk onder de indruk van die bijzondere boom welke hij zag en rook! Michaël laat eerst weten dat die berg dit de nog lege troon van God is welke Henoch heeft gezien.

<https://biblespace.org/2012/11/18/god-en-zijn-bergen/>

Die berg kan de berg Sion zijn. (Micha 4:7)

Later zal de Heer van de glorie, de eeuwige koning, daarop zitten, en van daaruit afdalen naar de aarde. De aarde bezoeken (straffen) dus niet met goedheid!

(Hen.25:3) Dit is de zichtbare **wederkomst** van Christus op aarde.

die ook zeiden: Galileïsche mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel?

*Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op **dezelfde wijze***

***wederkomen**, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. Hand.1:11*



DE PALMBOOM

Psalm 92:13 De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon;

Psalm 92:14 geplant in het huis des HEREN groeien zij in de voorhoven van onze God; Psalm 92:15 zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn; Psalm 92:16 om te verkondigen, dat de HERE waarachtig is, mijn rots, in wie geen onrecht is.

De geurige boom mag en kan niemand aanraken tot de tijd van het grote oordeel. Henoch wilde eerst de waarheid leren kennen over die boom! Eerst zal God wraak nemen over alle ongerechtigheid op deze wereld, op het einde van de grote verdrukking! Bomen zijn soms het symbool voor mensen in de Bijbel. Deze geurige boom mogen wij zien als Christus! Wij zijn Zijn getuigen en verkondigen de waarheid.

*2 Korintiërs 2:14 Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en **de reuk van zijn kennis** allerwegen door ons verspreidt, 15 want wij zijn voor God **een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; voor dezen een doodslucht ten dode,***

Bijbelgetrouwe christenen worden gemeden, bespot, op afstand gehouden, of gehaat, door hen die voor eeuwig verloren zullen gaan! Met goede Bijbelkennis en toepassing kan men ook een geur van christus verspreiden onder de mensen. Kennis over de profetie is heel belangrijk in de eindtijd, de profeet Daniel schrijft dat de kennis zal toenemen in de eindtijd door onderzoek.

*Johannes 5:39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, **welke van Mij getuigen**,40 en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.*

De rechtvaardigen en uitverkorenen

(5) De boom, de eeuwige koning, zal bij de mensen wonen op een heilige plaats, de tempel van de Heer. de boom zal geestelijk voedsel geven! **(6)** Hier kunnen wij spreken van de hemel op aarde, lang leven, geen verdriet, geen ziekten of kwalen, geen problemen als het coronavirus, op vandaag. (Pestilentie)

DE
HEMEL
OP
AARDE

Zij zullen zalig zijn... zalig zij die.. Openbaring 22:14 – 22:7 – 20:6 / Luc.6:20

(7) Hier vinden wij de belofte van Jezus, wat Hij voor de **rechtvaardigen heeft bereid**. Dit zijn fantastische dingen welke wij ons niet kunnen inbeelden!



*1 Korintiërs 2:8 En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. 1 Korintiërs 2:9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, **al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.***

Biblespace, 29 februari 2020

<https://biblespace.org>

biblespace@hotmail.com

