

BIJBELSTUDIE JESAJA

DEEL 23

HOOFDSTUK 44

In het vorige hoofdstuk lazen wij over een uitbrander van God tot Israël.

(1-5) Nu vinden wij Gods liefde en Hij laat hen weten niet angstig te zijn zo troost Hij hen. God kent Jacob al van de moederschoot, God weet hoe mensen uiterlijk zijn, maar ook hoe ze innerlijk denken, en zich soms laten verleiden, door alles wat hen kan afhouden van God. Jesurun, symbolisch Israël. Er staat in de grondtekst “Jesurun Jacob” Jesurun betekent krachtig of **Mijn lieveling**. (Deut.32:10 en 15). *“hij minachte de rots (Jezus) van zijn heil (verlossing)”*

God zal water gieten op het dorstige, bij de eerste komst van Jezus goot hij water, zijn woorden, waarvan je geen dorst meer krijgt. Populieren tussen het gras kwam op, wie in hem gelooft, wordt groot, het gras (ongelovige) komt om!

De profeet schrijft hier dat er de H. Geest en zegen, zal worden uitgestort op zijn nakomelingen. Dit heeft eeuwen geduurd tot 1948.

Matteüs 24:32 Leert dan van de vijgeboom (Israël) deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Matteüs 24:33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.



Niemand dacht dat dit nog zou geschieden. Het gaat over de nakomelingen van vandaag in Israël. Doch de gemeente of kerk is nooit in de plaats gekomen van Israël! Dit is de vervangingstheologie. De ene zal zeggen ik ben “christen”, een ander ik ben als een jood, nu proseliet, en een derde zal plechtig **“op”** zijn hand schrijven, laten tatoeëren, **Ik ben van de Here** of ik ben van Jahweh. (Can. vert).

Het was in die tijd de gewoonte dat heidense aanbidders van afgoden, de naam van hun afgod lieten tatoeëren op hun hand of arm. Dit was gezien als het sluiten van een ceremonieel verbond als bekering. **Deze heidense praktijk was door God niet toegelaten!** Het valt op dat in onze eindtijd het tatoeëren in opgang is.

Leviticus 19:28 Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in uw huid laten prikken: Ik ben de HERE.

DE MACHTELOOSHEID VAN ALLE AFGODEN



(6-20) Er is maar één God! Wanneer wij dit lezen, denken wij aan de apostel Johannes, hij schreef hetzelfde: Ik ben de alfa en de omega! (Openb.22:13) doch de context spreekt glashelder, want hij schreef : Zie Ik kom spoedig! (Op.22:12)! Er zijn zoveel mensen welke zich laten misleiden door bv. Boeddha, Allah, Astarte, Koningin des hemels, Mammon, Baal, **Moloch** met de zes puntige ster van David of het zegel van Salomo (Amos.5:26) (Jer.32:35) enz. (Fig) Deze afgoden, soms kunstwerken, aanbidden en knielen brengen geen enkel voordeel. Als de houten afgoden rot zijn, verouderen, dan bakt men zijn brood op het brandhout, en de kolen ervan, hoe belachelijk! De getuigen van deze afgoden zijn blind en verblinden het denken van anderen. Ze zullen eens beven van schrik.

God schenkt Jacob vergeving!

(21-28) Israël had God vergeten, maar God had hen niet vergeten! Hij geeft vergeving, en doet vriendelijk een oproep "Keer weder tot Mij" De reden was dat Hij hen had verlost uit hun ballingschap, door **Kores**, met Mozes uit hun slavernij in Egypte. Kores was reeds gekend door God voor zijn geboorte, het was een vondeling, en werd opgevoed door een herderin. God zal de leugenprofeten en waarzeggers te schande maken. Velen lezen de **horoscoop** en zij die het schrijven zullen Gods oordeel niet ontlopen:



Jesaja 47:13 Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal.14 Zie, zij zijn als stoppelen, die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der vlammen



Wij lezen dat er wereldwijd blijdschap en vrede zal komen voor alle volkeren, alle bomen. *Vers 23 : want de Here heeft Jacob verlost en zal Zichzelf verheerlijken in Israë!* (Targ.)

Dit is toekomstig, bij Zijn wederkomst in Jeruzalem, waar het overblijfsel uiteindelijk Jezus zal aanvaarden als hun Messias.

HOOFDSTUK 45

Kores – Cyrus: Toch instrument in Gods handen.

God noemt hem de “gezalvde”. Hij is de enige als niet Jood, welke de titel kreeg van gezalvde. **(1-8) Kores** was zich bewust dat de God des hemels hem zou leiden voor een opdracht. Niets zou hem tegenhouden om te doen wat God in zijn hart legde. Het lijkt ongelooflijk dat God een ongelovige gebruikt om volkeren aan hem over te leveren, en ten gunste van Israël.

Wellicht diende Kores ook nog traditioneel de oude gekende afgoden, als Marduk maar God gaf hier geen aandacht aan. Dit is te vinden op de gevonden Cyrus Cilinder !



De katholieke zondagsplicht, was voor velen ook een aanwezigheid zonder aandacht. Gebeden, maar hun hart is verre van Mij, tevergeefs. (Marc.7:6) (Jes.29:13)

Kores zou door God andere koningen ontronen en vele grenzen overschrijden. ‘IK zelf zal voor u uitgaan’ De Targum vertaling schrijft:

“Mijn Woord” zal voor u uitgaan! Wie is het Woord, de Memra? **Jezus!**

Johannes 1:1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

God zou hem bewijzen, dat het de Here is die hem zal leiden. Hij zou schatten der duisternis krijgen. Deze verborgen schatten waren veel goud, zilver en sierstenen. Babel, schatrijk, was tenslotte het gouden hoofd van Babel volgens het wereldbeeld in Daniel. **Kores** zou niet meer twijfelen, aan die wil van een God, die hij niet persoonlijk kende!

Jesaja schreef de reden van Gods bedoeling. Het was omwille Jakob, Israël, het volk te bevrijden uit Babel. Zo zien wij dat alles in Gods handen ligt. Ook wat vandaag gebeurt staat nog altijd onder controle van Gods gezag, het begrijpen is soms moeilijk. God scheidt heil en onheil.



Bij afgoderij had men goden waarvan men dacht ze brengen ongeluk, en andere welke geluk brachten, bijzonder onder de Perzen. Zoals men vandaag nog denkt aan amuletten die geluk brengen. Gerechtigheid zal stromen. Vers 8 is een gezegde: Er komt zegen en blijdschap in de hemel en bij engelen.

GOD DOET WAT HIJ WIL!



(9-16) Wie woordenstrijd oefent tegen de Bijbel, Gods woord, zal een “wee” of vloek ontvangen! Wie zal kritiek hebben, en morren, als leem tegenover een pottenbakker? (Rom.9:20,24) De Bijbel werd eens als verboden lectuur geplaatst bij het Babels christendom. Zou de komende antichrist de Bijbel verbieden als vroeger? Zeker want hij wil aanbeden worden. Dit is duivels werk!

Romeinen 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

Wie zijn vader en moeder lastert, of kwaadsprekt en zegt: Wat heb je op de wereld gezet? Wie zijn ouders ter verantwoording roept, eert hen niet! Vruchtbaarheid en voortplanting heeft God geschapen, ben je niet akkoord? **Verzet u zich tegen God? Abortus?**

Wee voor wie ingaat tegen Gods prachtige schepping! God gebruikt wil Hij wil, ook Kores! Kores gaf alles terug aan de Joden. God hield zich verborgen voor Kores, hij zou te hoogmoedig kunnen worden. Liet Jeruzalem herbouwen, zonder enige tegenprestatie!

Ook liet koning Kores het gerei van het huis des HEREN, dat Nebukadnessar uit Jeruzalem had weggevoerd en in de tempels van zijn goden had geplaatst, te voorschijn brengen. Ezra 1:7-11

Toekomstige dingen!

(11) Vraag Mij naar de toekomstige dingen, wat voorbij is voorbij. Vraag mij naar de tekenen! (Rashi) Israël, gij en uw profeten mogen dat doen. U hebt mij naar de toekomst gevraagd van uw kinderen. (a.v) Het vragen naar tekenen was bij het volk wel bekend. (1 Kor.1:22) Maar gij Jacob, wilt al bevelen geven aan Mij! Laat Mij mijn werk doen, in plaats van uw bevelen of advies. Ik heb toch alles geschapen, hemel en aarde door Mijn woord! (Targ.) Ook Kores heb Ik geschapen.

(14) Heeft de profeet naar de toekomst gevraagd? Dan springt de profeet naar **een toekomstig Israël** met macht tegenover andere landen. Dit is er nog niet dat wijst naar een tijd, waar Israël wereldmacht lijkt te zullen hebben. Machtige en rijke leiders, als Egypte, Ethiopië, Seba, zullen naar Israël komen, omdat ze zullen inzien dat de God van Israël **de enige ware God is!** Ze verlaten hun afgoden. Hier lezen wij dat er een einde komt van alle Jodenhaat.

ISRAEL VOOR ALTIJD HERSTELD!

(17- 25) Jesaja spreekt dat de Here hen een eeuwige en blijvende verlossing zal geven! Israël werd niet geschapen om een woest land te blijven, of een land in chaos! (baaierd) (Fr. Osty vert.). Israël beleeft momenteel moeilijke dagen, toch zullen nog velen zoeken om er te gaan wonen. Dit moet nog in vervulling gaan! De profeet laat weten dat de nakomelingen van Israël, niet tevergeefs God zullen zoeken in de eindtijd. Het zal geen mysterieus spreken zijn, geen filosofie, maar **in waarheid** zegt God. (Targ).

Joh. 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;

Gods volk zal zich verzamelen uit de volken, die vele oordelen hebben overleefd. Bedenk de holocaust, een aanslagen tot op heden. Bedenk de elites, globalisten, welke vijandig staan tegenover Israël. Ze zeggen Joden te zijn, maar liegen! God zal afrekenen!

Openbaring 3:9 Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad.

Joden blijven niet bij de heidense volken die hun afgoden dragen, houten beelden, in vele processies enz. Zij dienen ook genezen te worden van geestelijke blindheid, of duisternis. Ze bidden wel volgens hun tradities repetitief tot een god die niet kan verlossen.

Matteüs 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.





De profeet schrijft in Gods naam, bedenk dat nu eens, Ik heb het u van ouds al lang laten weten. Niemand anders heeft het u laten profeteren, waar staan nu die leugenprofeten, ze staan beschaamd.

Buiten Mij is er geen God die kan verlossen. Geloof nu Mijn woord, de Bijbel, en wordt behouden, spreekt God tot zijn volk en alle heidense volkeren. Zonaanbidding drong door in het christendom!

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Zon.pdf>

(23) God heeft gesproken dat **elke knie** voor Hem zal buigen, iedereen zal bevestigen dat Ik alleen de God van Israël gerechtigheid brengt. Paulus sprak in de synagogen bij heidenen over de

profeet Jesaja volgens de Targum.

Romeinen 14:11 Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.

Ieder mens zal moeten belijden, zweren, erkennen dat de God van Israël de enige God is! Figuur : Een boeddha die zichzelf uitlacht!

Het einde van alle navolgers van Boeddha, Mohammed, zonaanbidders e.a. zullen bij miljoenen omkomen. Allen die tegen Jahweh met woede zijn ontstoken. Israël zal verheerlijkt worden!



Biblespace, 11 maart 2023

<https://biblespace.org>

R. GAYTANT