

BLIJDSCAP EN VERDRIET VAN KONING DAVID

PSALM 30



Het leven van een mens kent goede en kwade dagen, verdriet, angst en blijdschap. Ook al was David de grote koning, hij kende ook zulke dagen. David was een muzikant, zo weerspiegelt hij in de psalmen zijn vreugde en blijdschap terug, en Gods Geest inspireerde de man. Daarom zijn deze liederen meteen ook voeding voor de menselijke geest!

Deze psalm werd gezongen bij de **inhuldiging van de nieuwe tempel**, maar ook bij het **begin van de dagelijkse gebeden** in de synagogen, en later **bij het brengen van de eerste vruchten** naar de tempel. De achterliggende gedachte is

in feite dat deze psalm gezongen werd telkens bij **een nieuw begin** van een tot God gerichte vorm van aanbidding. Deze drie tijden vinden wij ook terug als gevolg van het nieuwe verbond van Jezus. Wie tot geloof is gekomen is een tempel van Gods Geest geworden, Gods nieuwe aanwezigheid op aarde, tijdens de afwezigheid van de tempel. Die gunstgenoten, mensen die van God genade kregen, kunnen nu pas beginnen bidden in vertrouwen met grote blijdschap. Bij de eerste vruchten van zijn bekering, nalaten van zonde, door gehoorzaamheid, is hij telkens blij van harte en gaat zingen tot Gods eer!

De blijdschap van een verhoord gebed!

(1,4) Het eerste wat David God laat weten, is dat hij zijn God zal verhogen, aanbidden, Hem de grootste eer geven. Waarom en wanneer kunnen wij God best lofprijzen? David zong dit lied niet uit traditie, maar spontaan! Hij had een goede reden! Hij zingt het uit: omdat Gij mij hebt **“opgetrokken”**. David was terneergeslagen, door zijn goddeloze en vijandige wereld. God liet niet toe dat zijn vijanden grote vreugde zouden hebben, toen ze hoorden dat David depressief was. Maar hun vreugde werd afgenomen. Het lijkt profetisch de toekomst van Israël, na zijn benauwdheid, de grote verdrukking in de eindtijd.

David zocht zijn hulp, niet bij zijn adviseurs en deskundigen, maar eerst bij de Here. David zocht genezing, en werd genezen door vergeving van zijn zonden! Christenen zoeken ook allereerst hun troost en hulp bij de Here, de Bijbel komt pas tot leven, als je goed luistert, zoekt in Zijn woord, en u zult vinden. Je kunt God niet zien, maar wel Zijn denken en liefde voor u ontdekken, enkel in de Bijbel! Dan spreekt de Here krachtig tot u persoonlijk, via zijn woord!

Hij trekt je uit de put, uit een begrafenisput, dat is pas genezen! David beleefde een soort stervenstijd! “Diep in de put zitten” is beter gekend. Rabbijnen verklaren het Hebreeuwse woord voor ‘put’ als Gehinnom, dit is de plaats van pijniging na de dood, voor de onbekeerde. Een plaats van kwellingen, zijn harte pijnen, zo denken zij dat een mens ernstige zielenpijn kan hebben ook al tijdens zijn aardse leven. Dus stel u voor, dat u als ongelovige sterft, en eerst gekweld wordt door de vlammen van frustraties, angsten en groot verdriet. Daarna komt het laatste oordeel en hel. Dit is enkel voor de ongelovigen. Denk aan de rijke en Lazarus, na hun dood. Die rijke wilde vlug nog zijn broeders waarschuwen voor die gruwelplaats.(Luc.16) Die rijke behoorde nu tot de armen!

(4) Dodenrijk of graf.(SVV) Ons Vlaanderen gaat te gronde door gebrek aan gezonde Bijbelkennis, vandaar dagelijks de vele triestige zelfmoorden! (Hosea) De tijd van onze voorgelachten waren op dat vlak toch nog wat beter, dan onze hedendaagse Europese langzaam wegwijnende welvaartsdagen. Men stapt uit het leven, alsof men uit de trein stapt! Helaas! Hopeloze mensen. Zo zijn er predikers die de hoop van de christenen willen stelen, door de opnameleer af te breken, m.a.w. geen opstandingsleer.

David had geleerd tot God te vluchten in kwade dagen. Vele malen schrijft hij: Gij zijt ons een toevlucht geweest. Gij zijt de God mijner **toevlucht**. Hij wist waar er hulp kon worden gevonden, ook door het blijden van zonde. *God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Ps. 46*

(5,6) David roept iedereen op om te zingen. Psalm zingt de Here! Het zingen van de Gods liederen zoals ook Jezus deed toen Hij opging naar de tempel, hoort men veel te weinig. Dankt God en beroept u op Zijn heiligheid, hartelijk bidden kan men ook zingend! Jahweh is de enige levende God, daarom is Hij heilig. “Uw naam worde geheiligd!”



Gods woede kan er komen, maar ze is kortstondig, maar Zijn liefde voor u blijft er steeds. Je kunt met tranen gaan slapen schrijft David uit ondervinding. Maar 's morgens, bij een nieuwe dag, kun je toch blij opstaan door Hem.

Profetisch gezien denken wij aan de grote dag van de opstanding van alle wedergeboren christenen, gevolgd door de opname. Die opstanding zal vreugdevol verlopen en al die bittere tranen zullen zijn verdwenen.

3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’Openbar.21

(7,8) David leefde eens zorgeloos.

David **dacht** eerst, mij overkomt er niets, **ik ben veilig** en wel. Hier vinden wij het zondige denken van ieder mens terug. Ik zal niet wankelen of vallen. onbezorgd vertrouwde hij op zichzelf. Dat doen zeer veel mensen, ze kijken op naar zichzelf, vergelijken zich met een god, naar hun eigen kracht, hun grote kennis, hun eigen eer en vermogen enz.

Eigenzinnige mensen denken dat ze sterk en vast staan zijn als een berg. Maar God kan die berg doen wankelen! Een enkele tegenslag of ongeluk kan voldoende zijn, dat mensen anders gaan denken over het vergankelijke aardse leven.

Het doet ons denken aan Israël dat zich ook vandaag veilig en militair sterk voelt, terwijl zijn vijanden de pijlen op hen richten en vloeken. (raketten) Psalm 83. Maar het is door Gods genade dat ik sterk was schrijft David. Doch als God Zijn gezicht afwende, of Zijn volk niet meer aanhoorde, dan waren wij als verloren, vol angst. Het gevaarlijkste voor de mens, is dat hij God vergeet!

Daarom zal het in de toekomst zeer gevaarlijk worden voor de wereld, als Israël opnieuw zich tot hun God gaan wenden en gaat bidden in Jeruzalem! Bidden doet men altijd meer bij moeilijkheden en angsten! Zo is iedere gelovige, ook, de ongelovige religieuze haalt zijn "Paternoster" boven, of stapt uit de levenstrein.

RAAK GODS HART AAN!

(9,10) David raakte het hart van God aan! Hij wist waarom een mens geboren werd!

Hoe doe je dat? Wel God wil aanbeden worden, vanuit een vrijwillig en veranderd hart. Vanuit een hart dat roept en bidt om genade en vergeving. David had goed begrepen wat het betekent om een hartelijke en persoonlijke relatie tussen een mens en God. Het lijkt een liefdevol huwelijk.

Wat hebt u nog aan mij, als ik sterf? Wat heeft God aan een dode? Kan een dode zingen tot Gods eer? Wat een zin heeft het aardse leven, als het zich niet voorbereid op de komende nieuwe wereld! Dat is wat hier staat!

De dieren weten het! De vogels zingen iedere morgen vroeg Gods lof!

Kan een dode getuigen van Gods trouw? Een betere vertaling spreekt over **Gods waarheid!** Gods waarheid was toch Jezus!

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Joh.14

Zij die getuigen van Gods liefde en trouw, waarbij Jezus het voorbeeld was, die raakt het hart van God aan! Wij moeten wel getuigen, niet dat de wereld vergaat, maar dat er een nieuwe wereld komt zonder vloek!

Bijbelstudie en onderzoek is van belang, maar monddood blijven erover is gevaarlijk! Iedere wedergeboren christen is een predikant, een gezant van God, als men de Bijbel goed heeft begrepen!

39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, 40 en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben. Joh. 10

<https://biblespace.org>

R GAYTANT

