

## NIEUWE MENSEN!



Deze nieuwe mensen zijn er vandaag nog niet te zien, aan hun uiterlijk. Hun lichaam zal later plots veranderd worden in onsterfelijkheid! (1 Kor.15:52) Wie een bijbelgetrouwe christen is geworden, heeft ondervonden dat zijn gehele levenspatroon en denken totaal aan het veranderen is. De invloed van wat God hem duidelijk maakt via de Bijbel is enorm, bijzonder voor de wedergeboren christen. De bijbel lezen is luisteren naar de stem van God. Deze wedergeboorte komt er door onvergankelijk zaad. (1 Petr.1:22,23) Dat zaad is Gods woord, de Bijbel. (Luk.8:11) Zonder Bijbel geen hemel!

Wanneer zullen die nieuwe mensen te zien zijn? De apostel Paulus schreef hierover het volgende:

***Romeinen 8:19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.***

Het heel bijzondere daaraan is, dat God **Zijn eigen weg gaat** met die mens, die wil naar Hem luisteren en van goede wil is.

God begint een bijzondere weg met iedereen die zijn vertrouwen op Hem heeft gesteld en Jezus vrijwillig **wil** volgen. De Bijbel is geen boek als alle anderen! Je dient hem eerste te geloven, om het te kunnen begrijpen.

***Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. (2 Kor.5:17)***

***Gods wegen zijn soms onbegrijpelijk! (Rom.11:33)***

Wij kijken slechts eens naar eenvoudige mensen in het oude verbond, als **Noach, Abraham en Mozes**.

**Noach** kreeg opdracht iets te maken dat hij nog nooit had gezien, het zou de redding zijn van hem en zijn gehele familie. Hij geloofde Gods woorden en handelde nauwkeurig tot in détail. Zijn vrienden hielpen hem, maar vertrouwden zijn woorden niet, ze kwamen jammerlijk om.



**Mozes** werd achtergelaten in een biezen kistje, om zijn leven te redden. Zijn ouders wisten niet wat er met hem zou gebeuren, maar ze vertrouwden op hun God. God zelf zorgde voor Mozes, op speciale wijze. Denk eens aan de moeder van Mozes, je kindje zomaar afgeven, en hopen!

**Abraham** had het woord van God gehoord, hij verliet zijn land, zijn familie en vrienden, en vertrok naar een land waar hij niet wist waar het was. Hij vertrouwde verder dat God zijn leven zou leiden.

Deze mensen hebben allemaal gehoor gegeven aan wat God sprak, en hun leven werd verder geleid door God.

Deze mensen waren geen uitzonderlijke mensen, maar gewoon mensen die hun beslissingen in dienst stelden van God zelf en hun vertrouwen stelden alleen op wat God zelf hen openbaarde.

Ze kregen een opdracht en volbrachten deze opdracht in goede en kwade dagen. Wij hebben ook een bijzondere opdracht gekregen, ook al luisteren de mensen vandaag niet meer, zoals in Noahs tijd, de gevolgen waren voor hun catastrofaal!

*Mattheüs 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.*

Vandaag gaan we even stil staan bij Abraham met zijn falen en opstaan, maar toch door God gebruikt als een groot instrument in Gods plan.

## **GOD RIEP ABRAHAM!**

**Maar ook u!**

*1 De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal;  
2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. GEN 12*

God vroeg dat Abraham zijn vaderland zou verlaten, zijn familie, zijn vrienden, en dan nog met een onbekend doel. Wellicht hebben ze hem voor zot verklaard! Abraham werd aangeraakt door de woorden van God. Deze woorden werkten op de ziel van Abraham, en ze lieten hem niet meer los. Velen begrijpen hem niet meer en dachten is hij nu van "een nieuw geloof"? Abraham begon een speciale levensweg, een geloofsweg!

Abraham was nieuwsgierig naar wat God met hem zou doen, en naar welk land hij zou geleid worden.

Een christen is iemand, die de stem van God heeft gehoord. Iemand sprak hem over wat God liet opschrijven door de profeten en de apostelen. Gods Geest komt in hem wonen. Oude vrienden of familie verlaten hem, minachtend. Hij krijgt daarvoor een nieuwe familie, de familie van God, wereldwijd. Deze geestelijke familie wordt straks plots van de wereld weggenomen, want Gods oordeel komt dichterbij over de ganse aarde.

Een christen is ook nieuwsgierig naar wat hem te wachten staat in het beloofde, hetzij de hemel, het nieuwe Jeruzalem, zijn nieuw hemels lichaam.

Een christen die niet nieuwsgierig of verlangend is naar deze dingen, dan is het woord niet tot hem goed doorgedrongen en kent God niet of twijfelt.

De woorden van God spraken dat de oude en versleten Abraham en Sara nog een eigen kind zouden verwekken. Sara lachte met deze woorden, maar niettemin werd het waarheid. Vandaag lachen er ook mensen met de bijbel, maar de toekomst zal de bijbel bevestigen. Met een kerkboek kom je nooit in de hemel!

## **ABRAHAM KOMT IN NOOD EN LIEGT!**



## **Gen. 12 /10 (lees)**

Door de hongersnood gaat Abraham naar Egypte. Er kunnen zich pijnlijke momenten in het leven van een gelovige komen. Welke houding nemen wij dan? Abraham dreigt te verliezen wat hem nauw aan het hart ligt, zijn eigen vrouw Sara. Ze is beeldschone vrouw waar hij van hield, ook al was zij kinderloos.

Op wonderlijke wijze komt God daartussen. De Farao werd door God met plagen geslagen. De gewoonte van het onrechtvaardig handelen van de farao (beeld van wereldlijke macht) werd bestraft, wanneer het gaat om de kinderen die God toebehoren!

Hier speelde de beloofde bescherming die God aan Abraham gaf een grote rol. Door de nood gedwongen kunnen de kinderen Gods in de problemen komen. Abraham was een gewoon mens met zijn normale emoties, zorgen en angsten. Abraham blijft vertrouwen op God en alles kwam goed.

## **ABRAHAM EEN MAN DIE TELKENS KIEST VOOR VREDE.**

Gen;13:8

8 *Dus zeide Abram tot Lot: Laat er toch geen twist zijn tussen mij en u, en tussen mijn herders en uw herders, want wij zijn mannen broeders.*

Dit is iets wat kenmerkend is voor de persoon van Abraham. Hij zoekt vrede op gelijk welke wijze;

*Mattheüs 5:9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.*

Velen noemen zich christenen, maar zoeken wij vrede? Offeren wij onszelf op voor vrede?

Abraham liet de keuze aan Lot over. En deze koos de vruchtbaarste streek, maar ook wat een bedorven streek was en de Sodom mentaliteit werd hem niet zegen! In vers 14 troost de Here Abraham door Zijn belofte. Abraham ging naar Hebron en bouwde daar een altaar.

Hebron betekent: "Vriend van de barmhartige".

God stelt zich op als een vriend voor de mens die barmhartig is.

*Mattheüs 5:7 Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden*

## **ABRAHAMS GELOOF OP DE PROEF GESTELD.**

1 ¶ *Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem: Abraham, en deze zeide: Hier ben ik.*

2 *En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die Ik u noemen zal. Gen.22*

Stelt u zich even in de plaats van Abraham!

Abraham zal nu zeker niet hebben begrepen wat God nu toch wilde. Zo zijn er in ons leven ook dingen die wij niet aanstonds begrijpen.

Maar God weet dat wij niet alles begrijpen, en dat is ook niet nodig. Wat God wel wil, is dat wij op Hem vertrouwen en handelen.

Zo ging ook Abraham die speciale weg, de berg op naar Moria.

Abraham wist dat God hem veel nakomelingen had beloofd, en nu dit?

God was toch niet de Moloch! De god van de kinderoffers.

Abraham werd opnieuw beproefd door God, om te weten wie het nauwst aan zijn hart lag : Isaak of God.

**11 Maar de Engel des HEREN riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham! En hij zeide: Hier ben ik. 12 En Hij zeide: Strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik, dat gij godvrezend zijt, en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden.**

Het is een speciale weg, God lief te hebben boven alles! Kon dat niet anders God? Wist u het niet vooraf? Ja zeker, maar God wil de vrije wil van de mens respecteren. Wij zijn geen robots.

**God wil de mensen laten begrijpen, dat Hij zijn Zoon offerde en liet opstaan uit de dood om mensen te behouden die hun vertrouwen stellen op Gods woord, de bijbel. Romeinen 4:3 Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.**

*Jakobus 2:23 en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.*

**Iedereen kan een vriend van God worden!**



**Jezus klopt aan de deur van uw hart!**

<https://biblespace.org>

