

## WANT EEN KIND IS ONS GEBOREN, EEN VREDEVORST!



De profeet Jesaja schreef dat er een kind zou worden geboren, en dat er vrede zou komen. Jezus kwam maar de vrede is er nu nog niet, men koos voor Barabbas! Hij kwam voor **mensen van goede** wil, zo zingen de kinderen kun kerstlied. Vandaag zoeken de leiders van de grootmachten, een laatste wereldoorlog. Niet alle mensen zijn van goede wil. Dus er komt een verschil! **Wie** maakt dan het verschil tussen goede mensen en slechte mensen. Tussen wedergeboren christenen, en ongelovigen of schijnchristenen?

Jezus: *Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. (Math.10:34)*

**Wat is dan het zwaard?** Het zwaard zal onderscheid maken tussen wie echt gelovig is en wie niet. Want het zwaard waarvan Jezus spreekt is niets anders dan de Bijbel!!! Wie de Bijbel niet wil geloven is een verloren ziel een verdrinkende ziel voor eeuwig. Religieuzen geloven in een traditionele staatskerk en verdrinken. Bescherm uw denken!

*Efeziërs 6:17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes,  
Dat is het woord van God.*





Christenen vieren traditioneel nog steeds **het feest** van het licht, zonnewendefeest, sinds 350na Christus.

Het heidense feest rond een versierde boom met symbolen van de vruchtbaarheid, met pik en ballen. Soms slingers, symbool van de



slang. (Jes.57:5/ Jer.2:20) Later schijnheilig vervangen door een ster. Men bracht offers en legde ze onder deze boom ter ere van Apollo, Wodan enz. Men maakte speciaal brood voor het feest, ook later het Joelfeest genoemd. Men legde een stuk boomstronk in de haard, welke was gedrenkt met veel wijn en kruiden. Later de bekende kerststronk! De kerstboom werd eerst de Joeleboom genoemd en is afkomstig uit Zuid -Duitsland.



Bij het feest behoort een feestelijke maaltijd, voor velen is het vandaag enkel het bijzonderste van dit kerstgebeuren! *“Eten en drinken”!* **Jezus** komt niet terug als onderhandelaar voor een tijdelijke wapenstilstand, maar als vredevorst, op de troon van koning David, 1000 jaar.

*Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. **Matteüs 24:38** Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, **etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.***

Wij dienen niet meer te twifelen het zijn onze dagen, men wil niets bemerken, men is geestelijk blind, duisternis, onwetend! Het huwen en ten huwelijk geven, betekent huwen en scheiden, seksuele losbandigheid, wellust zonder huwelijk. (Rom.1:27) (Rom.13:13).

**Wees klaar, lees de Bijbel en geloof enkel wat Jezus sprak!**

**Hij staat aan de deur van uw hart, en klopt, doet u open?**

