

EEN NIEUW JAAR KOMT, MAAR OOK...

EEN NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE AARDE

Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des HEREN, Jes.66:22



Er gaat bijna geen dag voorbij of men hoort over de klimaatopwarming, droogte, natuurrampen, aardbevingen enz. (Rom.8:22) Wie zal het tegenhouden, wie zal het oplossen, denken de geleerden dat ze als God zijn? Zijn ze even dwaas als de eerste mensen welke geloofden in de inspiratie van de duivel: **“En gij als God zult zijn”?** (Gen.3:5) De wetenschap kan het allemaal enkel goed vaststellen, en statistieken maken. Zal onze aarde nu toch eens langzaam vergaan? Is onze wereld nu werkelijk oordeelsrijp geworden? Wij leven momenteel in een wereld vol van ongerechtigheid. Doch de apostel Petrus wist al dat er een nieuwe aarde komt, waar gerechtigheid zal zijn! (2 Petr.3:13) Laten wij eens ernstig luisteren wat God zelf zegt over Zijn schepping.

Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk uwer handen; Hebreëen 1:11 die zullen vergaan, maar Gij blijft; en zij zullen alle als een kleed verslijten, 12 en als een mantel zult Gij ze oprollen, als een kleed zullen zij ook verwisseld worden;

Als wij hier de context in de gaten houden, vinden wij een vergelijk, Jezus als Schepper blijft eeuwig bestaan, tegenover de bestaande vergankelijke schepping. (Ps.102:27). Alles zal worden veranderd. (Fr.vert. *ils seront changés!*) De duivel, de oude slang, zal voor duizend jaar worden gebonden. (Op.20:1) Geen invloed meer op de mensen welke groot kwaad organiseren zoals vandaag. Jezus, de Leidsman ten leven, is al begonnen met de voorbereiding van Zijn te veranderen schepping. God begint al met **nieuwe mensen te scheppen**, hun oude natuur verdwijnt veranderd langzaam. De doop een eerste gehoorzaamheid, tonen je zult sterven maar weer opstaan als een onsterfelijk nieuw mens!



Openbaring 21:5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: *Zie, Ik maak alle dingen nieuw.* En Hij zeide: *Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.*

NIEUWE MENSEN!

2 Korintiërs 5:17 *Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.*

Wanneer een vrouw thuis iets heeft als een mooi kledingstuk dat versleten is, dan gooit zij dat weg, ook al heeft zij ervan gehouden, ze zal zeker iets nieuws of nog veel beter kopen. Wanneer wij God goed begrijpen en enkel in Zijn zoon geloven dan is er een vaste verheugende sterke hoop! Ja God is al bezig met “nieuwe” mensen te maken voor de komende nieuwe schepping. (Gal.6:15) (Rom.8:19) Ze zullen ook een nieuwe naam krijgen! (Op.2:17)

De Joden dachten dat ze door hun besnijdenis behouden zouden worden en de wet te volgen. Dat besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is geworden. Ze dienden besneden te worden van hart, ze waren hardnekkig. (Hand.7:51) Bekeren is niet veranderen van kerk of godsdienst! De besnijdenis van het denken is er nodig om een nieuw leven te kunnen beginnen, en behouden te worden.

Romeinen 12:2 *En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.*



Het verkeerd denken of misleid denken dient te worden weggesneden, er is maar één naam en levensovertuiging ten eeuwig leven: Jezus volgen, de weg, de waarheid, en het leven! Volg geen staatsgodsdienst en kerkelijke wetten of inzettingen. (Kol.2)

(Gal.6:15) Het denken van die bekeerde mensen is veranderend van richting, of DNA en volgt de H. Geest welke hij heeft ontvangen. (1 Cor.6:19) Zijn oude aardse begeerten zijn langzaam afgenomen. Zijn lichaam zal bij de opstanding ten leven, veranderen in heerlijkheid, klaar voor de nieuwe schepping. (Opname) (1 Cor.15:53) Zo heeft God ook de heidenen de mogelijkheid tot bekering ten leven geschonken. (Hand.11:18).

Het lichaam van de wedergeboren mens, wordt ook nog oud en krijgt ook rimpels van ouderdom, maar zijn geest verjongt. Doch als onze tent (lichaam) sterft, dan krijgen wij een eeuwig gebouw van God in de hemel! (2 Cor.5:1) Momenteel heeft niemand nog zo'n groot toekomstperspectief dan een Bijbelgetrouw christen.

Efeziërs 4:22 *dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, 24 en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.*

