

## ELKAAR BEMOEDIGEN !



Iedere christen wil graag eens bemoedigd worden in de goede strijd waarover Paulus het had. Anderzijds is er ook veel ontmoediging onder de christenen, bijzonder door allerlei dwaalleer, roddel of het Laodicea syndroom. Roddel kan een gemeente ontmoedigen en oorzaak zijn van ondergang. (Jac.3:5) Wij dienen in ieder geval trouw te blijven aan Gods woorden en Zijn plan met u tot Hij komt! Dagen waarin wij onze ogen moeten gericht houden op het profetische woord. Wilde baren en golven van zorgen of angst kunnen christenen soms doen wegzinken, in een zee van ongerechtigheid, ongeloof, teleurstelling, indien ze niet op Jezus blijven zien. (Matth.14).

Wanneer wij zien om ons heen dat er christenen zijn die erg moeilijke dagen meemaken, hetzij door geestelijke of lichamelijke vervolging, dan dienen wij onze christenplicht onder ogen durven zien. Elkaar bemoedigen met liefde kost geen geld, het brengt samen, ontmoedigen brengt verdeeldheid.

## ONTMOEDIGEN IS BRAND STICHTEN!

Hebben wij eens nagedacht hoeveel maal wij soms iemand ontmoedigen? Hebben wij dat wel als zonde gezien en beleden? Bemoedigen is een plicht. **Daarin** te kort schieten, is even erg als dat een **brandweerman** welke opgebeld wordt voor een brand, en hij de telefoon niet hoort, want hij is in slaap gevallen! Een broeder of zuster kan in brand staan door een zware teleurstelling, en wat betekent dan bemoedigen? **Bemoedigen is een brandje blussen**, speel een geestelijke brandweerman!

**Ook Job** was in problemen door zijn ziekte, en zijn vrienden waren onbekwaam om hem te helpen, om hem wat te bemoedigen. Zij gaven Job geen "pastorale hulp", integendeel! Iemand die soms moet lijden door zijn ziekte of tegenslag, kan soms anderen beter bemoedigen en moed inspreken! Luister wat Job hen antwoordde :



*Job 16:4 Ook ik zou kunnen spreken als gij, waart gij slechts in mijn plaats; ik zou mooie woorden tegen u aaneenrijgen en het hoofd over u schudden.5 Ik zou u bemoedigen met mijn mond, en **het beklag mijner lippen zou leniging geven.***

## JONATHAN WAS EEN GROTE BEMOEDIGER VOOR DAVID!

15 David vernam, dat Saul uitgetrokken was om hem naar het leven te staan. David bevond zich in de woestijn van Zif te Choresa. 16 Toen begaf Jonatan, de zoon van Saul, zich op weg en ging naar David in Choresa. **Hij versterkte zijn vertrouwen op God** 17 En zeide tot hem: Vrees niet, want de hand van mijn vader Saul zal u niet vinden; gij zult koning over Israël zijn, en ik zal onmiddellijk onder u staan. Ook mijn vader Saul weet dit maar al te goed. 1 Sam.23



**Jonathan bemoedigde David** met liefde, en sprak erover dat God hem zou helpen! Koning Saul zou hem niet vinden! God was niet meer met koning Saul, wel met de toekomstige koning David, welke bleef vertrouwen op zijn God. David werd achtervolgt door de kwade bedoelingen van een verworpen Saul.

**Jonathan** laat weten dat hij hem niet in de steek zal laten, maar naast hem zal staan en ondersteunen in zijn taak als koning.!

**Jonathan** zette stappen in geloof naar David toe! Het was voor hem ook een groot risico, door zijn vader ontdekt te worden, en dan? Gods liefde kwam bij Jonathan sterk tot uiting.

**Jonathan** wilde dat risico nemen, om David te kunnen bemoedigen!

Wie van ons heeft dat al eens gedaan? Een sterk ontmoedigde in de gemeente, zal vlug weten in wie Gods “**agape**” liefde woont!

## BEMOEDIGEN IS OPWEKKEN

21 En de hand des Heren was met hen, en een groot aantal kwam tot het geloof en bekeerde zich tot de Here. 22 En het bericht daarvan kwam de gemeente van Jeruzalem ter ore en zij vaardigden Barnabas af naar Antiochie. 23 Toen deze aankwam en de genade Gods zag, **verheugde hij zich en wekte allen op om naar het voornemen van hun hart de Here trouw te blijven;** 24 want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. **En een brede schare werd de Here toegevoegd. Hand.11**

**Barnabas** verheugde zich omdat er in Antiochië velen tot geloof kwamen, en zijn vreugde was zo groot dat hij ook nog anderen sterk bemoedigde.

Er staat “**en wekte allen op**”, zo kunnen wij zien, dat wie anderen opwekt en bemoedigt een opwekking kan veroorzaken. Hier zien wij dat velen tot geloof kwamen. (24) Zonder bemoediging komt er ook geen opwekking!

**Wanneer wij willen dat er mensen tot geloof komen**, moeten wijzelf ook eerst een opwekking kennen, om zo ook anderen bij de Heer te brengen.

Wij dienen elkander te bemoedigen om te getuigen, elkander bemoedigen als iemand een ziel ontmoet, en getuigt. De satan gebruikt vele mensen, om te ontmoedigen bij elke inspanning om het evangelie te verkondigen of persoonlijk door te geven! Laat je niet ontmoedigen bij een afwijzing! Ga ook niet bedelen of smeken met het evangelie! (Luc.9:5, Matth.7:6)

## BEMOEDIGD WORDEN DOOR ELKAARS GELOOF TE ZIEN WERKEN

**11 Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, 12 dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.**  
**Rom.1**

**Paulus** zag ook uit om eens bemoedigd te worden, en verlangde vol vuur en verlangen om eens bij de nieuwe gelovigen te zijn, het is altijd een bemoediging te horen, hoe mensen die Jezus hebben leren kennen, te zien veranderen naar een echt gelukkig, zalig zijn ! Wie mensen bij de Heer brengt, en ze wonderlijk langzaam ziet veranderen, die ervaart een onbeschrijfelijke vreugde, en is ook bemoedigd!

Anderzijds werden deze broeders ook door Paulus bemoedigd. Door Bijbels onderwijs kunnen discipelen worden bemoedigd omdat ze nog enorm veel kunnen leren. Dit is goed voor hun geest en hun lichamelijke gezondheid! Kwalen kunnen **soms** plots verdwijnen, zonder handoplegging of hedendaagse show.

## JOZUA WERD BEMOEDIGD!



**Deut. 1:38 en 3:28**

**38 Jozua, de zoon van Nun, die in uw dienst staat, die zal daar komen; sterk hem, want hij zal het Israël doen beërven. 28 Maar geef Jozua uw bevelen, sterk hem en bemoedig hem, want hij zal aan de spits van dit volk naar de overzijde trekken en dit het land doen beërven, dat gij zult zien. 29 En wij bleven in het dal tegenover Bet-peor.**

Mensen die God gebruikt moeten bemoedigd worden. Wij mogen niet nalaten mensen die die in de prediking staan of persoonlijk getuigen, sterk te bemoedigen.

Jozua had de leiding over het volk gekregen, en Mozes beseftte heel goed, dat Jozua, bemoediging erg nodig zou hebben. Jozua was ook maar een mens!

Jozua moest op de Heer vertrouwen in de allereerste plaats, dus **wees sterk en moedig!**

**12 Geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders, want valse getuigen staan tegen mij op, en hij die geweld blaast. 13 O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden! 14 Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here Psalm 27:14.**

## **BEMOEDIGEN, DAT WIL GOD!**

**1 Het woord des Heren kwam tot mij: 2 Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tot hen, tot die herders: zo zegt de Here Here: wee de herders van Israël, die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden? 3 Het vet eet gij, met de wol kleedt gij u, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet; 4 Zwakke versterkt gij niet, zieke geneest gij niet, gewonde verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij. Ezechiël 34**

**Wij lezen** hier dat de zwakke niet werd bemoedigd ! De Herders van Israël moesten de schapen weiden. Onder dat weiden, kan men ook het bemoedigen verstaan. Mensen die geestelijke nood hebben, hebben ook recht op geestelijke nazorg, ze hebben recht op een bemoedigend gesprek. Bij de psychiater betaald men veel **per uur**. Zieken, ouderen, zwakgelovigen, moeten bemoedigd, gesterkt en getroost worden, om trouw te blijven aan hun geloof. Want wie ziek is, wordt zwak, wie pijn heeft leest niet zo snel meer in de Bijbel, en zijn gedachten kunnen verwarren.

## **GOD BEMOEDIGT ZELF ZIJN KINDEREN !**

Wanneer U in de bijbel leest, daar vindt u de woorden die God u geeft waardoor u bemoedigd word, Zijn woorden zijn geest en leven, wil zeggen “ **daar vindt men echte bemoedigingen** “

**17 De begeerte der ootmoedige hebt Gij, Here, gehoord: Gij sterkt hun hart, uw oor merkt op, Ps. 10:17**

**16 Wend U tot mij en wees mij genadig, verleen uw knecht uw sterkte, verlos de zoon van uw dienstmaagd. 17 Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters het zien en beschaamd staan, wanneer Gij, Here, mij geholpen en getroost hebt. Ps.86**

Wanneer men in nood verkeert, dan pas ziet men aan een mens waarop hij zijn vertrouwen gaat stellen, waar hij zijn sterkte gaat zoeken, en daar waar hij zijn kracht uithaalt, dat is zijn God, zijn Schepper !

De wereld leert een iets, dat wanneer men op wereldse mensen zijn vertrouwen moet stellen om geholpen te worden, de teleurstelling reeds aan uw voordeur staat te wachten.

Ieder mens die je hoort spreken en die zegt : Ik zie het allemaal niet meer zitten, zijn mensen die je met liefde moet benaderen, en spreken over de liefde en de kracht van Christus.



**28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Matth.11**

Onder deze vermoeiden moeten wij ook de moedeloze begrijpen. Ten tijde van Jezus werden door de Farizeeërs zoveel andere wetten en regels gegeven, dat het voor de mensen teveel werd. Ook vandaag kan er van de mensen te veel worden geëist en verwacht. Ook kunnen mensen zichzelf onnodige eisen opleggen, waarbij ze zich niet meer goed voelen. Er kan een streven zijn naar altijd meer en meer voor alles en nog wat.

**Stress** wordt echter een probleem als de **draaglast**, de hoeveelheid stress of de ernst van de stresserende situatie groter is dan onze **draagkracht**. **Gejaagdheid** is slecht voor de gezondheid en ontmoedigt meer en meer.

Jezus sprak dat hij anders was dan de hoogmoedige en geldzuchtige farizeeërs, welke hard konden optreden.

Allen die tot Hem komen en van Hem willen leren zullen bemoedigt worden, genezen worden van hun zondig denken. Ze zullen tot rust komen, in het dagelijkse leven. Zijn lering is draaglijk voor ieder mens van goede wil.

## GOD LAAT NIEMAND IN DE STEEK

**16 Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar allen hebben mij in de steek gelaten - het worde hun niet toegerekend; 17 doch de Here heeft mij ter zijde gestaan en kracht gegeven, zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is en al de heidenen haar hebben kunnen horen; en ik ben uit de muil van de leeuw verlost.**

**2 TIM 4: 17**

Altijd moeten wij ons vertrouwen stellen op de Heer, Hij laat niemand in de steek, Zelfs Paulus bidt opdat het hun, die hem hebben in de steek gelaten, het hun niet zou worden toegerekend ! Welk een groot begrip had Paulus, voor zijn broeders.

**JEZUS IS EEN WONDERBARE RAADSMAN, HIJ IS DE GROOTSTE BEMOEDIGER DIE EEN MENS IN ZIJN LEVEN KAN ONTDEKKEN ! AMEN !**

RONNY GAYTANT – ECCLESIA OOSTDUINKERKE <https://biblespace.org>

