

Gods waarschuwingen!



Wij horen of lezen in veel boodschappen spreken over de liefde van God. Inderdaad God is voor Bijbelgetrouwe christenen een liefdevolle vader geworden, en een goede vader gaat altijd zijn kinderen waarschuwen voor de gevaren in de maatschappij. Hij doet dat uit liefde, toch wil men niet altijd van Zijn goede raad weten! Soms wijst Hij ons op een **rood licht**, maar wij rijden er toch wel eens door, of stoppen te laat. **We zien niet altijd het gevaar**, en dat kan verkeerd aflopen, wij kunnen ons heel ernstig kwetsen of erger, en dan komen er de tranen. Ook christenen lijden aan **geestelijke cataract**, zien dat rood licht niet, door gebrek aan kennis van Gods raad! **God wil ieder mens blij en gelukkig zien**, voorkomen is beter dan genezen, de mens is tenslotte de kroon van Zijn schepping.

Welke raad geeft God zo allemaal?

Gods wijsheid in het Bijbelboek Spreuken, (6).

Borg staan voor iemand?

1 Mijn zoon! zo gij voor uw naaste borg geworden zijt, voor een vreemde uw hand toegeklapt hebt; 2 Gij zijt verstrikt met de redenen uws monds; gij zijt gevangen met de redenen uws monds. (Stv) 3 Doe nu dit, mijn zoon! en red u, dewijl gij in de hand uws naasten gekomen zijt; ga, onderwerp uzelf, en sterk uw naaste. 4 Laat uw ogen geen slaap toe, noch uw oogleden sluimering; 5 Red u, als een ree uit de hand des jagers, en als een vogel uit de hand des vogelvangers. (Spr.6)

Hier vinden wij een eenvoudige wijze raad, niet alleen voor de mannen, maar ook voor de vrouwen. God spreekt altijd eerst tot de man. Wij vinden hier een situatie van iemand die borg staat voor iemand anders. Het lijkt wel vandaag een heel normaal gegeven, je zou het kunnen bekijken als iets dat men doet uit naastenliefde. Borgstelling, wordt regelmatig toegepast in het dagelijkse zakenleven.

Wij vinden hier Gods raad, om niet onvoorzichtig of ondoordacht te handelen. Borg staan gelijkt op een openstaande strik, een groot risico! Een strik gebruikt men om vogels te vangen. Het is dus niet aan te raden om borg te staan. Borg staan voor uw kinderen is in feite christelijk gezien, blinde liefde, laat staan voor vreemden.

Spreuken 17:18 Een verstandeloos mens is hij, die handslag geeft, die zich borg stelt voor zijn naaste.

Wees niet lui!

6 Ga tot de mier, gij luiaard! zie haar wegen, en word wijs;7 Dewelke, geen overste, ambtman noch heerser hebbende,8 Haar brood bereidt in den zomer, haar spijs vergadert in den oogst. 9 Hoe lang zult gij, luiaard, nederliggen? Wanneer zult gij van uw slaap opstaan?10 Een weinig slapens, een weinig sluimerens, een weinig handvouwens, al nederliggende;11 Zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar, en uw gebrek als een gewapend man.

Mensen kunnen leren van de dieren zegt God! God geeft raad met voorbeelden uit de natuur. Er is een tijd van werken en een nodige tijd van rusten. De Bijbel leert dat er een evenwicht nodig is tussen werken en rusten.

De mieren hebben een goed inzicht, en hebben geen baas. Ze zijn naarstig en ijverig in hun werken, in de zomer werken ze hard, in de winter is er de rust, maar ze hebben voorzien in hun etensvoorraad. *Spr. 18:9 Hij, die traag is in zijn arbeid, is reeds een broeder van de verderver.*

Geestelijke luiheid.

De luiaard is te herkennen aan eigenwijsheid, heeft een groot gedacht van zichzelf. (spr.26:16) *16 De luiaard is wijzer in eigen oog dan zeven die verstandig antwoord geven.*

De zonde die wij kunnen aantreffen, is dat wie lui is, ook eens te **lui wordt om eens diep na te denken**. De mens kan te lui zijn om Gods raad te overdenken. Te lui worden om de Bijbel te lezen, te onderzoeken, en dit is een levensgevaarlijk risico. Die mens komt dan in een geestelijke armoede en hongersnood terecht.

Wij kunnen dit letterlijk benaderen, en wie niet wil werken, komt plots in de pijnlijke armoede terecht. De armoede lijkt dan als een gewapende inbreker.

“Als een gewapend man” De gewapende inbreker kan dan ook **de valse evangelist** zijn, het kan **mijnheer depressie** zijn, of **mijnheer zware tegenslag**, waartegen men geen weerstand meer kan bieden, want men is geestelijk zeer zwak geworden.

19 De weg van de luiaard is als een doornhaag, maar het pad der oprechten is welgebaand.Spr.15 Een doornhaag staat symbolisch voor een zondige levenswandel, wanneer men Gods waarschuwingen negeert. Mensen ergeren zich aan een luiaard, net als aan een doornhaag als men er in contact mee komt!

GOD HAAT ZEVEN ZONDEN!

30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Efeze 4

16 Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: 17 hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, 18 een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen,19 wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders. 20 Bewaar, mijn zoon, het gebod van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. Spr.6

Het zijn zeven rode lichten, en iedereen rijdt er wel eens door!

Toch kan het veel schade aanbrengen die je niet meteen opmerkt.

Hoogmoedige ogen.

Wie zich echt hoogmoedig en trots gedraagt, en een arrogante geest heeft, zo iemand is goed te herkennen, namelijk let op zijn ooggedrag. Hoogmoedige blikken zijn snel op te merken. God ziet die zonde bij de mens, en God haat dit. Hoogmoedige mensen zijn Gods vrienden niet.

Het gevolg van hoogmoed, het kan anderen vernederen en kwetsen, ook al is het nog niet rechtstreeks zo bedoeld. **27 Gij toch verlost het ellendige volk en vernedert de hovaardige ogen.** *Ps.18 Spr. 16:18 Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val.*

Er komt een tijd dat God hoogmoed uit de wereld zal helpen! God liet het opschrijven door de profeet Jesaja : *Jesaja 13:11 Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.*

Valsheid.

Als een mens zelf dit al haat, zou God dit niet haten? Een valse tong kan zoveel kwaad aanrichten met een onoverzienlijke schade. Het kan ook als diefstal gezien worden, want een leugen kan het bos van de eerbaarheid van zijn naaste stelen. *Jakobus 3:5 Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt.* (Spr.12:19) Leugens worden toch achterhaald.

Onschuldig bloed vergieten, kwaad plannen, en kwaad smeden.

Dit hoeft weinig uitleg, enkel even kijken naar de nieuwsberichten vandaag. Mensen worden er gewoon aan, en denken niet meer na. God haat al dit bloed vergieten, om politieke macht eer en geld. Bijbelgetrouwe Christenen kunnen zich verheugen, er komt een einde aan al dit soort van kwaad, niet door ingrijpen van mensen, maar door God zelf.

Psalmen 34:16 het aangezicht des HEREN is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.

Voor allen die angstig zouden worden, wanneer men al dit kwaad van over de ganse wereld onder ogen ziet, denk eens na over wat God zegt tot allen die hij heeft aangenomen:

Ps. 112:7 Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de HERE;

“wie twist stookt tussen broeders.”



God haat de mens die zich goed voelt als hij ruzie kan maken tussen mensen. Zijn specialiteit is leugenachtige achterklap. Hij zoekt en wekt de onenigheden op. Dit soort van subtiel kwaad van zulke mensen kan een ganse gemeente vernietigen! Zoiets was strafbaar bij wet in het eerste verbond. God toonde hoe men zulk soort kwaad uit hun midden zou wegdoen. Wij lezen:

16 Wanneer een misdadig getuige tegen iemand optreedt om hem van een overtreding aan te klagen, 17 dan zullen de twee mannen, die dit geschil hebben, zich voor de HERE stellen, voor de priesters en de rechters, die er dan zijn zullen. 18 Dan zullen de rechters dit nauwkeurig onderzoeken, en blijkt, dat de getuige een valse getuige is en dat hij een valse aanklacht tegen zijn broeder heeft ingediend, 19 dan zult gij hem doen, zoals hij zijn broeder dacht te doen. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen, Deut.19

1 Cor.5:13 Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg.

R. GAYTANT Pastor
Oostduinkerke – België

