

ZONDIGHEID VAN HET MENSELIJK HART.



Hoe langer iemand christen is, hoe beter hij begrijpt hoe zondig hij wel is van aard. Er gaat geen dag voorbij, of wij moeten toegeven dat wij in overtreding zijn met Gods wetten, hetzij bewust of onbewust. Het menselijk hart is onbetrouwbaar en onstandvastig. Hoe meer je de Bijbel leest hoe beter je dit gaat begrijpen. Met zondigheid, een ouderwets woord voor velen, betekent dat de mens zonder wedergeboorte, het doel van zijn aards bestaan niet heeft begrepen. Het lijkt voor hem dat geboren zijn om te sterven normaal is. Dat was niet de bedoeling van Gods schepping. De mens werd eenvoudig ongehoorzaam, en een vloek trof de mensheid. Een mens vervalt heel vlug tot afgoderij, dit is een vorm van overspel, tegenover God. Vandaag noemen ze dat vreemdgaan. Zo is het ook voor gelovigen, naar een andere god kijken, van een andere god houden dan uw Schepper. Vandaag gaan wij even kijken naar Israël welke voor ons tot een voorbeeld staat opgeschreven.

Exodus 32

Welke waren de redenen waarbij Gods volk overging om opnieuw afgoden te dienen?

De lange afwezigheid van Mozes.

Wij vinden hier een tekort aan geduld en hoop.

Een tekort aan geduld is een tekort aan volhardingskracht. Alles gebeurt op Gods tijd. Wij willen altijd dat alles gebeurt op het ogenblik welke wij willen. Wij plannen veel en wensen dan ook dat alles gebeurt zoals wij het hebben voorzien.

Israël komt hier in een tijd dat zij hun geduld verliezen. Ze willen niet meer wachten op de boodschapper van God, Mozes. Ze vertrouwen er niet verder meer op. Geloofsafval!

Ook vandaag bespeuren wij al een gelijkaardige instelling bij de christenen. Christenen wachten op de wederkomst van Jezus. Christenen verliezen hun geduld en hun hoop. Je hoort soms christenen zeggen, het kan nog honderd jaar duren eer Christus terugkomt, en ze beginnen te verzwakken en worden gelijk de wereldse mensen in hun gedrag.

Een huisgemeente kan klein zijn, doch zolang we samenkomen is er de geestelijke warmte. Je kunt het vergelijken als met de kolen in een kachel. Vroeger kon men 's Morgens nieuwsgierig gaan kijken of er nog vuur was in de kachel. Dan vond men soms nog enkele kooltjes die nog rood waren en gloeiden. Maar ze lagen altijd samen en gaven nog wat warmte. Gloeiend van vertrouwen? De nacht was voorbij, het morgenlicht kwam op.



*8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen.
Doch, als de Zoon des mensen komt, **zal Hij dan
het geloof vinden op aarde?** Luk.18*

Hun geduld was ten einde!

Hebreeën 6:12 *opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beerven.*

Hebreeën 6:15 *En zo, door **geduld** te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen.*

Jakobus 5:7 ***Hebt dus geduld**, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is.*

Jakobus 5:8 ***Oefent** ook gij **geduld**, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.*

Als geduld verdwijnt, dan is het hart vatbaar voor afval en een zondig leven.

Een andere reden waardoor het volk overging naar de afgoderij:

Niet volledig gebroken met het verleden.

Het beeld van Egypte is een beeld van de wereld. Wanneer wij tot geloof kwamen begonnen wij met alle wereldse gewoontes of tradities welke strijdig waren met de Bijbel of Gods woord na te laten. Wij reinigden onze huizen van allerlei afgoderij, hetzij in beelden of andere voorwerpen, en vroeger er een zegen over. Er kwam een grondige herstructurering in het gezinspatroon. De zondagen werden anders. Hobby's maakten plaats voor God uit vrije wil.

Doch er blijft altijd een gevaar, dat oude gewoontes, of zonden durven terugkeren. Wanneer mensen tot geloof komen, en niet voldoende veranderen, dan is de satan erbij om de mens te trekken naar zijn verdorven wereld, hij kent onze zwakheden.

Je moet de dronkaard die tot geloof kwam, niet naar de herberg zenden om te evangeliseren! Hebzucht is voor hem een troef. Wie wil er niet veel hebben? Eerlijk zijn kost geld.

Oude gewoontes voorbeeld:

1 Toen het volk aan het klagen was, was het kwaad in de oren des Heren; de Here hoorde het en zijn toorn ontstak, waarop het vuur des Heren onder hen ontbrandde en aan de rand van de legerplaats woedde. 2 Toen kermde het volk tot Mozes en Mozes bad tot de Here; daarop doofde het vuur. 3 Daarom gaf men aan die plaats de naam Tabera, omdat onder hen het vuur des Heren had gebrand.

4 Het samenraapsel nu, dat zich onder hen bevond, werd met gulzig begeren vervuld; ook de Israëlieten begonnen weer te jammeren en zeiden: Wie geeft ons vlees te eten? 5 Wij denken terug aan de vis, die wij in Egypte aten om niet, aan de komkommers en de meloenen, het look, de uien en het knoflook.

Nog een andere reden dat men tot afgoderij overging: Falen als Aaron.

Geen weerstand kunnen bieden. Het volk drong aan om opnieuw een Egyptische god te maken en te dansen.

Aaron gaf dus toe aan de wil van het volk. Hetzelfde gebeurde later in het christendom, als bijvoorbeeld de hemelvaart van Maria. Dit is wel een grote leugen en het Vaticaan weet dat goed. Doch onder druk van het volk heeft men dit slechts in 1958 in een dogma gezet. Maria werd de koningin des hemels, zoals dit voorkomt in vele andere heidense culturen.

Aaron diende hard op te treden en te reageren zoals was opgegeven :

1 ¶ En de Here zeide tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte:

2 Deze maand zal u het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. 3 Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin.

4 Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen, naar het aantal personen; gij zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. 5 Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. 6 En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Ex. 12

Zoals Aaron zijn er vandaag tal van gemeenteliders die veel door de vingers zien, en spreken naar de mond van het volk om reden zoals het vormen van de wereldkerk, onder leiding van de wereldbekende valse profeet!

Israël vervalt tot afgoderij en tot zonde.

De Here wordt voorgesteld als een kalf!

Een Egyptische manier om god te dienen. Met andere woorden was dit niets anders dan God dienen, maar op hun eigen manier. De manier of wijze hoe God het hun had gegeven werd verworpen. Het lijkt zeer gevaarlijk “kerk” te gaan spelen. Het Babels christendom heeft veel overgenomen van andere afgodendiensten. Dus wie God wil dienen op zijn eigen manier, is in feite een kalfdanser van Egypte. Hij vereert dingen die God niet vroeg.

Oude gewoonten als kerstbomen, gouden bekens enz. hebben niets met het christendom te maken!

Immoraliteit.

6 En de volgende morgen vroeg offerden zij brandoffers en brachten vredeoffers, en het volk zette zich neer om te eten en te drinken; daarna stonden zij op om vreugde te bedrijven.

Vreugde te bedrijven is duidelijk minnekozen, seks. Hetzelfde werd gebruikt in Gen 26

8 Toen hij lange tijd daar geweest was, en Abimelek, de koning der Filistijnen, eens door het venster keek, zag hij, en zie, Isaak was aan het minnekozen met zijn vrouw Rebekka.

De vleselijke begeerten komen graag terug.

Mattheüs 15:19 Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.

Schaamteloosheid

Dit vinden wij onder de vertaling van "de vrije teugel", vrije seks?

Ex.32

25 Daar Mozes zag, **dat het volk teugelloos was**, want Aaron had het de vrije teugel gelaten, tot spot voor hun tegenstanders,

26 ging Mozes staan in de poort van de legerplaats en zeide: Wie is voor de Here? Die kome tot mij! en tot hem verzamelden zich al de Levieten.

Hieronder moet men begrijpen dus het naakt dansen. Het doet me denken aan een schrijver David Wilkerson, die destijds een visioen had, waarbij hij zag dat men zou gaan naaktdansen in de kerken. Tot nog toe is dat niet het geval, men sloopt de kerken, doch het kan nog steeds gebeuren, bijzonder in de wereldkerk, welke de kerk van de boze zal zijn. Nog even geduld! (2016)

DE VOORBEDE VAN MOZES

Mozes bad voor het volk. Hij deed beroep op de belofte van God. Het is dus wel heel duidelijk, dat Gods toorn komt, als deze van een man die als het ware werd bedrogen. Het oordeel werd afgewend.

Hier is Mozes de voorspiegeling van de komende redder: **Jezus !**

Jezus bad niet alleen, Hij gaf zijn leven, opdat wij niet in het oordeel zouden komen.

Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

<http://biblespace.wordpress.com/>.

