

PINKSTEREN



Pinksteren is de verjaardag van de gemeente van Jezus Christus. En een verjaardag betekent voor de ene een gewone dag, en voor de andere is er groot feest.

Josephus Flavius en anderen noemden het met een hebreeuw Aramees woord = "**Asereth**".

Dit betekende "**verzamel-feest**". Inderdaad vanaf pinksteren is het begonnen met allerlei mensen welke luisterden naar Gods woorden ! Het asereth van het pasha, was dit.

Ook op dit feest toonde de Hogepriester de twee toonbroden, ook pinksterbroden genoemd. Dit was een voorspiegeling in feite van het oude en het nieuwe testament.

Vandaag zal ik niet spreken over de twee toonbroden van het O.T. maar over twee verzen van het pinkstergebeuren.

Handelingen : 2 -41,42

41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

Op die dag werden 3000 zielen toegevoegd.

In onze dagen zijn zulke dingen zeer schaars, wij zijn hier al blij, als er enkelen tot geloof komen in Jezus zoals de Bijbel dat leert ! Wij hebben wel nog altijd hetzelfde verlangen dat er ook hier zoveel tot geloof komen.

Wij moeten wel weten dat wij niet in de beginfase van de gemeente leven, maar wel in de eindfase van de gemeente

Lu 18:8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan **het** geloof (in Hem alleen) vinden op aarde?

Het moet ons ook niet nodeloos tot ongerustheid brengen, de Here voorpelde zeker geen opwekking voor Zijn terugkomst naar deze aarde !

Wij kunnen slechts de lauwheid van de gemeente Laodicea opmerken. Daar is Jezus niet meer aanwezig ! Hij staat aan de deur en klopt, opdat men zou luisteren naar Zijn woorden voor uw behoud. Hij wil uw vriend worden, en u redden van het Babels christendom met zoonanbidding en traditie.



Wij zouden durven zeggen Pinksteren was als een wonderbare visvangst. Petrus had nu de visnetten van het evangelie uitgezet op het woord van God, hier heeft hij de diepte van deze zondige wereld leren kennen. Daar waren de mensen die nog een geweten hadden, en zondebesef kenden.

4 Toen Hij opgehouden had met spreken, zeide Hij tot Simon:

5 **Ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen.** 5 En Simon antwoordde en zeide: Meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen, **maar op uw woord zal ik de netten uitzetten.** 6 En toen zij dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte vissen binnen, en hun netten dreigden te scheuren. 7 En zij wenkten hun makkers in het andere schip, dat zij hen zouden komen helpen. En dezen kwamen en zij vulden beide schepen, tot zinkens toe. 8 Toen Simon Petrus dit zag, viel hij neder aan de knieën van Jezus en zeide: Ga uit van mij, **want ik ben een zondig mens, Here. Luc.5**

Vers 5

Hier leert men dat vissen alleen vrucht zal dragen, als men uitgaat op Jezus woord. Veel wordt er gevestigd, op allerlei wijze maar niet diep.

Petrus had hier het hart van de mensen diep geraakt !

Zijn woorden , waren niet zijn eigen woorden , maar deze geleid door de H.Geest. Wij kunnen veel vertellen over het evangelie, maar als wij niet overtuigen van zonde, gebeurt er niets, tenzij een schijnbekering of gewone vriendschap.

Mensen overtuigen van zonde is vissen in diepe wateren. Petrus kon zo vissen, want hij had gehoor gegeven aan de Heer.

Gehoorzaamheid is de sleutel tot zegen !

Hoe kun je een zegen van een boodschap ontvangen als je hem niet hoort ?

En Jezus zeide tot Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult gij mensen vangen.

Vers 10

Nu zal Petrus begrepen hebben wat de Heer met hem van plan was. Petrus zal heel goed hebben herinnerd, die dag dat hij op Jezus woord zoveel vis had gevangen. Die dag was voor Petrus een teleurstelling, niets gevangen.

En zij bleven volharden. (Hand.2 :42)

Dit is de tweede vrucht van Pinksteren, mensen kwamen tot geloof, en volharden erin. Eerst had men Gods Woord aangenomen, maar nu gingen ze verder met de Bijbel.

Volharden = Hypomone

Dat grieks woord betekent een voorbereidende fase van een grote deugd n.l.

De dapperheid of de moed van een mens.

Inderdaad is moed nodig voor mensen die de christenstrijd beginnen.

Psalm 27 toont ons dat woord opnieuw :

11 Onderwijs mij, Here, uw weg en leid mij op een effen pad om mijner belagers wil;

12 geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders, want valse getuigen staan tegen mij op, en hij die geweld blaast.

13 O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden!

14 Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.

Vers 11 de psalmist vraagt om onderwijs.

Het is heel begrijpelijk als iemand tot geloof komt, dat hij nieuwsgierig is, naar uitleg over Gods Woord. Hij verlangt ernaar meer en meer. Dit is ook de gezonde groei voor een christen. Hij heeft geestelijk voedsel nodig. Zonder geestelijk voedsel zal hij verzwakken. Dit is een geestelijke honger, zoals honger voor het lichaam spontaan komt !

Vers 12

De negatieve invloed van de mensen die geen rekening houden met de bijbel

Zijn voor ons tegenwind. Het is niet altijd gemakkelijk, het is een strijd !

Wij hebben de H. Geest ontvangen, deze persoon stelt ons in staat dit aan te kunnen.

1Jo 4:4 ¶ Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.

Daarom zal iemand die de H. Geest niet heeft, geen stand kunnen houden, en de gemeente verlaten, hij behoort niet tot het lichaam van Christus !

Ons pinksteren was de dag toen wij tot geloof kwamen.

Vers 13

Wees sterk ! = Hypomono = wees voorbereid.

Zijn wij voorbereid op dingen die op ons kunnen afkomen, waardoor wij zullen moeten kiezen, kiezen : om te doen naar de wil van Jezus, of de wil van deze goddeloze wereld.

Wacht op de Here : ons hopen mag niet verzwakken !

JESAJA 40

29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeedert hij sterkte.

30 Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen,

31 maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Onder dat volharden moeten wij ook begrijpen : verwachten.

Telkens wanneer wij de Here verwachten putten wij nieuwe kracht. Hier komt duidelijk tot uiting dat in de eindtijd het profetische de sterkte van een christen zal worden;

Wanneer hij de dingen die de Here voorspelde in vervulling ziet gaan, krijgt hij nieuwe moed.

DE BIJZONDERSTE KENMERKEN VAN DE EERSTE CHRISTENEN DIE TOT GELOOF KWAMEN OP PINKSTEREN WAREN TROUW AAN 4 CHRISTENPLICHTEN //

- HET ONDERWIJS
- GEMEENSCHAP
- AVONDMAAL
- GEBED.

Deze vier punten zijn het christelijk brandoffer.
Zichzelf op de tweede plaats zetten, en de wil van Here op de eerste plaats zetten.
Dit alleen al is een strijd, want altijd zal de satan proberen deze dingen weg te nemen.



Het brandofferaltaar had vier hoornen op de hoeken, en daar werd het dier aan vastgebonden. Ps 118 hieronder.

Zolang een christen zich niet **vrijwillig** aan deze vier punten laat binden kan hij ook geen vruchten van God in zijn leven afwerpen.

Hoornen in de bijbel hebben de betekenis van macht en sterkte.

Willen wij sterke christenen zijn moeten wij volharden, en elkander bemoedigen dit geestelijk altaar in de gemeente te bewaren.

Ps 118:27 De Here is God, Hij heeft het voor ons doen lichten. Bindt de feestoffers met touwen vast bij de hoornen van het altaar.

Ro 12:1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst

<https://biblespace.org>