

IS JALOERSHEID GEVAARLIJK?



Wanneer wij over jaloersheid willen spreken en schrijven dienen wij te weten wat Jaloersheid of na-ijver is. Is het een gevoel, een karaktereigenschap of iets dat uit nijd ontstaat. Laten wij even onderzoeken wat God ons wil leren over het begrip “jaloersheid”. Jaloersheid kan je leven en je gezondheid sterk beïnvloeden!

Menselijke Jaloersheid kan een negatieve, maar ook een positieve werking hebben.

Goddelijke jaloersheid werkt positief! Wij kunnen beter eerst de vraag stellen of Jaloersheid altijd kan benaderd worden als zonde? Zo kijken wij even naar onze Schepper. (Ex.34:14) (Deut.32:16)

HEBBEN CHRISTENEN EN JODEN EEN JALOERSE GOD?

4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.

*5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, **ben een na-ijverig God**, die de ongerechtigheid der vadersen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, Exod.20*

*Exo 20:5 Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a **jealous God**, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;(KJV)*

Wij kunnen hier vaststellen dat God wil aanbeden worden, en wie een pseudo god aanbidt, en daarop vertrouwt, daar komt er een oordeel over. Zo deed Israël en pleegde ontucht door andere goden na te lopen, zoals de Moloch, het gouden kalf en iedere vorm van zanaanbidding. (Eucharistie enz.) Door zulke praktijken wekt men de jaloersheid van God op. (Ezech.16,15) De profeet kondigde een oordeel aan, en na dat oordeel, dan lezen wij dat God zijn na-ijver of jaloersheid op haar (Israël) zal laten varen, en Hij tot rust zal komen.(Ezech.16,42)

Dit is een eigenschap welke terug is te vinden bij een gehuwde man, hij kent geen barmhartigheid als hij razend van jaloersheid wordt, hij neemt wraak, doch dit brengt geen gerechtigheid voort. (Jak.1:20) De mens Adam werd geschapen naar het beeld van God.

Zo valt de liefde van God tot Zijn volk Israël door het “huwelijksverbond” beter te begrijpen. (Ezech.16) Het soort jaloersheid bij God is er om die relatie uit liefde te beschermen. Bij mensen heeft die liefdesrelatie zeker ook met seks te maken.



Gehuwde mensen die geen jaloersheid voelen, wanneer er een minnaar of een echtbreker binnendringt in het huwelijk, zowel de getrouwden of de indringers hebben een ernstig gebrek aan geestelijk, Bijbels denken. Ze lijken gewetenloos. Zo wordt dit een teken van de wederkomst van Christus, namelijk allerlei vrije seks nastreven. (Matth.24:38) (2 Tim.3:3 trouweloos)

Bij God vinden wij een gezonde jaloersheid, en ook bij de mens welke zijn exclusief huwelijk wil beschermen.

De wet en Gods raad in het oude verbond toont de goede vorm van jaloersheid. (Num.5:11,31). God gaf een wet op de gevallen van jaloersheid in het huwelijk. Men noemde die instelling het **spijsoffer der jaloersheid**.

Dan werd er het vloekwater te drinken gegeven aan de vrouw opdat de waarheid voor Gods aangezicht aan het licht zou komen. Bij overspel zou ze wel of niet sterven aan de gevolgen van het vloekwater. Dit was ter bescherming van het huwelijk. De overheids wetten willen eerder naar een oud Romeins model terugkeren. Een eenvoudige formule voor echtscheiding en hertrouwen! Om de drie manden mogelijkheid te hertrouwen.

Wie kan dit goed vinden? Dit kan nooit tot zegen zijn!



AFGODERIJ IS OVERSPEL. MAAR ER IS GENADE!



(Spr.6:34) Iedere vorm van afgoderij is overspel, en **alles** wat een mens meer bemint dan zijn Schepper, is een afgod geworden. (Rom.1:25). Dit wekt sterke jaloersheid op bij God. Wanneer Israël opnieuw zich zal aansluiten bij de wereldkerk, dan zoekt het opnieuw oordeel! Paulus leert dat **afgunstige** of jaloerse mensen Gods Koninkrijk niet zullen beërven.(Gal.5:20)

Jaloersheid ontstaat door **het vergelijken met iets of iemand anders**. De Jaloersheid van God kan ook positief werken, en tot genade leiden. Let op Zijn volk Israël vandaag.

De profeet Joel schreef hierover het volgende:

*17 Laat de priesters, de dienaren des Heren, tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen: Spaar, Here, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. **Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun God?** 18 Toen nam de Here het op voor zijn land en **Hij kreeg medelijden met zijn volk.** Joel 2*

18 Then will the LORD be jealous for his land, and pity his people.

Dit medelijden is de genade die God geeft aan allen die alle vorm van afgoderij verlaten.(1 Cor.10:14) (Gal.5:20)



MENSELIJKE JALOERSHEID KAN LEIDEN TOT MOORD

Abel



Wanneer wij even kijken naar de soort aanbidding van Kaïn en **Abel**, dan stellen wij hier een hedendaags verschil vast. Abel diende God naar Zijn wil, Kaïn diende God op zijn eigen wil en manier, en naar eigen inzicht, typisch een kerkganger! God wil gediend worden zoals Hij ons en zijn volk leerde. Het resultaat was God wees het offer van Kaïn af. Kaïn werd bij die dienst aan God jaloers op Abel, zijn godsdienst was echt, uit liefde, met geloofszekerheid, en de religie van Kaïn was schijn en werd afgewezen. **Abel** had begrepen dat zijn offer een poging was tot het binnengaan in de hof van Eden, zoals hij had geleerd van zijn ouders!

De teleurstelling van Kaïn werd ook oorzaak van Jaloersheid. Die Na-ijver in plaats van ijver voor God. Zijn bidden en offeren werd afgewezen. Die jaloersheid leidde tot nijdigheid en moord op Abel. Die geschiedenis herhaalde dit in de middeleeuwen en de kruistochten. Vandaag met het moordend I.S. optreden. Zo leren wij dat jaloersheid leidt tot oorlog en geweld tussen mensen van allerlei godsdiensten en tot op heden. In de middeleeuwen vervulden de Katholieke terroristen de rol van Kaïn, en vandaag zijn het de Moslims.

Jezus.

17 Daar zij nu toch bijeen waren, zeide Pilatus tot hen: Wie wilt gij, dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? 18 Want hij wist, dat zij Hem uit nijd hadden overgeleverd. Matth.27

Zo werd ook **Jezus** het slachtoffer van de Farizeeërs. Zij werden **jaloers** over Zijn prediking met gezag. Ze zagen dat het volk aan zijn lippen hing en zegen ontving. Zij leden aan beroepsjaloersheid. "*Jalousie de métier*". Zo kunnen ook voorgangers in een kwaad daglicht worden gesteld uit jaloersheid. Jaloersheid leidt ontegensprekelijk tot kwaadsprekerij. De oorzaak van kwaadsprekerij kan duidelijk voorkomen uit een jaloers gedrag of jaloers karakter. Petrus noemt afgunst en kwaadspreken in één adem. (1 Petr.2:1)



JALOERSHEID IS SCHADELIJK VOOR DE MENS

30 Een zachtmoedig hart is leven voor het vlees, maar jaloersheid is vertering voor de beenderen. Spr.14

Soms lezen wij bepaalde verzen veel te vlug en zonder overleg. God leert hier ons dat jaloersheid, hetzij als gevoel of karaktertrek zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de mens. Jaloersheid is erger dan woede en barbaars gedrag, wie kan het verwerken?

(Spr.27,4) **Wie jaloers is, is niet gelukkig**, hij vergelijkt zich steeds met een ander, die mogelijks alles beter heeft. Als de geest niet gezond denkt, dan brengen de hersenen toxische stoffen voort bij die mens, ze hebben invloed op zijn lichaam. Wij stellen hier de vraag over de mogelijke oorzaken van de veel voorkomende kankerziekten in onze eindtijd. **Jaloersheid kan worden overwonnen**, wanneer men beseft dat dit zo gevaarlijk kan zijn. De ongelovige stelt zijn vertrouwen enkel op de wetenschap, doch God laat weten via Job dat ziekelijke jaloersheid kan doden. Geloven wat God zegt is beter dan te onderzoeken en dan te geloven!

2 Voorwaar, de wrevel brengt de dwaas de dood, en de na-ijver doodt de onverstandige. Job.5

Psalm 73 schreef **Asaf** bijna de weg zijn opgegaan van de goddeloosheid, toen hij keek naar de voorspoed van de hoogmoedige goddelozen. **Jaloersheid** is menselijk maar sterk af te raden, en te overwinnen als een ziekte. Het kan leiden tot bitterheid en depressiviteit.

Psalm 37 Koning **David** adviseerde onder Gods leiding, om niet jaloers te zijn van ongelovige mensen die rijk worden door ongerechtigheid, hun weelde is zeer tijdelijk. Jaloersheid kan worden genezen door zich te verlustigen in de beloften van de Heer, Hij zal de **wensen van uw hart** vervullen. Die wensen zullen niet in de richting gaan van wereldse weelde, doch in de rijkdom van Christus.

Jacobus 4:4,5 Jacobus laat weten dat de levensgeest welke Hij in de mens heeft gelegd, voor zich wil voorbehouden. Zo begrijpen wij door de context, dat God wil dat de mens zijn vriend wil worden en blijven, en niet zal houden van een schepping en een wereld welke onder de gevolgen van de zondeval sterfelijk blijft leven.

God wil bij de mensen wonen, en zal dat ook doen!



Biblespace Vlaanderen

<https://biblespace.wordpress.com/>.