

BIJBELSTUDIE JESAJA

DEEL 10

HOOFDSTUK 22

Profetie over Jeruzalem



(1-14) Deze verzen hebben betrekking op de stad Jeruzalem zelf. De stad werd belegerd, een plotse aanval. Ze klimmen snel op de daken, want uit de vallei, waar meestal de profeten spraken zagen zijn niets. Te vergelijken met de oproep van Jezus, wanneer zij in de grote verdrukking de antichrist in de tempel zullen zien, de gruwel der verwoesting, vlucht dan naar de bergen, de westelijke Jordaan!

Wat gebeurt er nu roept iedereen! Er is een ommezwaai in de vreugdevolle stad, plots paniek. De stad werd snel bezet, de leiders van het volk zijn willen vluchten! Het lijkt een gebeuren te zijn vroeger maar ook voor de eindtijd! Velen zijn gevangen genomen, anderen gedood, lagen op straat. Er was een lichtzinnig gedrag onder het volk in Jeruzalem. Plots was er de ellende, geen weerstand.

De profeet ziet het en weent! De Elamieten, de Perzen, waren snel met ruiters, pijl en bogen, zo waren zij het best algemeen gekend in de geschiedenis. **Iran** wil opnieuw sterk zijn met hun pijlen, vandaag nucleaire raketten! Zij vulden de ganse vallei met hun soldaten. Ze plaatsen zich bij de stadspoort, en hangen hun schilden, als een teken van overwinning, welke toen een traditioneel gebruik was.

Sommige huizen werden afgebroken, om de stenen te gebruiken tot herstel van de stadsmuren. Men diende te zorgen voor watervoorzieningen. God riep hen op tot bekering, toch luisterde men nog niet.

De profeet ziet dat ze opnieuw **eten en drinken, en dansen**, want sterven zullen we toch was een teken van hun **ongeloof!** Dat was net zoals in Babel. Dus niemand geloofde nog in een opstanding en eeuwig leven!



De profeet laat weten dat hun ongerechtigheid niet zal worden vergeven, en zij de tweede dood zullen krijgen! (14) Targum. Wij vinden hier twee elementen welke wij terugvinden in onze dagen, welke voorafgaan aan de wederkomst van Jezus.

*Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, **etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, Matth.24:38***

*Openbaring 21:8 Maar de lafhartigen, **de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.***

Sebna, hofmeester luistert niet naar Jesaja!

(15-25) De profeet Jesaja gaat naar deze generaal, welke koning Hizkia diende. De generaal of hofmaarschalk was zo hoogmoedig om niet te willen luisteren, was duidelijk bezig met zichzelf. Hij bouwde zijn huis in een hoge rots, als veiligheid en een prachtig graf, voor wanneer hij zou sterven.



Jesaja profeteert hem wat de Here met hem van plan is. God zal u straffen, door wegvoering in gevangenschap. Hij zal snel worden weggebracht van de ene plaats naar de andere plaatsen waar men geen medelijden zal hebben met hem, zijn prachtige kledij zal verdwijnen! Men nam ook zijn tiara af! (Fig.)



Het wegslingeren van een bal, in de vertaling was toen beter bekend onder het volk als een draaitol of boltouw. Men zal u dan binden, ronddraaien als met een draaitol, zodat u bij het slingeren uw evenwicht verliest en duizelig wordt. (Bron:Rashi)

(17) God leert een mens om nooit hoogmoedig te zijn. (Spr.8:13). Hoogmoed komt voor de val. (Spr.16:18). Ook Moab was hoogmoedig schrijft Jesaja. Amos vader van Jesaja klaagt over hoogmoed van Israël en zijn paleizen (Amos 6:8).

Eljakim

Eljakim zal worden geroepen als opvolger van **Sebna**. (22) God noemde hem “*Mijn knecht*”, dat is als een titel van de Messias, dat is een profetische uitspraak. Dus is hij als een type van Christus. Hij zal grote volmacht krijgen, dit deed men symbolisch door hem de “sleutel van Davids huis” te geven, macht om te sluiten en te openen.

Deze almacht vinden wij terug bij Jezus:

*En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia:
Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en
niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent. Openb.3:7*

(25) De pin zou dus **Eljakim** zijn, een pin die de tent of (huis) vasthield, zou later loskomen, verdwijnen, volgens het plan van God. Wat een prachtig tegenbeeld van Jezus, welke zou komen maar verdwijnen, Hij was als de pin die het huis Israëls wilde behouden, maar door hun ongeloof verdween Israël tot in 1948!



HOOFDSTUK 23

Profetie over Tyrus en Sidon

De triomfboog van Tyrus

Jezus:

Matteüs 11:21 Wee u, Chorazin, wee u, Betsaida! Want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben.

Tyrus kreeg de beker der vervloeking te drinken. (1-4) De profeet laat weten dat de schepen van Tarsis, niet verder zullen kunnen leveren in de toenmalige wereldhavenstad Tyrus, het is verwoest, de haven onbereikbaar. Dit betekende een economische ramp voor de rijke **Tyrus**. Tyrus als een handelsimperium, een van de eerste steden na de zondvloed. Daar stond ook de grote Baal tempel, met veel afgoderij.



Jesaja waarschuwde: dat hun grote rijkdom en welvaart zou verdwijnen. (Zach.9:3) De invoer van vele levensmiddelen als graan uit andere landen zouden niet kunnen worden geleverd. De bewoners van het eiland zullen worden omgebracht. De stad werd eerst eens vernietigd door Nebukadnezar, en later nog eens door Alexander de Grote. (Ezech.29:18).



Sidon was minder vruchtbaar qua handelspraktijken, uitgedrukt als in de voortplanting van de mensen. Er kwamen geen zachte maagden. (Targum)

(6,8) **Tarsis** was een havenstad in **Spanje bij Gibraltar**, en verdween volledig in zee door een natuurramp aan de kust, ongeveer 600 v.Chr. Geschiedenisboeken lieten weten dat het volk leefde in losbandigheid, en dat er een goddelijke interventie kwam. Het was een bloeiende kolonie ontstaan door Tyrus. Hun kooplieden werden heersers over de toenmalige wereld door de **zeevaart**. De **koning van Tyrus** vinden wij als de duivel in menselijke gedaante op aarde. **Ezech.28**. Daar is een beschrijving over de verkregen macht van satan. Hij was in Eden.

Ezechiël 28:18 Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijfd. Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden dat verteerde u!

Wij vinden een duidelijke parallel met onze dagen waar “**kooplieden**” of multinationals een wereldmacht hebben verkregen, en streven op bedrieglijke wijze naar een dictator, wereldleider, of antichrist genoemd.

En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid; Openb.18:23

“Toverij” Gr. **farmakeia** welke kan worden vertaald door: gifmengerij, geneesmiddelengebruik, venijngeving. (Dr.C.Fahner, tekstverwerker). Met de Corona tijd hoeven wij geen twijfel meer te hebben, waar de hedendaagse wereldmacht zich situeert. Vele regeringen bogen zich diep voor de macht en misbruik van de medische wereld en de WHO. (8) “**Handelaars vorsten**” Door het onrecht van hun hedendaagse medische koophandel, krijgt men opnieuw wereldmacht. Handelaars werden koningen.

(9,13) God zal die kooplieden, de edelen werden van het land of aarde, en al hun prachtige bezittingen verachtelijk maken. Zij hadden geweld aangedaan aan de burgers te Sidon. Dat betekende hun vrijheid en hun dansfeesten werden afgenomen. Vlucht uit uw land, vlucht als de wateren van een rivier.



Tyrus werd hier als de dochter van Tarsis beschreven. Dit kwam door de sterke handelsband tussen deze havens. (10) **Vlucht naar Tarsis**, ga daar of thuis landbouw verrichten, want uw haven Tyrus is er niet meer! Fr.Vert. *Cultive maintenant la terre, fille de Tarsis, ton port n'existe plus.*

Nu gaan alle grote handelsmachten van de toenmalige wereld met weelde en welvaart over in de handen van Tarsis! **Jona** vluchtte ook naar Tarsis, het zou er heel goed zijn, een rustig leven, hélaas!



Tarsis of Tartesos, bij Gibraltar, was een rijke handelsstad voor tin, koper, zilver en goud. Grote schepen uit Tarsis vonden de weg naar de tinmijnen van Cornwall, Engeland.

Fr.Vert. *Cultive maintenant la terre, fille de Tarsis, ton port n'existe plus.*

Tyrus zal vergeten worden

(14-18)

De Spaanse handelaars van Tarsis zullen spijt krijgen omwille dat het veel van zijn handelskracht verliest.

De laatste verzen geven een beeld waarom **Tyrus** voor zeventig jaar lang al zijn glorie en welvaart is verloren, en beheerst werd door Babel. Tyrus zal als levenloos worden, maar dan vergelijkt met de stad met een verlaten hoer, welke terug wil komen tot herstel. Dus om mannen, werkrachten aan te trekken, zo dienen de hoeren opnieuw te dansen, en muziek maken.

Er zal later een herstel komen van Tyrus, want het zal zich bekeren tot de Here! Ze zullen terugkeren vanuit Tarsis. De afgoderij met Hercules en Baal zal men laten verdwijnen. Wij vinden later dus ook dat Jezus er wonderen deed voor veel volk in Tyrus en Sidon. (Math.15:28). Ook de apostel Paulus is er geweest, de haven was dan hersteld. (Hand.21:3)

(17) *Zo zal het geschieden, ten einde van zeventig jaar, dat de HERE Tyrus bezoeken zal, zodat zij weer aan hoerenloon komt en hoereert met alle koninkrijken der aarde op de aardbodem.*

De Here zal na hun heropleving, hen bezoeken. Denk aan **Egypte** een systeem waar mensen in onwetendheid en slavernij, leven van de zonde.

Dan zagen wij een **Babel**, een eigenmachtige godsdienst, zonder enkele openbaring van God. Dan **de dochter van Babel** als "Het grote Babylon, moeder van de hoeren" ongetwijfeld de R.K.K. Religie en politiek samen. Deze laatste zal met (atomair) vuur worden verbrand? (Op.17:16)





En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Op.17:5

Tyrus zien wij symbolisch als een economisch erg goddeloos wereldsysteem, waar mensen zich superrijk maken met bedrieglijke handel, hoerenloon is dat. Wij kunnen het vergelijken vandaag met de wereldwijde geneesmiddelen handel door de plandemie van Corona.

Doch de van de grote winst zullen die rijken niet genieten, maar wel alle mensen welke bij God wonen en zich hebben bekeerd! Israël? Ze zullen eten en drinken en sierlijke kledij dragen. Jezus zag in de twee steden Tyrus en Sidon een enorme goddeloosheid. (Matth.11:21)



Wee u, Chorazin, wee u, Betsaida! Want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben. Matteüs 11:22 Doch Ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u.

Biblespace, 10 juni 2022

<https://biblespace.org>