

AMULET EN DE VLOEK

Graag willen wij nogmaals wijzen op het gevaar voor het dragen van bepaalde amuletten. Straks een voorbeeld uit de realiteit. Het lijkt allemaal zo onschuldig, en vandaag zijn er velen die aan deze dingen veel geloof hechten, niet alleen in de sport, maar ook in de staatskerken. Die besmetting lag voor velen vroeger al in de wieg!



In het antieke Oosten kwam het veel voor. Kleine voorwerpen welke op het hoofd of aan de nek werden gedragen, waren zeer bekend. Het drong door tot in het Babelse, lees Roomse christendom. Men liet de kinderen een scapulier dragen, na de geboorte als een vorm van bescherming tegen de vele gevaren, ongeluk en kinderziekten. Afgoderij welke God verbood! Het werd een succes voor het bijgelovig volk in de tijd van de middeleeuwen. Later kwamen dan de meer modernere amuletten tot op vandaag.

Het **Bijbelse** christendom leert hoe God waarschuwt voor dergelijke magische praktijken! Als voorwerpen met magisch krachten. Amuletten kunnen soms bezworen worden. Trouwen het woord “amulet” betekent etymologisch “bezwarend fluisteren”. Zo nam men ook schelpen aan zee, waar bezweringen werden in gefluisterd. Ze kunnen ook geschriften bevatten, met een of andere tekst, waarbij God vervangen wordt door satan. Ook kunnen zich geschriften bevatten in een lederen zakje, komende uit toverboeken, niet tot zegen maar **tot vloek!!!**



Een landbouwer had een zoontje met kinderverlamming. Hij bracht hem tot een beruchte bezweerder om te worden genezen. Deze bezweerder was gekend als de profeet van de duivel in Duitsland. Zijn zoontje werd inderdaad ook genezen tot grote vreugde van de vader. Hij kreeg een amulet mee, welke hij rond zijn nek diende te dragen, als belofte.

Toen de jongen 16 jaar oud werd gebeurde iets onverwacht. De vader vond zijn zoon overleden, op een hooizolder. De jongen had zich zonder enige aanwijsbare reden de polsen overgesneden. De vader zag het amulet rond de hals van de jongen en nam het af. Het was een klein lederen zakje. Uit nieuwsgierigheid opende de vader het zakje, en daar stak een briefje in met volgende tekst:

De tekst luidde pijnlijk: **“Deze ziel behoort nu de duivel toe”** De vader herinnerde de dag, en de man welke deze bezwering had uitgevoerd. Wat een kostelijk prijskaartje!

Geef ook nooit een persoonlijke foto af aan dergelijke mensen met genezingskrachten. Geloof niet in hun waarzeggerijen, aan de hand van uw geboortedatum of uw sterrenbeeld. God schiep de dierenriem niet om er waarzeggerij (astrologie) mee te doen, wel als tekenen door God gegeven voor de mens als astronomie en tekenen des tijds voor hen die in Hem geloven en Hem verwachten.

Wat zegt God?

Jesaja 47:12 Houdt maar aan met uw bezweringen en met de talrijke toverijen waarmede gij u van jongs af hebt afgetobd; misschien kunt gij iets bereiken, misschien jaagt gij schrik aan.

Jesaja 47:13 Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal.

Jesaja 47:14 Zie, zij zijn als stoppelen, die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der vlammen; het is geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om daarbij te zitten.

Biblespace, 11 september 2017

<https://biblespace.org>

