

ZILVER EN GOUD



*1 Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen. 2 Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, 3 uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, **terwijl het de laatste dagen zijn.** Jac.5.*

1Ti 6:10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

1 Tim.6

Wanneer wij deze teksten in Gods woord lezen, dan proeven wij dat de gedachten van de mens en van God zo verschillend zijn wanneer het over geld, rijkdom, bezit en verlangens gaat. Ieder mens, die Jezus niet kent, droomt ervan eens rijk te zijn, zo velen strekken hun handen uit naar de kansspelen, en hopen op een dag alles te kunnen doen wat hun hartje lust. Anderen werken zich krom en ziek, lopen over lijken, bedriegen het volk, om rijk te worden, helaas!

**Waarom maakte God toch niet ieder mens rijk?
Waarom een wereld van arm en rijk?**

In onze dagen gaat het nu voor sommige mensen van rijk tot schatrijk, en voor anderen van arm tot straatarm! Velen zeggen: Het is altijd zo geweest!" , maar weten niet dat God zegt, er komt een tijd, dat het geld, goud of zilver, compleet waardeloos zal worden, en deze tijd komt eraan, voor wie gelooft of niet. Er komt een tijd dat de schatrijken zullen wenen, en veroordeeld zullen worden. Nog anderen die geloofden zullen ongehoorzaam worden aan God, blijven niet trouw of zich laten verleiden.

**Spr 11:28 Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen;
maar als fris loof zullen de rechtvaardigen uitspruiten.**

God spreekt over een andere en blijvende rijkdom, met een gelukkige toekomst en ieder mens krijgt die kans schrijft Paulus.

4 Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is; 5 want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis, 1 Cor. 1

Wanneer God u genadig is geweest, en u rechtvaardigde door uw geloof in Jezus dan bent u schatrijk, dan hebben uw knieën gebogen voor God en niet verder voor de Mamon of Baal, van zilver en goud.

In de Bijbel staat iemand die zijn knieën had gebogen voor een schat van zilver en goud welke God vervloekt had. Wie de rijkdom van deze wereld liever ziet dan zijn Schepper, lijkt op Achan. De gevolgen van Achan zijn leerzaam voor ons, en u die het wil lezen. **Achan** de man die geen rekening wilde houden met Gods woord, de Bijbel. Hij deed zijn naar zijn eigen overtuiging.

ACHAN (=slang of ongeluk)



Bijbelboek Jozua 7.

Jozua had van God de opdracht gekregen om het beloofde land Kanaan in bezit te nemen. Na de grote overwinning op de stad Jericho, kwam het dorp Ai. Dit werd eerst een pijnlijke nederlaag, en een vernedering, maar waarom?

Soms zijn er ook nederlagen in ons leven, maar stelden wij wel eens de vraag, God waarom overkomt mij dat?

Ook Jozua vroeg zich af waarom en bad?

10 Toen zeide de HERE tot Jozua: Sta toch op; waarom ligt gij daar op uw aangezicht? 11 Israel heeft gezondigd en zij hebben mijn verbond, dat Ik hun geboden had, overtreden, en ook iets van het gebannene weggenomen, en ook gestolen, en het heimelijk bij hun huisraad gelegd. 12 Daarom kunnen de Israëlieten geen stand houden tegen hun vijanden. Zij keren hun vijanden de rug toe, want zij liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn, indien gij niet de ban uit uw midden uitdelgt. (Joz.7).

Achan een soldaat van Jozua had zich niet kunnen weerhouden, om toch van de vervloekte buit mee te nemen tijdens de overwinning op Jericho.

Gods geboden overtreden kan toch wel grote risico's inhouden, en kan een gelovige, een ganse gemeente of kerk krachteloos maken. Achan dacht wellicht, niemand weet het toch. Dit soort van denken brengt miserie! **God weet alles!** God dacht anders! Het ganse volk kwam onder de vloek te liggen. Het ganse Joodse volk werd door dit feit ontheilgd.(Deut.7)

13 Sta op, heilig het volk en zeg: Heiligt u tegen morgen, want, zo zegt de HERE, de God van Israel: er is een ban onder u, Israel, gij kunt geen stand houden voor uw vijanden, voordat gij de ban uit uw midden hebt verwijderd.

Een ban is alles wat een afkeer bij God verwekt, en door God werd gestraft, zoals de kanaanieten met hun vele afgoderijen.

Wat nam hij mee? Wat was hier de ban? Achan werd schuldig bevonden.

20 Daarop antwoordde Achan Jozua: Waarlijk, ik ben het, die gezondigd heeft tegen de HERE, de God van Israel, want zo en zo heb ik gehandeld: 21 ik zag bij de buit een mantel van Sinear, een mooi stuk, en tweehonderd sikkelen zilver en een staaf goud van vijftig sikkelen gewicht, en uit begeerte ernaar heb ik ze weggenomen; zie, ze zijn in mijn tent in de grond verborgen, en wel het zilver onderaan.

Achan zondigde uit begeerte en hebzucht, satan kon hem verleiden met goud, zilver, als Judas, en een mooie Babylonische mantel. Deze soldaat kon het niet laten heimelijk, dit alles mee te nemen, wel wetende dat dit niet mocht. Hij dacht zondig en verkeerd: God zal dit wel door de vingers zien. Zich onrechtmatig verrijken door bedrog, stelen en eigenbelang was hier de zonde van Achan. Je kunt denken een stuk textiel is toch niet erg, maar het had gediend in Babel! Alle voorwerpen of dergelijke wat heeft gediend voor afgoderij komt onder een vloek.

Zo vinden wij vele voorbeelden in de Bijbel, Eva begeerde de verboden vrucht, David begeerde de mooie Bathseba, enz. Zijn wij beter dan de hebzuchtige Achan?

De verlangens en begeerten van een christen, zwakken sterk af, omdat ze een andere geestelijke rijkdom in hun leven hebben ontdekt met eeuwigheidswaarde.

Het Roomse christendom begeerde ook rijkdom, let op Rome!

De aflatenhandel, de relikwieënhandel destijds. Maar is geestelijk blind! Jezus maakt dit duidelijk in:

17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 18 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, Openbar.3

De apostel Petrus schrijft in alle eenvoud:

1 ¶ Omdat Christus voor ons geleden heeft en gestorven is, moeten wij ons wapenen met dezelfde innerlijke overtuiging als Hij. Omdat Hij heeft geleden, heeft de zonde zijn macht over ons verloren.2 Daarom moet u voor de rest van uw leven niet meer aan de slechte verlangens van de zonde toegeven, maar de wil van God doen.3 Er is genoeg tijd verknoeid met wat de ongelovigen fijn vinden: Losbandigheid en verkeerde begeerten, drinkfestijnen, eetgelagen en onzedelijke feesten voor afgoden.1 Petrus 4

WAT WAS HET GEVOLG VOOR ACHAN?

Ro 6:23 *Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.*

Deze Achan had 36 mensenlevens op zijn geweten, door hun pijnlijke nederlaag in Ai, en de naam van God geschonden. Van kleine oorzaken en grote gevolgen gesproken! Achan betoonde weinig of geen spijt van zijn handelen.

24 *Daarop nam Jozua, tezamen met geheel Israel, Achan, de zoon van Zerach, en het zilver, de mantel en de staaf goud, zijn zonen en dochters, zijn runderen, ezels en kleinvee, zijn tent en al wat hem toebehoorde, en zij voerden hen naar het dal Achor. 25 En Jozua zeide: Zoals gij ons in het ongeluk hebt gestort, zal de HERE u op deze dag in het ongeluk storten. Toen stenigde heel Israel hem, en men verbrandde hen met vuur, en wierp stenen op hen. 26 Daarna richtte men een grote steenhoop boven hem op, die er is tot op de huidige dag. Toen liet de HERE zijn brandende toorn varen. Daarom noemt men die plaats het dal Achor, (zie foto) tot op de huidige dag. Jozua 7*

Ter dood veroordeeld! Men stenigde hem en zijn ganse familie. Doch er kwam nog een ergere straf, namelijk men verbrande hun lijken. Crematie! Crematie een straf van God! Hoe veranderen de tijden, lijkverbranding was strafbaar bij het ontstaan van België! (1830) Achor betekent "ellende". Je kunt zeggen dat Achan stierf in een dal van ellende. **Het lijkt wel de hel! Inderdaad wie de Bijbel, Gods woord verwerpt, zal Achan zien!**

Mr 9:47 *En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met een oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt,*

<https://biblespace.org>