

DE WIJZE EN DE DWAZE MAAGDEN.

Mattheüs 25 : 1 - 13

Er staan in de Bijbel verschillende gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen. Deze hier staat in het licht van een komende bruiloft. Waarbij wij de bruidegom zien als Jezus, en de bruid als Zijn gemeente. Een bruiloft in de Bijbel dient men te begrijpen, als een Joods bruiloftsfeest.

HOE VERLIEP ZO' N BRUILOFT?

Het was de gewoonte dat de vriendinnen van de bruid zich verzamelden in het huis van de bruid, 's avonds of wellicht al in de namiddag. Normaal werd er gewacht **tot rond middernacht** om op te stappen naar het huis van de bruidegom. Het was daar de gewoonte dat men trouwde in de nacht, in het huis van de bruidegom. Na het gekende geroep ging de bruid, de bruidegom tegemoet op naar het huis van de bruidegom en omgekeerd. Dan gingen ze samen naar de feestzaal voor het bruiloftsmaal.

Wachten kan lang duren, en al de maagden begonnen te knikkebollen, wat zeer menselijk is. Wij kunnen stellen dat die tien maagden een beeld zijn van allen die zich christen noemen. Zo zien wij dat het beeld van slaperigheid wijst naar de inactiviteit van de christenen op allerlei gebied. De Bijbel krijgt minder en minder invloed op het leven van de christenen. Het letten op de tekenen der tijden gaat sterk verzwakken, en wordt door velen helemaal niet opgemerkt! **Paulus spreekt ook van dat in slaap vallen :**

6 laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.

7 Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken,

8 maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; 9 want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, 1 Thess.5

De helm van de hoop betekent dat christenen met de grote verwachting op de wederkomst van Jezus, hun gedachten beschermd worden tegen aanvallen van de boze! Een helm draag je trouwens op je hoofd. De gedachten dienen beschermd te worden tegen de vele dwalingen en misleidingen. Wat wij hier wel in het oog dienen te houden, is dat die tien maagden onderverdeeld werden in twee maal vijf. Dus kent het "christendom" twee gezichten, en zijn er ook twee soorten: naamchristenen en Bijbelgetrouwe christenen.

WAAROM TIEN MAAGDEN?

Tien mensen is toch maar weinig. Als de maagden een beeld zijn van de wereldwijde gemeente van Jezus, is dit een minderheid. Bij de Joden mocht men bij tien mensen die gelovig waren een synagoge bouwen. Men sprak dan in feite al over een gemeente.

Evangeliseren naar Bijbelse maten zal in de toekomst moeilijk gemaakt worden door antichristelijke wetgeving. Het gevolg zal zijn: het ontstaan van meer huisgemeenten. In de V.N. is pas een resolutie aangenomen waarbij de Islam een beschermd godsdienst is geworden!

EEN VALS OF ECHT VERLANGEN NAAR DE WEDERKOMST?

Niet iedereen is even blij bij het horen over de wederkomst, voor wie jong is, of trouwplannen heeft, mag het best wat wachten. Anderen denken dat het al zo lang duurt en het verlangen ebt weg, en beginnen te spotten met deze gedachte. Maar hoe wij ook denken, Hij zal plots komen! God liegt niet! Jezus zelf verlangt naar Zijn bruid, de gemeente en denkt anders!

Opb 22:7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart
Jezus maakt duidelijk dat hij, die de profetische gebeurtenissen in het oog houdt, zich gelukkig zal voelen, zich klaar zal maken en niet angstig zal worden, ook al ziet hij wat zich vandaag al voordoet aan natuurrampen, terrorisme en oorlog enz.

Wie Hem niet meer verwacht, bereid zich ook niet verder voor. Zonder een werkelijke bekering komt er ook geen werkelijk verlangen, klaarmaken of heiliging.

De satan doet alles omdat er geen reserve aan olie bij de christenen zou zijn. Hij steelt daarom onze tijd! **Olie is** ook het beeld van werkende en doeltreffende Bijbelkennis. Het manna waren korrels gelijkend op koriander, men maalde dit tot oliën het was een voedende stof.

Zo is enkel Bijbelkennis een voedende stof voor de geest van de mens! Daarom wijst Jezus naar tien gelovigen.

Het was de gewoonte dat men fakkels (lampen) gebruikte om op weg te gaan. Deze fakkels gebruiken veel olie, onderweg moet men deze indompelen. In de rechterhand droegen zij hun fakkel en in de linkerhand droegen zij een kruik met olie. Zo lopen ook christenen namelijk met de Bijbel in de hand en de H.Geest in hun hart. Ook satan loopt en vliegt de wereld rond met de Bijbel maar sticht enkel verwarring en misleiding!

De kruiken met olie zijn de harten van de gelovigen, zij die lege kruiken hebben, zullen het grote doel mislopen!

Lu 12:34 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

PSALM 119

104 Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad.

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

HET VERSCHIL TUSSEN DE WIJZE EN DWAZE MAAGDEN.

De olie is een beeld van de H.Geest.

Olie is ook een voedingsstof. Hier een geestelijke voeding.

Dit kan niet zonder Bijbellezen, Bijbelonderricht, de samenkomsten met avondmaal en gebed, hetzij met velen of weinigen! Salomo schrijft in spreuken **13:9 Het licht der rechtvaardigen brandt blijde, maar de lamp der goddelozen wordt uitgeblust.**

Hier ziet men de vreugdeolie van de wijze maagden, die blijdschap verwekt.

Daartegenover staat de gekende wereldse blijdschap welke vlug een einde kan kennen. Olie is een beeld van hemelse vreugde, en iedere christen die de Geest heeft ontvangen, kent die speciale blijdschap van het hart.

Wanneer men olie toevoegt aan water of een andere vloeistof, drijft olie steeds boven, Zo is het ook met een christen, door deze olie komt Christus steeds op de eerste plaats boven in onze gedachten drijven!

Daarom zal deze olie het verschil uitmaken tussen de dwaze (ongelovige) en de wijze (gelovige) maagd op het ogenblik dat de bruidegom zijn vaderlijk huis verlaat!

Het was nog de tijd dat de bruid een maagd was, en haar vriendinnen ook nog maagd waren, dus ze hadden nog geen seks gehad voor hun huwelijk. Het grondwoord "maagd" werd ook gebruikt om een stad aan te duiden die nog nooit was overvallen en de poorten nog nooit werden geopend voor overgave. Het doet denken aan het nieuwe Jeruzalem.

Men ziet het verschil blijkbaar moeilijk! Maar op het moment dat er geroepen wordt komt men tot de pijnlijke ervaring te laat te zullen komen. Als wij dagelijks met de Here bezig zijn, dan bepaalt dit ons handelen bij kritieke en geloofsbeproevende momenten. Het verschil tussen dwaas en wijs staat duidelijk te lezen in spreuken.

**Spr. 12:15 De weg van de dwaas is recht in zijn ogen, maar wie naar raad luistert, is wijs.
Spr.10:8 Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.**

De wijze maagden.

Alle maagden hebben in de eindtijd bijna alles gelijk! Ze verwachten de komst van Jezus als de bruidegom en, ze hebben lampen of Bijbels, (Ps.119).

Olie verbrandt vlug. De wijze maagden waren gewoon hun olie aan te vullen door de bijbel te lezen en te leren, en toe te passen, op die manier werden ze vol van de H.Geest!

Omdat wij veel vergeten, dient de olie op tijd aangevuld!

Hun harten bleven brandend en keken uit om te spreken over Jezus en het bloed van vergeving van het Lam. Ze waren niet beschaamd om te spreken over Jezus. Ze waren vruchtbaar en brachten licht. Maar ook de wijze maagden werden slaperig, minder actief, minder inzet om te getuigen.

De dwaze maagden

hadden een tekort aan olie, ze wilden plots dat van de andere maagden. De gemakkelijkste weg, het mocht hen niets kosten van inspanning. Ze zagen te laat dat het nu toch menens was met de wederkomst van Christus. Ze werden naar de verkopers gestuurd, mensen die het evangelie geestelijk konden uitleggen, zijn olieverkopers. Ze stonden daar wel met een fakkel, maar geen olie. Terwijl die meisjes eerst nog achter olie gingen, was de bruid al op weg! Ze komen te laat tot inzicht, dat ze Bijbelkennis nodig hadden!

Bij hun te late aankomst was de deur van de genade en de feestzaal al dicht, ze hadden geen licht kunnen maken op het ogenblik van zijn roepstem te middernacht!

Het klonk duidelijk: **Ik ken u niet!**

Dit is een Joods gezegde, betekent : ik wil niets met u te maken te hebben, een buitenstaander!

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. Matth.7

Ze hadden God nooit persoonlijk leren kennen. Onder dit kennen moet men begrijpen een persoonlijke gezonde relatie met Christus te hebben. Zij betrokken Jezus in hun dagelijks leven enkel op basis van het verstand. Ze missen de hemel op een halve meter, tussen hun hoofd en hun hart! Het ontstaan van denominaties is nooit uit Gods Geest geweest!

Is uw kruik gevuld met olie? De tijd is nabij!