

AANBIDDING EN LIEFDE



Wanneer wij ons oor te luisteren leggen, hoe God denkt over aanbidden dan komen wij tot een gedachte dat aanbidden zowat het belangrijkste zou moeten zijn in een menselijk aards leven. Helaas staat voor de meerderheid God, de laatste in de rij!

WIE WORDT ER AANBEDEN VANDAAG?

*5 En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. 6 En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. 7 Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. 8 En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: **Gij zult de Here uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.** Lucas 4*

In deze wereld draait alles rond een vorm van aanbedding. Aanbidden betekent “zich neerbuigen”, “de hand kussen” of aan iemands voeten vallen en hem eren met echte liefde. Aanbidden en zich opofferen gaan goed samen. Op deze aarde kan men kiezen **wie of wat** men wil aanbidden. Men kan de satan en zijn afgoden aanbidden bewust of onbewust of men kan de God van Israel aanbidden, Schepper van hemel en aarde! God wil ALLEEN aanbeden worden, Israel werd vele malen gewaarschuwd om geen andere goden te aanbidden. De profeet Elia stelde het volk voor de keuze:

Wie zult gij aanbidden God of de Baal, want beiden kan niet! (1 Kon.18)

Het aanbidden is er om te eren of om iets af te smeken.

ZONDIGE AANBIDDING

Zo is er dan een geestelijke strijd zo oud als de wereld, zo komt de mens voor een ernstige keuze, de keuze van zijn leven. De gevolgen lopen over de grens van de dood heen. Dat de duivel een beperkte macht heeft op aarde blijkt uit de tekst, en hij kan dit geven wie hij wil, **mits “aanbedding”** en offers! Hij wil aanbeden worden onder welke vorm ook, dit is zijn uiteindelijke doel, al zal hij de mensen, de nodige dwang en angst aanjagen. Iedere godsdienst van de satan heeft een dwingend, eisend en misleidend karakter!

De komende antichrist, van Joodse afkomst zal aanbedding eisen van iedere aardbewoner, geen scheiding meer van kerk en staat!

Opb 13:15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

Het gouden beeld van Nebukadnezar was een voorloper:

Da 3:7 Derhalve wierpen alle volken, natiën en tongen zich ter aarde, zodra zij het geluid van hoorn, fluit, citer, luit, harp en allerlei soort van muziekinstrumenten hoorden, en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht.

In de aanbidding speelde de meeslepende muziek een grote rol, dit valt op door de beschrijving van allerlei gebruikte instrumenten. Muziek en zang kan een sterk verleidend en meeslepend karakter hebben voor massabijeenkomsten of festivals.



4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaders bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, Exodus 20

Buigen is aanbidden, dienen is vereren, offeren. Deze twee bovenstaande verzen kan men niet scheiden van elkaar. Beelden maken is geen zonde, maar afgodsbeelden maken om te aanbidden wel. Alle beelden, hou of steen of plastiek, vormen een groot gevaar omdat het de echte aanbidding zwaar belemmerd. Wij zien hoe Gods volk na hun wonderlijke verlossing uit Egypte, overgaat tot het maken van een gouden kalf, dit stelden ze als een beeld van hun God, om te aanbidden!

Ex 32:8 Zij hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die Ik hun geboden had; zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt, waarvoor zij zich hebben nedergebogen en waaraan zij geofferd hebben, terwijl zij zeiden: dit is uw god, Israel, die u uit het land Egypte heeft gevoerd.

Het beeld was een ernstige misleiding, waar satan achter schuilt en zoekt om aanbeden te worden door het volk. TV, PC, zijn ook beelden! **Op listige wijze** geeft de duivel de mensen andere “denkbeelden” De liefde tussen Israel en hun onzichtbare God dreigde erdoor verloren te gaan. Vandaar dat de Bijbel spreekt over geestelijke “hoererij” wanneer er sprake is van afgoderij, het lijkt en is overspel.

De vloek en het wegvallen van Gods bescherming kan lopen tot in verre geslachten, indien men al de afgoderij naloopt of niet belijdt als zonde! Zo zijn er vele generaties die hun kinderen onbewust brengen onder deze vloek. Bedenk al de godsdiensten met hun beeldenverering en ceremoniële beeldendienst.

Mensen willen altijd het geestelijke zichtbaar maken. Zo kwam het dat Israel de Here omlaag brachten tot een traditionele god als in Egypte, het gouden kalf. Dus een wereldse god, waarbij een aanbiddingfeest werd gevierd dat eindigde met alle losbandigheden en ontucht.

God was van plan toen zijn volk te vernietigen! Dit is de doodstraf!

Mozes bemiddelde, vandaag is het Jezus die de enige middelaar is, en al de aanbidders van heiligen en dergelijke beelden, nog een korte tijd genadig is, en Hij wacht geduldig op hun bekering!

WIE IS EEN ECHE AANBIDDER?

21 Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. 22 Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; 23 maar de ure komt en is nu, dat de **waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; 24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Joh.4**



Jezus leert hier een Samaritaanse vrouw, dat bij het aanbidden of vereren, de plaats of een uiterlijk vertoon van geen enkel belang meer zal zijn. Velen denken ook vandaag nog traditiegetrouw dat men in een kerkgebouw of kapel moet zitten of knielen om God te aanbidden, wat niet waar is!

Jezus wees deze vrouw erop dat ze niet wist wat ze aanbad! Het leek wel vernederende taal tegenover de Godsdienst van de Samaritanen, waarvan alle aandacht ging naar een plaats voor aanbedding, de berg Gerizim. Het leek wel een soort bedevaartsplaats!

Zij aanbaden de God van Abraham, Isaac en Jacob, zonder ter begripen vanwaar de Redder, de Messias zou komen. Het was een vormgodsdienst, een afgedwaalde kerk zonder hoop. Daarom wees Jezus naar "Het heil" een redder zou komen uit de Joden! God zoekt aanbidbers in "geest en in waarheid" met behoud als doel. Dit is een staat om te kunnen aanbidden.

Zoals men geboren is, is men niet in staat om God te aanbidden. God is geest. Zo dient een mens veranderd te worden, en dit kan door de H.Geest te ontvangen. De waarheid is de Bijbel. Een wedergeboorte en doop is noodzaak. Zo ontvangt een mens ook geloofszekerheid. De kinderdoop is de zondeval van het algemene Roomse of Babelse christendom.

Pas na een doop met de H.Geest kan een mens aanbidden met ware liefde tot zijn Schepper!

Amen

<https://biblespace.org>

