

DE OORLOG VAN DE RUSSISCHE GOG

Hier gaat het over de zeer bekende Bijbelse profetie van de profeet Ezechiël, welke in hoofdstuk 38/39 spreekt over **een grote overwinning van Israël, in de eindtijd**, en een totale nederlaag van president Gog, als coalitieleider van de verschillende vijanden van Israël. Het Bijbelboek Ezechiël heeft 48 hoofdstukken. Deze kunnen wij als volgt onderverdelen:

1. Het profeteren voor de val van Jeruzalem door Babel: 1-24
2. Het profeteren tegen de buurlanden van Israël: 25-32
3. Het profeteren na de val van Jeruzalem: 33-48

Een opmerkelijke orde in de Hoofdstukken waarbij Ezechiël zijn volk bemoedigt na de val van Jeruzalem. God laat hem spreken voor de latere toekomst.

Hoofdstuk 37: De herrijzenis van de staat Israël. . gedeeltelijk in.1948

Hoofdstuk 38/39: De overwinning op de Alliantie van Gog.

Hoofdstuk 40: De tempelbouw.

Ezechiël Hoofdstuk 38

1 Het woord des Heren kwam tot mij: 2 Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem,

De profeet moet spreken tegen **“Gog”**, een symbolische naam, of van een Jodenhatende president van Mesech en tubal.

Gog is niet de persoonlijke naam van de alliantieleider, want die benaming keert terug op het einde van het duizendjarig vrederijk van Christus.

Gog is een titel als “Keizer”, “Fararo”, president. **Gog betekent** ook “storm”. Deze “Gog” titel werd ook gebruikt wanneer verschillende koningen, een aanval tegen een ander land zouden ondernemen, die leider noemde men dan “Gog” **opperbevelhebber!** (Cfr Rashi)

In **Num.24:7** staat **“Agag”**, oude Grieken vertalen dit met “Gog”. Agag was de grote koning van de Amalekieten, die Koning Saul in leven liet, maar Samuel in stukken hakte. Agag , koning van de Amalekieten, was aanzien als de koning van het kwaad, en tevens aartsvijand van Israël. Haman, de Jodenhater, was een afstammeling van Agag.

Magog, Mesech en Tubal. Wie zijn ze? Zie dia 1.



Magog, Mesech en Tubal zijn zonen van Jafeth, ze aanvaarden allen Gog, als opperbevelhebber. KJV “chief prince”. Rosh staat niet inde Hebreeuwse Bijbel! Door “Rosh” dacht men eerst aan “Rus”. Gog kan moeilijk de komende antichrist zelf zijn, hij komt om bij de aanval op Israël en zal worden begraven!

Waar ligt het land Magog en welk land is dit?

Een eerste thesis: het zuiden van Rusland.



Magog, zoon van Jafeth, Met “Gog” als hun president. Niet alleen Joden en christenen zoeken nog steeds naar dit land, maar ook de moslims onderzoeken waar men vandaag dat land op de wereldkaart kan plaatsen.

Momenteel zijn er meerdere gedachten:

Zie dia 2.

Deze oude landkaart toont de situatie in 1874. Dit gebied rond de Zwarte Zee is een wirwar van volkeren. Daar werd enorm gevochten door Russen, Perzen, Meden, Grieken en Romeinen.



Magog, mogelijks de huidige Osseten, afgescheurde provincie van Georgië. Magog, boven de Caucasia, een Iraansprekend nomadenvolk tussen de Zwarte Zee en Kaspische zee, laat ons toch maar bedenken dat dit de oorsprong is van het oude

Russische volk, vermoedelijk de Scyten, grenzend aan het oude Perzische rijk.

Voor Ezechiël was Gog toch een beeld van een kwade agressieve heidense machthebber, die je best negeert.



Zie dia 3/4 .Magog kan de stamvader zijn van **de Scythen**, en de **Khazaren**. Rusland wordt toch meestal als Magog aangenomen. **Perzië**, Iran was eeuwenlang vijandig tegenover Rusland. Deze volkeren hebben elkaar veelvuldig en hard bestreden bij de Zwarte Zee. Vandaag kunnen ze elkaar terugvinden als gedwongen vrienden, om te strijden tegen Israël, Gods volk.



De oude Meden en Perzen, een nomadenvolk, begonnen zich te vestigen en dorpen te stichten rond de Kaspische en Zwarte Zee.

De profeet dient nu te letten op, **Gog van het land Magog**.

De namen van de volksleiders gaf men vroeger aan landen en/of ommuurde grote steden.

Mesech en Tubal zullen zich dan ook bij hun oudere broer hebben gevestigd.

Waar ligt Magog volgens een recent Joods/Christelijk onderzoek?

Een tweede thesis: Gedeelte van Iran, Afhanistan, Pakistan



Magog volgens een recent onderzoek is een landsgedeelte in Iran, het eerste gebied van de Perzen, Elam, Iran.

Bijzondere nieuwe gedachten komen er door onderzoek van een Joodse Rabbijn welke tot geloof in Christus kwam. Het is de moeite waard om dit werk op te volgen, in de context van het actuele gebeuren in het M.O.

Georgië, samen met andere Perzische provincies werden verloren tijdens een bloedige oorlog met Rusland.

In de **Babylonische Talmud** staat **Magog**, beschreven als “**Kandia**”. Andere manuscripten (Munchen, Oxford en Londen) tonen: “**Kintya**” of “**Gintya**”. (Bab. Talmud Yoma 10a) Een Joodse vertaler welke Ezechiël vertaalde naar het Aramees, vertaalde Magog als “**state of Germania**”!



Germania komt van Kerman...Kerman! (Z-O van Babylon). In deze landen spreekt men ook van het “**Germania van Edom**”, ze bedoelen dan daarmee het huidige Duitsland! Dit om geen verwarring te maken het **Germania van Perzië!** Historische documenten verwijzen naar **Kerman**, wat “moed en vechten” betekent.

Volgens de Jeruzalemse Talmud, is **Magog**, ook **Gintya!** (Kunta, gitnya, Girmanya,) De Grieken spraken over “**Scyten**” i.p.v. **Magogieten**. Vele commentaren volgden zonder verder diepgrondig onderzoek, het schrijven van Josephus Flavius, Joods /Romeins geschiedschrijver. Later vonden andere geleerden, dat de “Scythians” of de Magogieten,



Iraanse nomadische volkeren waren, en Iraans spraken.

Kerman is een provincie van Iran. Opvallend komen deze landsgedeelten vandaag regelmatig in het wereldnieuws, en trekken bijzonder onze aandacht, in het licht van de Bijbelse profetieën, die zich snel vervullen. (Bron: Messiaanse Jood)

Magog, met de stad Bushehr, is daar waar precies momenteel de veelbesproken kernreactor van Iran is gelegen voor het bouwen van kernwapens en raketten.



Elam is een gewest, een provincie in Iran. De geboortestreek van de Perzen (Dan.8:2). **Raketten** worden momenteel veelvuldig getest. (Jeremia 49:35,36) **Boog en pijlkoker.**

35 Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht,

36 en ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam komen zullen. 37 Ja, ik maak Elam verschrikt voor hun vijanden en voor wie hen naar het leven staan, ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn, luidt het woord des HEREN, ik zend het zwaard hun achterna, totdat ik hen verdelgd heb, 38 Ik richt mijn troon in Elam op en ik roei koning en vorsten daar uit, luidt het woord des HEREN. 39 Maar in het laatst der dagen zal ik in het lot van Elam een keer brengen, luidt het woord des HEREN.



De profeet Ezechiël beschreef wat **op 08.08.08 (888)** is begonnen met **een inval in het voorlopig onafhankelijke Georgië**. Het lijkt wel een teken van de Heer. 888. Rusland zocht een andere president voor Georgië. Oude profetieën zijn vandaag brandend actueel. Zie hoe Rusland vandaag heel lomp, maar vastberaden, als een beer optrekt in de richting van Israël. Het is nu al klaar voor de grote strijd. Daar komt zeker nog verandering bij Mesech en Tubal.

Mesech en Tubal.



Mesech.

Mesech was een klein Aziatisch volk, en buurland van Tubal, en veroverd door Gog.

De Assyriërs noemden hen de 'Tabal' en de 'Musku', terwijl Herodotus schreef over 'Tiberanoi' en 'Moschoi'. Ook gekend onder "Moshers en Tibarenen".

De Bijbel spreekt over deze volken als '**Mesech**' en '**Tubal**'. Tiglath-Pileser (1100 v. Chr.) sprak over het volk de Muska-a-ia.

Waar ligt vandaag Mesech?



Het was de oude hoofdstad van **Georgië**, Dichtbij Tbilisi. Ook enige Georgische archeologen hebben een sterk vermoeden dat **Mzcheta, Mesech zou zijn**. Mesech en Tubal waren broeders, God noemt ze telkens in een adem.

Waar ligt vandaag Tubal?

Tubal is vandaag beter bekend als het gebied van **Georgië**.

De stad Tiflis kreeg na de val van het communisme, opnieuw zijn oude benaming, namelijk "**Tbilisi**". Een christen zendeling ter plaatse schreef dat **Tblisi** zeker het oude Tubal is. "**isi**" betekent "land van". **Tbl** werd: "Tuobal" uitgesproken. Dus is de betekenis duidelijk: "**Land van Tubal**". Het was gebruikelijk dat steden en landen de naam kregen van de leider of stichter. Daar is momenteel in alle mediastilte, nog steeds het Russische leger aanwezig, als een voorzichtig begin van de Gog's oorlog! Dit leger zal er wellicht blijven tot de grote rooftocht en slag begint



3 en zeg: zo zegt de Here Here: zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! 4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard;

Rusland, Magog, zit ook economisch aan de grond, armoede en hongersnood kan een noodgedwongen karakter krijgen, om te vechten als een sterke beer, en uit te trekken op rooftocht.

Dit is het werk van God, want Rusland lijkt terughoudend.



Rusland zoekt allerlei nieuwe relaties en sluit overeenkomsten. Het sluit een megadeal met Iran voor olie en gas. Het verkoopt nucleaire wapens uit zijn arsenaal aan Arabische landen. Rusland, Scythen, waren een steppenvolk, familie van de Iraniër! Geen wonder dat Iran de eerste in de rij staat van de medestrijders tegen Israël.

GOG, OPPERBEVELHEBBER VAN DE ALLIANTIE



a.v. ik lok u mee (Can.vert). Ik zal u zich doen omdraaien (st.vert.) God zal een keer brengen in het doen en denken van de Russische leider, welke zich de laatste jaren meer gaat richten naar het M.O. Waar het Westen totnogtoe de grootste invloed had. Blijft Amerika passief? Ex-president Poetin zoekt nauwere en betere banden met bepaalde Arabische landen.

5 ook Perzen, Ethiopiërs en Puteeers, allen met schild en helm;
6 Gomer en al zijn krijgsbenden; Bet-togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden;
vele volken met u.

Dit zijn de landen die Rusland als een Gog, (opperbevelhebber) volgen, de Koning van het verre Noorden zullen volgen bij de grote invasie naar Israël, waar zij ook allen zullen sneuvelen! Ook Mesech en Tubal, Georgië!

Perzië, het huidige Iran, met zijn strijdlustige president, een nieuwe Haman. Iran is de eerste bondgenoot van Rusland. Het spant zijn bogen. **Elam** is de naam voor het oude Perzië in de Bijbel met Susa als hoofdstad.(Eze.32:24) Een Israëlitische aanval op Iran kan de oorzaak worden van het begin van de oorlog van Gog. Die dag kan snel naderen, want Iran luistert niet. Dan mogen onze westerse landen zich aan terroristische aanslagen



verwachten.

Ethiopiërs d.i. "Cush" wat zwart betekent en wijst op Afrika. Ethiopië, "Aithiopia" in het Grieks betekent: aitho: ik brand, ops: gezicht, al het zwarte ras, alle Afrikaanse negerstammen. **Ethiopië** kende vroeger nog een Joodse gezindheid door Joodse vluchtelingen ten tijde van Manasse, later Christelijk, en nu een Moslim politiek volgt. Vele Joden vluchten destijds uit hun land naar Ethiopië, bouwden er een tempel, en namen waarschijnlijk de ark mede, want koning Manasse ontheiligde hun tempel. De geschiedenis veranderde later helemaal het land.



Put is het huidige Libië met zijn befaamde en strijdvaardige Kolonel Kadhafi . De president van Libië wil alle Afrikanen verenigen in "de verenigde staten van Afrika." Hij werd al voorzitter. Hij was groot voorstander van het Jeruzalem leger op te bouwen met andere landen. Hij deed onlangs een oproep om alle ambassades van Israël in Afrika

te sluiten! Hij is een harde voorstander van de moslimpolitiek.
Heeft momenteel goede relaties met Rusland.



Gomer, de oudste zoon van **Jafet**. Onderzoekers spreken van stammen of volkengroepen, welke overeenstemt met Gods woord. Stammen ontstaan na de Assyrische ballingschap, wellicht een lichte vermenging van Joodse stammen en anderen.

Gomer is gevonden in historische geschriften van de Cimmerieërs. Gomer werd Gamir genoemd in het Aramees, en gevonden in het spijkerschrift. Werden verdreven door de Elamieten, (Perzen) en

trokken steeds verder, richting Frankrijk, Galië genoemd of Gaul.

Gomer had drie zonen: Askenaz, Riphjat en

Togarma.

De ganze Togarma familie, de krijgsbenden.



Bet-Togarma is de streek van **Armenië**, een zoon van Gomer.

De eerste zoon van Bet-Togarma noemde **Haik**, en Armeniërs noemen zich nog Hayer. Haik stichtte Armenië, en vestigde zich bij de berg Ararat, waar de ark van Noach strandde, en moeilijk toegankelijk was.

Van hieruit verspreiden zich alle volkeren.

Togarma komt van Targamos in Capadocië, een stad Til-Garimu, naar de naam van



Togarma de derde zoon van Gomer. Het merendeel van de

uitleggers, zien in **Togarma, het huidige Turkije.**

Niemand had ooit gedacht dat Turkije, nu zich toch zou aansluiten bij de coalitie van de Rusland en Iran. Doch dit jaar is Turkije veranderd van politiek tegenover Israël, en Amerika laat het nu ook toe.



Dit brengt Israël in onveiligheid.

Togarma, Turkije, had tien zonen,



Wij gaan even kijken naar deze volkeren, die zich allen vestigden in de landen rond de Zwarte zee.

De zevende noemde **Khazar**, (Georgië) en de negende **Bulgar** (Bulgarië)

Tauri, de eerste zoon, zou vandaag mogelijks te vinden zijn in **Abhazië.**

Avar, de derde zoon, het huidige **Dagestan** bij de Kaukasus.

Oghuz, de vierde zoon, zou het huidige **Turkmenistan** zijn.

Sabir, tiende zoon het huidige **Azerbeidjan**. Dit alles naar gegevens van de Turken zelf.

Dan komen daarbij nog volken die de Bijbel niet vermeld, om op te trekken.

7 Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman. **8** Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomstige jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israels die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid.



Rusland moet volgens Gods woord zich militair voorbereiden. Dit betekent dat Rusland plannen maakt en leider wordt van een aanval tegen Israël, het land dat zich na de laatste wereldoorlog herstelde. Gij zult een bevel ontvangen, na een bepaalde tijd, bezocht worden: Gij zult geroepen worden om afgestraft te worden voor uw zonden van het verleden. (Cfr.Rashi). Rusland vervolgde christenen, verbood de Bijbel, vandaag enkel, schijndemocratie. enz.

Gog zal een bevel ontvangen, hij is dus niet oppermachtig, en afhankelijk van andere machten. **Komt dit bevel van de V.N.?** Dit is best mogelijk. Gods woord zal tot in detail vervullen.

Wanneer begint deze oorlog ?

Wanneer de staat Israël in veiligheid zal leven. Vandaag werkt men nog steeds aan een vredesplan, met nieuwe mogelijkheden door het land te verdelen.

De profeet Joel maakt melding van een verdeling van het land, en een keer zal brengen in het lot van Zijn volk, door volkeren te verzamelen voor een strijd.

Ook Ezechiël maakt melding van een keer in het lot van Zijn volk, **wanneer hij iedere Jood** zal hebben teruggebracht in zijn land. (Ez.39:28) Dit is vandaag nog niet het geval. Toch kan alles plots veranderen!

Wonen zij, Israël vandaag in een vorm van matige gerustheid of zorgeloos? Neen! Spanning tot en met!

9 Dan zult gij optrekken als een opkomend onweer; gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, gij met al uw krijgsbenden, en vele volken met u. **10** Zo zegt de Here Here: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij zult een boze aanslag beramen, **11** gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten, **12** om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont.

DAN. . .

Israël vond gas en olievelden, waarbij Rusland interesse heeft! 2010 !

Wij mogen geenszins verwarren met de antichrist, een Romeinse vorst, in Dan.9:26 die een **vredesverbond** zal sluiten met Israël, voor de duur van zeven jaar! Na de Gog oorlog.

Daniël 9:27 *En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is*

In de Hebreeuwse vertaling staat dat die Romeinse vorst een vredesverbond zal sluiten samen met andere grootmachten.

Reacties op die invasie van Gog?



13 *Seba, Dedan, de handelaars en al de machtigen van Tarsis zullen tot u zeggen: Komt gij om buit te maken; hebt gij uw schare bijeengeroepen om roof te plegen, om zilver en goud weg te slepen, om have en goed te bemachtigen, om een grote*

buit te maken?



Seba en Dedan situeren zich in Zuid-Arabië. Deze Arabische landen en Europa, hier vermeld houden zich betrekkelijk neutraal! (ps.83) **De handelaars en machtigen van Tarsis, is Europa**, een economische en een grote politieke macht, welke blijkbaar toch niet rechtsreeks zouden betrokken geraken in deze oorlog.

De Joodse exegeet **Rashi** spreekt over “**gewetenloze handelaars**, achtervolgt door hun zaken, het zijn jonge leeuwen. Ze laten Israël vallen! Ze geven wel veel commentaar, maar nemen geen deel aan de militaire operaties, bij Gog. Ze verwonderen zich dat de grote bedoeling van Gog in feite roof is! Wij zien ook dat wanneer het westen niet meevecht, er hier nog geen sprake kan zijn van Armagedon en Antichrist!

14 *Daarom, profeteer, mensenkind, en zeg tot Gog: Zo zegt de Here Here: zult gij het niet gewaarworden, te dien dage als mijn volk Israel in gerustheid woont?*

15 *Dan zult gij komen uit uw woonplaats uit het verre noorden, gij en vele volken met u, allen ruiters, een grote schare en een talrijk leger, **16** en gij zult optrekken tegen mijn volk Israel als een wolk die het land bedekt. In toekomstige dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige betonen zal. **17** Zo zegt de Here Here: Zijt gij het, van wie Ik in vroegere dagen gesproken heb door de dienst van mijn knechten, de profeten van Israel, welke in die dagen jarenlang geprofeteerd hebben, dat Ik u tegen hen zou doen optrekken?*



Onder het “**gewaarworden**”, dit kan ook vertaald worden, als “**zoudt u zich niet gaan bemoeien**”. Inderdaad is dit een tekst die precies aantoont wat Rusland vandaag aan het doen is. Rusland wil meer inspraak in het politieke gebeuren in het M.O.

Een land uit het verre noorden, Rusland, Moskou ligt loodrecht ten noorden van Jeruzalem!

God zal aan Gog laten zien hoe groot en machtig Hij wel is! Wij bedenken daarbij dat hij dat ook deed tegenover de machtige Farao! Ook Rusland liet Gods volk eerst niet vertrekken naar hun land.



18 *Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israel, luidt het woord van de Here Here, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus, **19** en in mijn naijver, in het vuur mijner verolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van Israel teisteren. **20** Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen, elke*

muur zal ter aarde storten

God voorspelt hier **een tijdstip** van een zware aardbeving honderden jaren vooraf, wij kunnen dit nog geen minuut vooraf! God wacht op het moment dat Gog zijn land

binnenkomt! **Deze aardbeving zal rampzalig zijn voor Israël en heel bijzonder voor zijn goddeloze vijanden!**

Het aantal aardbevingen en zeebevingen nemen nog steeds toe over de ganse aarde.

Het lijkt alsof de aanvallende legers zullen worden bedolven onder de instortende bergen .



21 Dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Here Here; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. 22 Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn;

23 Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben.

Na die aardbeving is de volgende stap:

(21) maakt ook nog duidelijk dat er onder de verschillende legers twisten en misbegrip zullen ontstaan en zij tegen elkaar ten strijde zullen trekken. Er komt nog een breuk in de alliantie gedurende de aanval op Israël!

Verder zien wij dat er allerlei ziekten zullen uitbreken, wij kunnen denken aan de inzet van dodelijke chemische wapens. Ook de natuur zal als Goddelijk wapen tegen Gog worden ingezet.

Vuur en zwavel wijst in de richting van nucleaire wapens, die ingezet zullen worden om deze optrekkende legers te vernietigen. Niemand zal nog twifelen na het gebeuren dat God, Israël zal hebben bijgestaan in zijn verdediging .

HOOFDSTUK 39

6 Ik zal vuur werpen in Magog en onder hen die in gerustheid de kustlanden bewonen; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben.7 Ik zal mijn heilige naam bekendmaken onder mijn volk Israel; Ik zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de HERE ben, heilig in Israel.



Er komt dus een aanval op **Magog**, en zoals de situatie zich in onze dagen presenteren, kunnen wij best begrijpen dat Magog, toch wel eens de magogieten zijn in Iran gelegen.

Onder de kustlanden kunnen wij begrijpen al de landen die Gog hebben gesteund op de zee.

Indien Magog toch bij de zwarte Zee ligt, dan is het best mogelijk dat er daar vulkanen opnieuw in werking treden. In Armenië liggen slapende vulkanen, daar zijn meren ontstaan door de vulkanen als bv: Aragats.

9 Dan zullen de inwoners van de steden van Israel uitgaan en de brand steken in het wapentuig: kleine en grote schilden, bogen en pijlen, knotsen en speren. Zeven jaar lang zullen zij daarmee hun vuur stoken.

Hier kunnen wij vaststellen dat er een enorme hoeveelheid aan wapens en legermateriaal zal zijn. **Wij moeten hier letten op die zeven jaar.** Dit laat ons toe te veronderstellen dat de oorlog van Gog zal gebeuren nog voor de laatste jaarweek van de profeet Daniel. **Daarna** zal een afgedwongen vredesverbond worden



gesloten door de antichrist met Israel. Het begin van de grote verdrukking van Jacob.



11 Te dien dage zal Ik aan Gog een plaats geven, waar zijn graf zal zijn in Israel: het dal der doortrekkenden, ten oosten van de zee; en dat zal de weg versperren aan wie erdoor willen trekken. Daar zal men Gog met heel zijn menigte begraven en men zal het noemen: het dal van Gogs menigte. 12 Het huis Israels zal hen begraven om het land te reinigen, zeven maanden lang;



Gog, die alle gezag heeft over al de legers die met hem zijn opgetrokken, zal worden begraven, de antichrist en de valse profeet niet. God zelf zal hen een begraafplaats geven, in een dal. Dit dal, een enorm kerkhof, zal een nieuwe naam krijgen; het dal van Gogs menigte!

Openbaring 19:20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

13 ja, het gehele volk des lands zal begraven, en dat zal hun tot roem strekken op de dag dat Ik Mij verheerlijk, luidt het woord van de Here HERE. 14 Men zal mannen aanstellen met de vaste taak het land door te gaan om te begraven wie van de doortrekkenden op het land waren blijven liggen, en het te reinigen. Na verloop van zeven maanden zullen zij een onderzoek instellen; 15 als zij dan het land doorgaan, en een van hen ziet mensenbeenderen, dan zal hij daar een merkteken bij zetten, totdat de grafdelvers ze begraven hebben in het dal van Gogs menigte 16 (ook zal er een stadsnaam zijn: Menigte); zij zullen het land reinigen.



17 Gij nu, mensenkind, zo zegt de Here HERE: zeg tot het gevogelte van allerhande gevederte en tot al het gedierte des velds: verzamelt u en komt, verenigt u van alle kanten bij het slachtoffer dat Ik voor u slacht, een groot slachtoffer, op de bergen van Israel; eet vlees en drinkt bloed. 18 Vlees van helden zult gij eten en bloed van de vorsten der aarde zult gij drinken; rammen, lammeren, bokken, stieren, alles mestvee van Basan.



19 Tot drinken van het slachtoffer dat Ik voor u geslacht heb; 20 ja, gij zult u aan mijn tafel verzadigen, aan paarden en ruiters, aan helden en allerlei krijgslieden, luidt het woord van de Here HERE.

Deze oorlog zal niet lang duren, want God zal strijden voor Zijn volk, en tonen aan deze wereld wie Hij is! Vogels zullen zich verzamelen voor deze maaltijd. Ook het vee op de **Golanhoogten (Basan)** zal omgekomen zijn.

Waarom?

De God van Israel zal de wereld tonen wie Hij is, de Schepper van hemel en aarde. Israel werd in de wereld gesteld als een voorbeeld. Israel luisterde niet, en God verborg zich, Zo kwam Israel in de moeilijkheden, ,als ballingschap, Holocaust enz.

21 Zo zal Ik mijn heerlijkheid onder de volken brengen, en zullen alle volken het gericht zien dat Ik voltrokken heb, en de hand die Ik op hen heb gelegd. 22 Het huis Israels zal weten, dat Ik de HERE hun God ben, van die dag af en voortaan. 23 En de volken zullen weten, dat het huis Israels om zijn ongerechtigheid in ballingschap is gegaan; omdat zij Mij ontrouw geworden waren, had Ik mijn aangezicht voor hen verborgen en hen overgegeven in de macht van hun tegenstanders, zodat zij allen door het zwaard vielen. 24 Naar hun onreinheid en hun overtredingen heb Ik hen behandeld en mijn aangezicht voor hen verborgen.

Na dit gruwelijk gebeuren, zal God duidelijk hebben gemaakt, dat er maar één God is, de God van Israel. De God die hemel en aarde schiep, en trouw zal blijven aan zijn woord, de Bijbel.

Een keer in het lot van Jakob, van wet naar genade!



25 Daarom, zo zegt de Here HERE, nu zal Ik een keer brengen in het lot van Jakob en Mij ontfermen over het gehele huis Israels, en ijveren voor mijn heilige naam. 26 Zij zullen de smaad en al de ontrouw, waarmee zij Mij ontrouw geweest zijn, vergeten, wanneer zij weer in hun land wonen, veilig, zonder dat iemand hen opschrikt. 27 Als Ik hen uit het gebied der volken terugbreng en hen uit de landen van hun vijanden verzamel, dan zal Ik Mij voor het oog der talrijke volken aan hen de Heilige betonen. 28 En zij zullen weten, dat Ik de HERE hun God ben, zowel wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als

wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat. 29 En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis Israels heb uitgestort, luidt het woord van de Here HERE.

Wij leven momenteel nog steeds in een tijd waarbij niet alle Joden terug in hun land zijn aangekomen, zoals de profeet hier neerschrijft.

Allen die de Heer Jezus nog niet kennen, dienen te bidden dat Hij een keer in uw leven wil brengen, dit doet Hij wanneer u in Hem gelooft, en uw zonden belijdt, en u laat dopen!

De oorlog van Gog dat kunnen we mogelijks nog meemaken, maar niet de "Ure der verzoeking", de antichrist kan zich niet openbaren zolang de gemeente van Christus nog op aarde aanwezig is.