

JEZUS, HOELANG NOG?



Dit lijkt een vraag welke wij meer en meer horen onder de christenen die een persoonlijke relatie met de Heer hebben. Ook de Joden stelden eens de vraag aan Jezus, hoelang nog houdt Gij onze ziel in spanning, dat wij mogen weten dat U de Messias zijt. (Joh.10:25) Jezus openbaarde zich als de Messias, maar ze geloofden het niet, dat was het grote probleem! Jezus gaf hen het antwoord, gij gelooft mij niet omdat gij niet tot mijn schapen behoort! Zij herkenden Zijn stem niet van de goede Herder!

Vandaag is het niet anders, wie niet bij Hem behoort, begrijpt niet dat Jezus zich straks zal openbaren aan al Zijn volgelingen, levend of al gestorven, en hen eerst plots zal wegroven, ze verdwijnen achter de wolken. (1 Thess.4:17) Dit is te vergelijken met een roofhuwelijk tijdens de middeleeuwen! De Messias werd soms genoemd onder de Joden als de "Wolkenman" Hij zal omgeven zijn door een wolk van Zijn overgebleven volgelingen. (Hebr.12:1) Voor de ongelovige lijkt dit een fabeltje, zoals ze dat ook dachten bij de waarschuwingen van de profeet Noach voor de zondvloed!

BIJBELSE KENMERKEN VAN DE TIJDEN

Leven wij vandaag werkelijk in de eindtijd welke voorafgaat aan Gods toorn? Begint de grote verdrukking, een tijd zonder genade voor de wereldburger. De Farizeeën konden het weer voorspellen, ze vroegen aan Jezus een teken, maar kenden weinig van het profetische woord. (Matth.16:3). Vandaag kunnen geleerden ook het weer goed voorspellen, maar van Gods woord begrijpt men weinig of niets!

Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. Matteüs 24:22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

De eerste christenen verloren het besef van deze verwachting, niemand leefde nog uit deze hoop, want er was geen tijdskenmerk die toen nog van toepassing was. Vele eeuwen gingen voorbij zonder aanwijzingen. Het evangelie diende nog gepredikt te worden in de ganse wereld. (Matth.24:14). Vandaag is er de communicatie wereldwijd via het WWW.

Vandaag kent men wel bepaalde tijdskenmerken welke voorafgaan aan die verwachting, die hoop van de wederkomst van Christus voor de zijnen. Daarna zal Christus ingrijpen om de mensheid te redden!

In al die voorbije eeuwen was de mensheid nog nooit in staat zichzelf volledig uit te roeien, men had nog die nucleaire en chemische moordende wapens niet.

Dit voorkomen zal Jezus doen omwille van de uitverkorenen Israël. Die tijd zal zo erg zijn als in **de dagen van Noach** voor de wereldwijde zondvloed. Die mensen bemerkten niet wat er op komst was, eten en drinken, genot, het einde van het huwelijk, vrije seks, enz. Ook vandaag begrijpt men het hedendaags tijdskenmerk niet. Ook begrijpt men de bedoeling van de geplande Coronarevolutie niet.

Spotters zijn kenmerkend voor onze dagen. Vele christenen geloven niet meer in de wederkomst van Christus, of hebben daar nooit in geloofd. "Het is altijd zo geweest" hun leuze. (2 Petr.3:3-4).

HOOP VOOR DE AANGENOMEN KINDEREN VAN GOD

Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.
Openbaring 3:11 **Ik kom plots (spoedig) houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme** *Op.3:10*

Wat wij hier vinden is **het geduld** van de christenen, tijdens een wereldwijde beproeving. De profeten hadden geduld, en waren een voorbeeld daarin. (Jak.5:10). Wees geduldig, en wees sterk in uw gedachten, want Jezus komt! (Jak.5:8) Geduldig zijn in de moeilijke omstandigheden waarin men kan komen. Door geduld zullen wij de beloften erven. (Hebr.6:12)

Wij wachten op de laatste bazuinstoot. Toen Mozes duidelijk maakte dat men zou vertrekken in de woestijn, dan werd er de eerste bazuin geblazen, een langgerekte klank. Zo begreep iedereen dat men zou verder trekken. De tweede bazuin was een signaal van vele korte bazuinstoten, zo begreep men dat men diende alle klaar te maken en te schikken voor het vertrek. De "laatste bazuin" was de derde bazuin, een lange bazuinstoot, zo hoorde het volk, dat ze vooraan waren vertrokken.

Wij verwachten ook vandaag die bazuinstoot en u?

want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 1 Tessalonicenzen 4:17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.18 **Vermaant elkander dus met deze woorden.**

Biblespace, 22-2-22

<https://biblespace.org>



RONNY GAYTANT

