

DE WIL VAN GOD VINDEN



Vele mensen hebben vandaag helemaal niet meer de behoefte om de wil van God te vinden in hun leven. Als je God niet persoonlijk kent in uw leven is daar ook weinig verlangen naar, vandaar ook dat mensen als een goddeloze leven en eigen principes en falende wetten maken.

Wij als christenen vinden het van groot belang de wil van God te kennen in je leven, telkens je een grote beslissing in je leven moet maken, is het goed te weten wat er achteraf zal komen, een beslissing kan meevallen maar ook tegenvallen.

Voorbeelden : - Met wie ga ik huwen ?

- Welk beroep zal ik kiezen ?
- waar zal ik wonen ?
- Moet ik kinderen krijgen ?
- Laat ik mij opereren of niet ?
- Doe ik mijn wil of Gods wil, als ik Gods wil ken ? enz.

Hindernissen om Gods wil te kunnen vinden ?

Ons geweten.

16 En hierin oefen ik mijzelf, altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen. (handelingen 24)

Een slechte relatie tussen een broeder of zuster kan een hindernis vormen, het brengt ons geweten in onrust.

Een onbeleden zonde, en geen berouw, kan het erg moeilijk maken.

Leven in een zondige toestand, opzettelijk ongehoorzaam blijven aan Gods geboden, die je kent en begrijpt.

Niet behoren tot een gemeente, geen gemeenschap hebben met christenen.

Een slecht gebedsleven. Wie nooit meer bidt.

Haat in het hart

DE BEREIDHEID HEBBEN JEZUS OP DE EERSTE PLAATS TE ZETTEN.

1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, **dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer**: dit is uw redelijke eredienst. 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, **opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is**, het goede, welgevallige en volkomen. **R o m e i n e n 1 2**

Onze bereidheid om God op de eerste plaats te zetten, **is een voorwaarde**. Zolang er in feite een beperking optreedt, is dat hinderlijk. Het regelmatig verzuimen van de samenkomsten is een hinder om Gods wil te vinden, Als wereldse zaken belangrijker zijn dan de gemeente, dan verwijderen wij ons van de Heer, en de Heer verwijderd zich van ons.

Niet bereid zijn iets te doen of mede te werken in de gemeente.

GEEN INNERLIJKE VERDEELDHEID IN ONS HART ONS DENKEN.

8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. (Jacobus 4)

Dan is het : Uw wil geschiede, en de mijne ook ! Zo vindt men nooit Gods wil.

Als wij verder in zonde leven als de wereld, dan zullen wij Gods wil niet vinden, wij zullen tegenslagen ondervinden, omdat we onze eigen wil willen doen, zoals de wereld dat doet. God kan zijn kinderen laten voelen dat wij dichter bij Hem moeten leven

De wereld is altijd bezig met vanalles, als wij als christenen ook zo gelijkvormig zijn als deze wereld, dan zullen wij grote moeite hebben om Gods geboden te begrijpen, en laat staan Gods wil te vinden in onze persoonlijke aangelegenheden.

Wij moeten proberen te begrijpen welke weg God met ons wil gaan.

GODS WIL STAAT IN DE BIJBEL

104 Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad. 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Psalm 119.

Wij moeten niet voor alles bidden om een teken. Vele dingen staan duidelijk in Gods woord. Er wordt wel eens verkeerdelijk gebeden om een teken.

Voorbeeld.

Het meisje dat naar de voorganger ging, en zie ik heb mijn jongen gevonden, en het is zeker Gods wil. De voorganger vroeg, of hij geloofde. Ze zei : dat nog niet!

Ze had wel een teken! Tekens zijn hier uit den boze.

Deze wereld wordt voorgesteld als de duisternis, wij wandelen hierin, en kunnen ons behoeden voor veel verdriet. Uw woord is een lamp voor mijn voet, ZE MOET BRANDEN !

Om licht te maken, had men een lamp nodig, maar de lamp brandt maar **met OLIE** !Dit wijst erop dat men moet vervuld zijn met **de H.Geest**.

Dit wijst erop dat een **goede bijbelkennis** en **toepassen** daarvan de gevaren van deze wereld kan ontwijken !

ONZE EIGEN WIL doen kan ons verdriet brengen, kan ons geld kosten, kan ons leven kosten bv : Roekeloze hobby's Bengy springen, waaghalzerij, enz.

De bijbel leert bijvoorbeeld geen borg te staan voor iemand, wie het wel doet loopt risico grote schade te kunnen lijden !

EEN HUWELIJKSPARTNER KIEZEN NAAR GODS WIL !

*2 En Abraham zeide tot zijn knecht, de oudste in zijn huis, die alles wat hij had bestuurde: Leg toch uw hand onder mijn heup, 3 Opdat ik u doe zweren bij de Here, de God des hemels en der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters der Kanaanieten, in wier midden ik woon. 4 Maar gij zult naar mijn land en naar mijn maagschap gaan om een vrouw te nemen voor mijn zoon Isaac. **GEN 24***

Abraham is een voorbeeld van een vader die Gods wil boven alles zet. Hier omwille van zijn zoon. , omwille van het beloofde land. Omwille van Gods beloften. Geen kanaanitische vrouw of anders gezegd geen ongelovige vrouw. Ongelovige vrouwen trokken ook koning Salomo verder weg van de Heer; zijn vrouwen verleiden hem tot afgodendienst !

*14 Laat het nu zo zijn, dat het meisje, tot wie ik zeg: Neig toch uw kruik, opdat ik drinke, en dat zegt: **Drink, en ook uw kamelen zal ik drinken**; dat Gij haar hebt bestemd voor uw knecht Isaak; dan zal ik daaraan weten, dat Gij genade bewezen hebt aan mijn heer.*

De knecht van Abraham **bad om een teken**, om Gods wil te vinden voor de zoon van zijn baas. Die man was een diepgelovig mens, en zal dit meermaals hebben gedaan

In **vers 12** bad hij op God Abraham genadig zou zijn. Deze knecht betoonde medeleven !

Het gevraagde teken was zeer normaal, en leert ons geen bovennatuurlijke dingen te laten gebeuren, maar in alle eenvoud.

In het teken lag ook iets moois te zien, namelijk het teken toonde aan dat het innerlijk van het meisje naarstig en gedienschtig was.

Het zal geen bazige vrouw zijn geweest, geen geëmancipeerde, maar wel een **onderdanige** en gelovige? **OM ZELFS AAN VREEMDELINGEN GEDIENSTIG TE ZIJN.**

Ze noemde Rebekka zij was nog maagd.

Ze was onzelfzuchtig en bereidvaardig. En zelfs schoon van uiterlijk.: Een **uitstekende vrouw** , God wist dat natuurlijk ! Bij Rebekka vinden wij eenzelfde doen als Abraham :Geroepen zijn en gaan , ze ging in geloof.

In vergelijking met de jonge meisjes vandaag is er een schril contrast, weinigen zijn er nog maagd voor ze trouwen.

Het kiezen door de knecht sloot uit dat Isaac een vooroordeel zou kunnen maken bij zijn keuze. Wij kiezen nog graag zelf, en doen graag onze eigen wil ! Maar dat is niet altijd de beste weg.

De gelovige knecht speelde de schakel tussen God en Isaac !

Vers 21 Toont dat de man haar zwijgend gade sloeg om te zien of God zijn moeite zou zegenen !

Als wij hebben gebeden moeten wij ook stil letten op de dingen die de Heer doet door de omstandigheden, en aandachtig onze gebeden opvolgen.

Deze man kreeg zienderogen zekerheid van zijn teken dat hij had gebeden !

Les : wij kunnen correcte tekenen vragen om ook teleurstellingen te voorkomen.

SLOT :

Gods wil vinden is niet zo eenvoudig, maar wie dicht bij de Heer leeft, zal dit leren !

