

OPSTAAN UIT DE DOOD!

Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, Joh. 5:29 en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding der verdoemenis

Niet iedereen gelooft in de opstanding der doden. Velen denken dat er na de dood niets meer is. Indien dit zo zou zijn, ware God onrechtvaardig. Wie niet over de dood wil spreken, zal nooit de zin van het aardse leven kunnen begrijpen.

De aangenomen kinderen van God zullen opstaan om eeuwig te leven. Daarom is er ook een verschil in het rouwproces tussen een kind van God en ongelovigen, schijnchristenen en religieuzen. (1 Thess.4:13)
Ongelovigen zijn als het ware troosteloos bij het verlies van hun geliefden.



Daarom is er een grote hoop voor allen die geloven in de opstanding van Jezus, en die Zijn woorden geloven zoals dat in de Bijbel staat, en niet anders. Tot geloof komen in Jezus is een ervaring welke een ongekende blijdschap verwekt!

Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Joh.7:38

Momenteel verwachten Gods aangenomen kinderen, wereldwijd, de eerste opstanding. Die opstanding bestaande uit twee groepen, zij die in het graf liggen en hen die op dat ogenblik nog in leven zijn op aarde. Zij in het graf zullen plots als wakker worden uit een diepe slaap! Voor hen die nog in leven zijn, dat is het geheimenis of mysterie waarover de apostel Paulus schreef. Dit gebeurt plots en heimelijk in de eindtijd. **1 THess.4:17**

De ongelovige wereld zal slechts merken dat er graven open zijn gegaan en er mensen wereldwijd zijn "als" vermist. Er zijn verschillende varianten van verwachting in omloop, maar waar het in deze Bijbelse lering om gaat is, dat Jezus Christus zal komen richting planeet aarde. Later zullen de traditionele staatskerken en oecumene verdwijnen. Hij zal de aarde echter dan niet betreden, wel bij **Zijn tweede komst** op de olijfberg in Jeruzalem.

Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;
Zach.14:4

MET DIT NIEUWS KUNT U ELKAAR TROOSTEN EN BEMOEDIGEN. (1 THESS.4)A.V.

Dat er vandaag pogingen ondernomen worden om de levende Bijbelse hoop van de christenen weg te nemen lijkt mij nogal duidelijk, wij dienen slechts waakzaam te zijn, en vast houden wat wij hebben: niet de “kerk” maar Gods Woord! In de Bijbel ligt de zin van het leven, zij die het vonden is de “Ecclesia”.

DE OPSTANDING VAN SCHIJNCHRISTENEN EN ONGELOVIGEN

Daniel 12:2 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.



De ongelovigen zullen bijna duizend jaar langer in het graf liggen. Hun opstanding is een opstanding om veroordeeld te worden. Het laatste oordeel is enkel voor de ongelovige mens, die Jezus Christus verwierpen als God en zijn verlosser, en andere goden waren nagelopen. Een crematie is nooit naar

de wil van God geweest. Het is een teken en gebruik van ongeloof. Het laatste oordeel wijst erop dat er al vooraf vele oordelen over de wereld zijn gekomen. (De dag des heren) Jammer voor de dochter van Babylon te Rome! Openbar.18:1-3

WAT MOETEN WIJ VERSTAAN ONDER EEUWIG AFGRIJZEN?

Het zal een toestand zijn zonder de heerlijkheid Gods, een hel. Mensen vergeten dat er hel is door hun ongeloof. Jezus schetste verschillende beelden hoe wij de hel moeten voorstellen.

En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Matth. 10:28



DE OPSTANDING ZONDER VERHEERLIJKT LICHAAM



De opstanding **van Lazarus** was een voorbeeld, waarbij Jezus Zijn macht toonde! Op de vierde dag, al een lijklicht. Waarom Jezus zolang wachtte om tot zijn vriend te komen, daar zit een reden achter. Namelijk bij het Joodse denken was er het punt dat de geest van een overledene, drie dagen na het sterven probeert terug in het lichaam te komen. Zo kunnen we bedenken dat het lichaam bij de opstanding voor het laatste oordeel, het lichaam onverheerlijkt zal opstaan uit het dodenrijk. Dodenrijk is nog niet de hel.

Lucas 16:23 Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.

Lucas 16:24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dophe en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam.

DE OPSTANDING MET EEN VERHEERLIJKT LICHAAM

Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. 1 Kor.15:44

Wat Paulus hier bedoeld is een “ spiritueel en volmaakt lichaam” , een opstandingslichaam bestaande uit een lichaam en een geest. Een lichaam zonder vlees en bloed. Dit maakt duidelijk dat zo'n lichaam niet meer gebonden is aan tijd en plaats, geen weerstand kent van het materiële. Het kan nog eten en drinken als het wil.

Bij de opstanding of opname in de lucht hebben wij twee soorten van transsubstantiatie, geraamten die een verheerlijkt lichaam aandoen, en de nog levende christenen welke hun lichamen zullen voelen veranderen

in een oogwenk. Dit lichaam is er nodig om bij God te kunnen leven. Hier zien wij het verlangen van God om bij u te zijn!



Lukas 9:60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.

Biblespace, 19 dec 2021

<https://biblespace.org>

Vg. R.GAYTANT

