

KERSTLICHT OF HET WAARACHTIGE LICHT.



*Jesaja 60:2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de **HERE** opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.*

Wanneer wij kijken in deze donkere weken, dan zien wij ook hoe steden en gemeenten hun best doen om de mooiste verlichting tentoon te spreiden. Wij zien hoe het licht een bijzondere sfeer en gezelligheid kan maken voor Kerst en Nieuwjaar.

Christus is geboren in **september** en niet in december! Velen blijven hierover in de duisternis, en duisternis is in de Bijbel een symbolische taal voor onwetendheid. Door afgoderij en traditie werd dan de verjaardag van Jezus enkele maanden later "gevierd". Stel dat men ook uw verjaardag drie maanden later zou vieren....

Voor ons als Bijbelgelovige christen, doen al deze dingen ons denken, aan al de duisternis die er ook heerst in het hart van de mensen.

Duisternis, onwetendheid, brengt angst en onzekerheid, hopeloosheid en verdriet! Wij kennen een echt licht, Bijbelgetrouwe christenen maken dit kenbaar!

Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

Joh.1:9

Jesaja 9:2 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.

Want een kind is ons geboren!



God denkt en toont Zijn liefde aan Zijn schepping, aan zijn uitverkoren volk, en ook aan al de heidenen. (Niet-Joden) Als wij denken hoe God de wereld schiep, dan was er eerst duisternis, maar God sprak: Er zij licht! En de dag was geboren.

Gods spreken bracht licht. Slechts een woord, en het was er, geen evolutie! Ongelofelijke kracht gaat er uit wanneer God spreekt. Evolutietheorie is enkel politiek van de ongelovige die God verwerpt.

Wanneer een mens luistert, en God spreekt tot het hart van de mens door Zijn Woord, de Bijbel heen, dan pas ontstaat er licht, goddelijke wetenschap, in het hart van die mens. Hij vraagt vergeving voor al zijn tekortkomingen tegenover God. Wie zich bekeert, vraagt vergeving omdat hij nooit rekening hield met Gods wil en raad. Hij dacht in zijn duisternis alles beter te weten dan God! Jezus kwam voor mensen **van welbehagen! Goede wil!** Wie niet wil, heeft noch hoop noch toekomst, noch blijdschap. Veel mensen willen niets meer weten of horen van kerken of godsdienst. Begrijpelijk, maar de God van Israël, uw Schepper verwerpen is dramatisch. Ieder mens sterft door zijn zondige natuur vanaf de geboorte, maar niet ieder mens zal tweemaal sterven! (Openbar.2:11) Gods Geest kan u overtuigen en zekerheid geven!

Wat bedoelt God met duisternis en donkerheid?

Hosea 4:6 *Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.*

Het niet kennen van God, is een grote duisternis, waarin ook ons Vlaanderen hier leeft. Mensen zoeken hun eigen weg, ze vallen en staan op, maar gaan uiteindelijk toch ten gronde. Ook Israël was zijn God vergeten, en God sprak dat ze geen priestertaak meer zouden hebben in de wereld.

Hun zonen werden ook nog gestraft door deze duisternis van Godvergetenheid. Wie God vergeet, draagt er de gevolgen van, bewust of onbewust. Later een Holocaust, maar voor de heiden die zich beter en wijzer waant, dan een Jood of Israëliet, staat er een groter oordeel te wachten!

7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. 2 Petr 3

DE PROFEET JESAJA WIJST NAAR DUISTERNIS.

20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; **die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis;** die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. **21 Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.**

22 Wee hun die helden zijn in het drinken van wijn en dapperen in het mengen van bedwelmende drank; **23 die voor een geschenk de schuldige vrijspreken en de rechtvaardige zijn gerechtigheid ontnemen.**



Bedenk dan dat een “wee” in de Bijbel een vloek is welke men over zich kan halen, ook soms uit onwetendheid! Hier werden door Jesaja profielen van mensen beschreven als voorbeeld! Mensen stellen zich soms de vraag “God, waarom?”, doch hier kan men het licht vinden, oorzaken van ongeluk.

Wat gebeurt er als men Gods Woorden of Gods licht verwerpt?

Wat voor nadeel heeft de mens, die niet wil luisteren naar de Bijbel, naar wat God zegt?

1 Daarom, nu wij deze bediening hebben, die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet, 2 maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken, die het licht niet kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God.

3 Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, 4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. 2 Cor.4



Mensen die het evangelie verwerpen, zijn **als blinden**, ze leven in diepe onwetendheid, geestelijke duisternis, zij zien geen obstakels, strikken, stenen die hen kunnen doen vallen. Als ze vallen en zich bezeren zeggen ze: Waarom moest dit of dat gebeuren, waarom laat God het toe!

Spr.4:19 De weg der goddelozen is als duisternis; zij weten niet, waarover zij kunnen struikelen

Zonder Bijbel kan men niet beseffen wat kwaad men kan overkomen, welke kwade gevolgen er kunnen komen van filosofie, traditie, bijgeloof, occulte praktijken, satanische muziek, waarzeggerij, religie, waarvan ze denken dat het “goed” is, doch in het licht van de Bijbel kwaad en zeer schadelijk kan zijn. Ongelovigen verliezen het recht op een verheerlijkt lichaam, om bij een verheerlijkte Christus in het nieuwe Jeruzalem te kunnen leven.

Ongelovigen hebben geen kennis van de heerlijkheid Gods.

Ze zullen naar de toekomst zich het merkteken van antichrist aannemen en daardoor niet meer behouden kunnen worden. Dit door een gemanipuleerd denken via de verplichte ingeplante chip Dit zal een grote strik worden van de toekomst.

Ze zullen zich daardoor verbinden met de satan, en denken iedereen doet dat nu! Ook de huidige paus is voorstander van een ingeplante chip, begrijpelijk!

GOD ZELF IS HET LICHT!



23 En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, **want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam.**

24 En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar; 25 en haar poorten zullen nooit gesloten worden des daags, want daar zal geen nacht zijn; 26 en de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden. En in haar zal niets onreins **binnenkomen**, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar **alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.**

27 Openbaring 21

De krachtigste lichtbron voor deze aarde is de zon, wij hebben nog de maan en de sterren welke licht geven. Dit zal verleden tijd worden! (Hebr. 1:12) Het nieuwe is op komst: God zal zelf het licht zijn in het Nieuwe Jeruzalem.

Dit zal veel mooier zijn dan de lichtjes aan de **heidense groene kerstboom** van de ongelovigen, welke voor god een gruwel is. De boom van de duisternis!

Ezechiël 6:13 Gij zult weten, dat Ik de HERE ben, wanneer hun gedoden te midden hunner afgoden rondom hun altaren liggen op elke hoge heuvel, op alle bergtoppen, onder **elke groene boom** en onder elke lommerrijke terebint, ter plaatse waar zij **al hun afgoden** een liefelijke reuk hebben bereid.

Jeremia 3:13 Alleen, erken uw ongerechtigheid, dat gij van de HERE, uw God, zijt **afgefallen en uw gangen gericht hebt naar de vreemden onder elke groene boom, en naar mijn stem niet hebt gehoord, luidt het woord des HEREN.**

Psalmen 119:130 Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.

Laten wij in 2015 meer in onze Bijbel lezen en bidden dat geestelijk blinden zien mogen.