

IS UW LEVENSLLOT TE VERANDEREN?

Er gebeuren vele dingen in ons leven, de ene maal zegen en de andere maal vloek. Goede en kwade dagen, een lach en een traan. Wij kunnen veel leren uit onze levenservaringen. Velen stellen soms de vraag: **Waarom laat God dit toe in mijn leven?**



Wanneer wij luisteren naar Gods woord, **de Bijbel** daar vinden wij een verschil tussen een **aangenomen** kind van God, en mensen die leven naar eigenwijze levensbeschouwingen. Neen, niet ieder geboren mens is een kind van God, dit is het gewone levenslot, wat het eindigt met een sterven, door ongehoorzaamheid.

En dan zult gij daar de HERE, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Deut. 4:29

GOD KAN UW LEVENSLLOT VOLLEDIG NIEUW MAKEN,

wat u ook deed in uw leven van goed of kwaad. God wist dat zijn volk zou terechtkomen in een beloofd land vol van afgoderij, werk van mensenhanden. Zo kunnen wij ook hier in Europa geboren worden onder een traditie van het Babelse christendom met veel afgoderij en bijgeloof. God bestraft allen die andere goden aanbidden, buiten Hem, en Hem alleen! (Deut. 17:2-7). Dan stelt men de vraag: God waarom? Wie zijt gij? In de staatskerk van keizer Constantijn kan ik u niet vinden!

Vragen naar God met uw ganse hart en ziel, is een gezonde bekering.

Je zult Hem vinden en ervaren. Geen biechtstoel, maar belijden dat u leefde zonder naar Hem te luisteren. Geloof in Jezus, en je wordt een nieuwe schepping! **Dit is de verandering van uw levenslot.** (2 Kor. 5:17)



God belooft u geen hemel op aarde, laat dat duidelijk zijn. Na deze verandering van denken, uit vrije wil, niet uit dwang, wat sektarisch is leeft Jezus dagelijks mysterieus met u mee! Maar hoe?

Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Rom.8:28

Het lijkt ongelofelijk, en toch kunnen er velen hiervan getuigen. Een ongeluk, tegenslag, ziekte of iets anders behoren tot "alle dingen, of alle omstandigheden. Vandaag beleven wij, aangenomen kinderen van God, gevaarlijke omstandigheden, ontstaan door duivels werk. Ieder mens maakt zijn keuze, maar God is aan het werk. De verandering van zijn levenslot brengt gevolgen, hij leeft niet meer om superrijk te worden of de sociale Mammon- ladder te beklimmen tot boven.

De HERE is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid

145:19 Hij vervult de wens van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.20 De HERE bewaart allen die Hem liefhebben, maar Hij verdelgt alle goddelozen.

De eerste christenen werden genoemd als: Dit zijn de mensen die Jezus aanroepen in waarheid, volgens de Schriften! (Joh.7:38) Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Nogmaals een oproep, een uitnodiging voor een super maaltijd straks in de hemel!

Jezus klopt nu aan de deur van uw hart die dit leest!



JEZUS:

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Op.3:20

<https://biblespace.org>