

DE PROFEET HAGGAÏ

HOOFDSTUK 1



Haggai, was een tijdsgenoot van Zacharia, welke ook vandaag meer en meer onder de aandacht komt door het hedendaagse gebeuren. Deze profeten leefden ten tijde van de Perzische koning Darius. **Haggai** betekent: feestelijk, festival, of feestvierder. Hij leefde tijdens de terugkeer van de Joden uit ballingschap. Hij riep op en bemoedigde het volk tot het **herbouwen** van de tempel in Jeruzalem. Dit werd eerst verhinderd door de Samaritanen, welke omwille van het niet houden van de wet, verboden werden mee te werken aan de herbouw van de tempel. De Samaritanen stelden dan Juda in een kwaad daglicht bij de Perzische koning. Deze kleine heilige profeet was zich goed bewust van zijn opdracht, gekregen door Jahweh. Hij was de eerste profeet welke sprak over de herbouw. Het volbrengen van zijn opdracht is voor

ons zeer leerzaam. Zo heeft ook ieder christen **de opdracht** het evangelie, de blijde boodschap, door te geven, of men dit horen wil of niet! Hij dient geen dure tempels, kerken of kathedralen te bouwen!

(1,3) De profeet ontving Gods profetisch woord op de 1^{ste} dag van de 6^{de} maand en bracht deze over aan **Zerubbabel**, Gouverneur van Juda. (Afb.) God volgde op de voet de situatie aangaande de herbouw van de tempel. Hij laat weten dat het volk over **uitstel** sprak voor de herbouw van de tempel. Wij begrijpen hier ook dat het volk: “**geen tijd**” had of wilde maken voor de belangrijke dingen van God.





God noemt ze dan ook niet **“Mijn volk”** maar afstandelijk **“Dit” volk!** Men was niet meer offervaardig. Het huis van God was een puinhoop.

Het is altijd Gods verlangen geweest om bij Zijn volk te wonen, ook vandaag nog. Zijn Geest woont momenteel in mensen welke wedergeboren werden, of nog zullen gedoopt worden met de H.G. Ze zijn daarom zelf een tempel Gods, zo leert de apostel Paulus:

16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? 1 Kor.3

(4) De profeet wil hen laten begrijpen, dat men de nodige tijd zou nemen, om God op de eerste plaats te zetten. U maakt wel tijd voor uw eigen sterk gebouwde huizen, uw genot, doch u ligt niet wakker van deze puinhoop! Haggai zal wel kritiek hebben gekregen op zijn waarschuwende woorden.

CRISIS ALS MEN GOD VERGEET...?

(5,7) Haggai wijst naar de economische toestand en wat ze hebben meegemaakt. Hij wilde het volk tot nadenken en inzicht brengen. Ook de apostel Paulus deed als deze profeet, de mensen, het volk, tot beter inzicht trachten te brengen:

5 Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. 6 Ik hoop echter, **dat gij zult inzien**, dat wij niet verwerpelijk zijn. 2 Cor. 13:5

Wat had God hen geleerd? Er was geen goede opbrengt van de oogsten. Er was een schaarste geweest, onvoldoende wijn en olie. Te weinig voedsel. Er was blijkbaar geen warme kledij te vinden of te kopen. Zij die hard werkten werden er niet rijk van, integendeel de armoede bleef maar duren. Hun loon kwam in een **“doorboorde buidel”**! Dit beeld van deze geldbuidel met een gat, is een beeld van wat wij vandaag noemen en ook ervaren de **“inflatie”**. Koopkrachtverlies. Samengevat, ze zaten in een ernstige economische crisis. **Waarom?** Ze hadden niet geluisterd naar de stem van God! Wat onderwees God?

15 **Maar indien gij niet luistert naar de stem van de Here, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen Deut.28**

38 Veel zaad zult gij naar de akker brengen, maar weinig inzamelen, want de sprinkhaan zal het afvreten. 39 Wijngaarden zult gij planten en bewerken, maar geen wijn drinken of opleggen; want de worm zal eraan knagen. 40 Olijfbomen zult gij hebben in uw gehele gebied, maar u niet met olie zalven; want uw olijven zullen afvallen. 41 Gij zult zonen en dochters verwekken, maar zij zullen u niet toebehoren, want zij zullen in gevangenschap gaan. Deut.28

EEN GOUDEN RAAD: BOUW MIJN HUIS!

(8,11) De profeet roept hen op het huis van God te herstellen, dan komt er verandering in uw leven, als men God welgevallig is. Waarom hebt u al die problemen gekregen? Opnieuw laat de profeet hen de reden kennen, die hij kreeg van God. God zegende het volk niet, integendeel! Er kwam slecht weer, storm welke oogsten kan vernielen. Er kwam geen dauw, geen regen dus geen groei, en aanhoudende droogte. Er werd veel verloren arbeid verricht. Gods volk begon stilaan **hun zondig gedrag in te zien**, wat de oorzaak was van al hun ellende: **Geen tijd voor God!** Het plaatje past ook in onze tijd. Paulus profeteerde over de mensen van de eindtijd:

4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 2 Tim.3

De klimaatveranderingen brengen veel ellende, aardbevingen, stormen, hagel, overstromingen enz. Wetten van de goddeloze regeringen zullen het tij niet kunnen keren. Jezus profeteerde er over: *7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnood en aardbevingen zijn. Matth.24*

ENKEL ZEGEN NA GEHOORZAAMHEID!



(12,15) Het profeteren van Haggai was vruchtbaar. De landvoogd, de hogepriester en het overblijfsel van het volk gaf nu gehoor aan Gods boodschap. Dan zegt de God van Israël: ***Ik ben met u!*** Gods Geest werd hier pas werkzaam. God wilde de start van de tempelbouw. Ook vandaag wil men een nieuwe tempel, waarvan men al de gouden menora heeft. (Afb)

HOOFDSTUK 2

(2,10) Er werd verwezen naar de vorige tempel in al zijn glorie. Wie heeft de eerste tempel nog gezien vraagt de profeet. De tempel lag zeventig jaar in puin. Het volk was wel ontmoedigd, toen ze wilden beginnen, en keken naar hun mogelijkheden om te herbouwen. Hun ontmoediging: geen ark, geen Urim en Tummim, de twee stenen, een witte en een zwarte, de zwarte betekende ja van God de witte betekende "Neen" van God. enz. De profeet bemoedigt iedereen met de woorden: **Wees sterk!** Je zou kunnen denken het is allemaal gemakkelijk gezegd, maar...en zo denken er velen. Doch God geeft een reden om sterk te zijn: voor de tweede maal spreekt God: ***Want Ik ben met u!***



WONDERLIJK HANDELEN IN VERLEDEN EN TOEKOMST

Als God met ons is, dan kun je wel echte wonderen verwachten. *Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Rom.8*

(5) Daarom werd er verwezen naar het Goddelijk handelen in het verleden toen Israël uit Egypte werd verlost. Doch wij lezen hier nog over **een wonderlijk handelen** in de toekomst. De aankomende wereldrampen, zullen de volkeren doen nadenken en laten begrijpen dat er maar één God is, **JHWH**. Alle volken zullen reageren en goud en zilver (kapitaal) voor de tempel verzamelen. Zo zijn al deze kostbaarheden eigendom van God Hij doet wat Hij wil! (9) Deze tweede tempel zou veel meer glorie kennen dan de vorige. In deze tempel sprak Jezus tot heil en behoud van Zijn volk.

HAGGAÏ TOETST DE BIJBELKENNIS VAN DE PRIESTERS



(11,15) Vooraleer te kunnen overgaan naar tempeldienst, dienen de priesters kennis te hebben over de wet en tempelwetten. Kennis over rein en onrein, heilig of onheilig is net hetzelfde! Het lijkt wel of de spijswetten en het offeren van groot belang zijn. Het onreine kan niet worden geofferd. Zo is ook het offer van een goddeloze een gruwel! (Spr.15:8). Het was een voorwaarde welke de Here had

gesteld aan de profeet voor volk en land. Als dit alles in orde is gekomen dan pas kan men beginnen met het bouwen van de tweede tempel. **Zonder Bijbelkennis geen priester!**

**6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.
Omdat gij **de kennis** verworpen hebt, verwerp
Ik u, dat gij geen **priester** meer voor Mij zult zijn;
daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook
Ik uw zonen vergeten. Hos.4**

Is er priesterschap in het nieuwe verbond? Aldus de apostel Petrus wel. Hij schrijft over christenen welke een heilig priesterschap dienen te vormen. Laat u als een priester gebruiken maar dan als **levende stenen** voor een geestelijke tempel! Een Bijbels priesterschap en geen Babels priesterschap voor de “kerk”. (1 Petr.2). Is dan de kennis nodig? Zeker weten, in onze dagen van dwaling op dwaling!

(16,18) Er valt hier te begrijpen dat er een materiële nood was, als gevolg van hun vorig handelen zonder God, hun goddeloos leven. De gevolgen van zonde zijn er altijd, maar God kan het lot wijzigen. Toen Jezus sprak tot de scharen en ze werden hongerig, kreeg Hij vijf broden en twee vissen. Wat niemand geloofde gebeurde, iedereen kon bij wonder eten en blijven luisteren naar Hem. (Matth.14). Wie de weg tot Jezus heeft gevonden, zal wonderen zien, als hij wil blijven luisteren naar HEM.

(19) Hier sprak de profeet, de mond Gods, is er nog wat graan in de schuur? Wijn? Olijven? Vijgen? Granaat? God beloofde vanaf deze dag alles te zullen zegenen! Wat een gelijkenis met Jezus.

JUDA WORDT TOT EEN ZEGELRING

(20,23) Wij naderen de tijd van het einde, de grote verdrukking, de benauwdheid van Jacob of de laatste jaarweek. Begrijp dan dat de opname van **de gemeente** (niet kerk) nabij is! (Verskil tussen kerk en gemeente van Christus, zie andere studie). Het einde van deze goddeloze wereld komt eraan, de ongelovige voelt het al aan! Doch eerst vervullen zich nog veel eindtijdprophetieën. Er komt nog een hemel en aardbeving als oordeel. Ook de profeet Zacharia, tijdgenoot van Haggai, spreekt in die zin. Oorlog is onvermijdelijk volgens de tekst. Let wel: **De kracht** van de landen zal vernietigd worden. De troon van koninkrijken zal verdwijnen, de troon van satan in Duitsland, het altaar van Zeus of de koning der V.N.?



Een zegelring werd gebruikt door een koning, dit werd gebruikt als merkteken van hoog gezag bij het schrijven van staatswetten. In Juda zal de Koning der koningen komen regeren, Jezus, dan zal de wetteloze wereldleider verdwijnen.

De wederkomst nadert.....!

14 dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Here Jezus Christus, 15 welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren,(1 Tim.6)

2 En vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Micha 4

2 Zo zegt de Here der heerscharen: Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand; in gloeiende ijver ben ik ervoor ontbrand. 3 Zo zegt de Here: Ik keer weder tot Sion en ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de Here der heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden. Zach 8

