

## DE ALMACHT VAN JEZUS en ZIJN WEDERKOMST!



*En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.* Math 28:18

Op deze wereld streven mensen zoveel mogelijk om geld, eer en macht te krijgen. De geschiedenis toonde aan dat wie de Mammon aanbidt een weg vond naar macht en rijkdom. De discipelen luisterden naar de uitspraak van Jezus maar er waren er die twijfels hadden. Hij beloofde zijn discipelen met hen te zijn **tot en met de eindtijd**. Wij, Zijn discipelen, dienen niet bezorgd of angstig te zijn, wel Zijn beloften te geloven!

Wij vertrouwen op die macht, knielen niet voor stomme afgodsbeelden! (Ps.115) (Ps.135:6) Wie zal de hand des Heren die uitgestrekt is afwenden? (Jes.14:27) De Hitlergroet bracht zijn volk geen heil, maar een hoop ellende! Door misbruik van macht kwamen miljoenen jonge mensen om. Een leider van China prak: De macht komt uit de loop van een geweer, om het volk angst aan te jagen. Wat doet China in onze laatste jaren?

Overheden staan in dienst van God, voor mensen die het kwade bedrijven. Daarom dienen mensen zich te onderwerpen aan de overheid. Overheden en politieke leiders die zich niet willen onderwerpen aan Gods woord, zijn verloren zielen! Zij kunnen zich weerspellig opstellen en hun kroon verliezen! (1 Sam.15:23). **(Op.3:11)**

Hier is dit de zonde der **toverij**, dit komt onder zware invloed van demonen. **Saul** spaarde het leven van Koning Agag en het beste kleinvee, tegen de wil van God. Zo kwam Saul ten onder, bleef geen koning meer, hij stelde zich boven de macht van God. Hij hield zich niet vast aan Gods woord!



Vandaag herhaalt zich een dergelijke situatie, te vinden en lees: **Openbar.16:13,14.**

**En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; Openbaring 16:14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.**

*De Franse vertaling Crampon 1923 : Car ces ont des esprits de démons, qui font des prodiges et ils vont vers les rois de toute la terre.*

*“Prodiges” Betekent hier in dit geval: Kolossale dwaasheid (Grootaerts woordenboek) Dus met Kolossale dwaasheden, leugens, doctrines, en manipulaties.*



**De draak** symboliseert China. **De valse profeet** ongetwijfeld de paus of zijn opvolger. **Het beest** lijkt de komende antichrist, een dictator welke een beestachtig karakter zal krijgen. (Medisch behandeld hybride?) Democratie komt langzaam ten einde door veel vervalste verkiezingen welke het volksrecht ten onder brengen.

Zij willen de laatste wereldoorlog voeren met de almachtige God! Afspraak armageddon in Israel! Wij zien opnieuw een opwekking van Jodenhaat! De paus predikt momenteel een variant van het communistisch systeem!



De duivelse draak delegeert van zijn macht en sluwe misleidende wijsheid aan het beest en de valse profeet. Het is een giftig complot, ontstaan na aanbidding van de slang.

**De kikvorsen** hebben een grote mond, wijst symbolisch naar een wereldwijde gecensureerde communicatie. Ook de profeet Daniel wijst in die richting over iemand op die wijze:



*en van de tien horens, welke op zijn kop waren, en van die andere, die zich verhief en waarvoor er drie uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak, er groter uitzag dan de andere. Dan.7:20*

Kikkers kunnen een oorverscheurend herhalend gekwaak maken. Kikkers kunnen ook giftig zijn. Het maakt het slapen moeilijk. **Iedere dag herhaalt men het gekwaak over de Coronacijfers in de nieuwsberichten.** Deze demonische plannen of complot maakt men over naar alle regeringsleiders. De demonen kwamen uit de mond of muil. Deze doen vandaag hun voorbereidend werk. Als je demonen ziet vluchten uit de mond na een uitdrijving bij een bezetene, die je hebt bevrijd, door de macht van Jezus, begrijp je dit duidelijk.



## WELKE MACHT HEEFT JEZUS, DE ZOON VAN GOD?



Jezus heeft een reddende en verlossende macht! Veel christenen leven vandaag in bezorgdheid of angst en hun geloof wordt beproefd. Zij hebben een bestaande hoop, en verwachting, dit is de machtige Jezus die zal verlossen! Dit is voor hen die niet naakt lopen! Zij die naakt lopen zijn de ongelovigen, religieuzen en twijfelaars die niet waakzaam zijn. Ze hebben geen voldoende kennis van het profetische woord.

***Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. Op.16:15***

Deze voorgaande verzen staan al dicht bij onze tijd. **Let op de context!** Jezus staat klaar. Hoe heeft Jezus zijn macht openbaar gemaakt toen hij hier op aarde was met zijn discipelen?

### IS JEZUS WAARLIJK GOD?

Vele malen heeft Jezus aangetoond dat Hij als God optrad.

***En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten.13:11***

***Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag? Luc.13:16***

Alhoewel deze vrouw gelovig was, werd zij getroffen en gekweld door een ziekte welke kwam door een boze geest die haar 18 jaar gebogen liet lopen. Ze liep als een slaaf gebukt onder een juk. Ondanks haar zwakheid bleef ze volharden en ging telkens naar de synagoge. De wereld was machteloos voor haar geval. Ook onze wereld loopt gebogen onder het kwaad en zondigheid. Je kunt ook, depressief gebogen lopen door zorgen en angsten. Ze geloofde nog steeds dat God alle macht had. Op een sabbatdag ontmoet ze Jezus en Hij toonde haar, en aan allen, Zijn verlossende almacht:



***Toen Jezus haar zag, sprak Hij haar toe en zeide tot haar:  
Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid;***

## JEZUS HEEFT MACHT OM UW ZONDEN TE VERGEVEN

*Matteüs 9:6 Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven - toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.*

De schriftgeleerden waren erg gesteld op hun macht en eer, doch nu kwam veel jaloesheid in hun hart op. Jezus vergaf de zonden van de lamme, en liet hem naar huis gaan. De scharen verheerlijkten God! De schriftgeleerden begonnen kritiek te hebben, en maakten duidelijk dat alleen God zonden kon vergeven. (Luc.5:23) Hij werd verweten als een godslasteraar! Jezus kon ook hebben gezegd: Ik ben God!

## JEZUS HEEFT MACHT OVER DE NATUUR

*Lucas 8:24 Toen kwamen zij en maakten Hem wakker en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. En zij kwamen tot rust en het werd stil. En Hij zeide tot hen: **Waar was uw geloof?***



Wij lezen en zien vandaag regelmatig natuurrampen, met vele slachtoffers. Het lijkt wel of Jezus slaapt. Maar Jezus wil dat de mens gaat bidden in moeilijke omstandigheden. Hij wil dat men op Hem zal vertrouwen, dat was hetgeen wat Hij zijn discipelen en ons wil leren.

Vandaag zien wij dat het klimaat de verkeerde kant uitgaat. Maar christenen weten dat God alles onder controle heeft, en alles in Zijn dienst staat.

**Vertrouwen op God is kunnen slapen in een storm!**



Let op hoe God kan strijden. **Exod.9:26-29**. Donder en hagel waren buitengewoon erg. De Farao bedelde bij Mozes opdat hij bidden zou tot zijn God! Daarna werd de Farao koppig, bekeerde zich niet en kwam later om! De mens kan het klimaat niet veranderen, hij dient zijn hart te veranderen. Anders...na de opname komen er hagelstenen van ongeveer 30 kg, een talent. Blijkbaar nu al!

*Openbaring 16:21 En grote hagel(stenen), een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.*

## **JEZUS HEEFT MACHT OVER LEVEN EN DOOD**



*Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, 11:25*

*Johannes 11:43 En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem:  
**Lazarus, kom naar buiten!***

*Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste,  
Openbaring 1:18 en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend  
tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.*

Hier vinden wij dat Jezus verdriet had over zijn vriend, en **hij weende**. Dit doet ons nadenken over alle vrienden van Jezus. Lazarus was een goede vriend van Jezus. Het wenen is een emotie van medeleven en verdriet. Hij kende Lazarus heel goed, maar hij kent ook al de zijnen vandaag en bij name en niet per QRcode! (Joh. 10:3)



## WIE IS ZIJN VRIEND?

Wij vinden er nog, zoals **Abraham** werd een vriend van God genoemd! (Jak.2:23). Gij zijt mijn vrienden indien gij doet wat Ik u vraag. Ze zijn geen slaaf, zonder inzicht, maar ze krijgen kennis over Gods plan met de mensheid. Jezus koos zijn **discipelen** zelf, opdat ze vruchtbaar zouden zijn voor het verlossingswerk. (Joh.15:15-1) De vrienden van Jezus zijn nederig! (Luc.14:10).

De ongelovigen, **allen** die in Jezus niet willen geloven, zullen een tweede dood ervaren in de poel van zwavel!

Jakobus 4:4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

**Biblespace, 11 december 2021**

<https://biblespace.org>

**R.GAYTANT**

