

PREEK PER 26 NOVEMBER 1989.

PSALM 30:3-4.



*HERE, mijn God, tot U riep ik om hulp, en Gij hebt mij genezen.
Psalm 30:4 HERE, Gij deedt mij opkomen uit het dodenrijk,
Gij hebt mij leven gegeven, zodat ik niet in de groeve nederdaalde.*

1. Wij kunnen wel eens moeilijke dagen hebben.
verdriet- droefheid -terneergeslagen - moedeloosheid.
Deze goddeloze wereld is oorzaak dat deze dingen steeds
toenemen
en niet afnemen.
2. Ook de goddeloze kent deze dagen, en hij zoekt de ganse
wereld af om rust en blijdschap te vinden.
3. De kinderen van God vinden troost in Gods Woord en verhoorde
gebeden.
4. Misschien is er vandaag ook iemand onder U die zeer bedroeft
is om een of andere reden.

PSALM 30

* David was zwaar ziek geweest, tot stervens toe. **bedenk zijn situatie.** Hij zal **bedroefd en moedeloos zijn geweest.**

* Wij begrijpen ook niet altijd, waarom wij soms ellendige of moedeloze dagen moeten meemaken. Bv. Pesterijen op school of op het werk!

WAT WIL GOD?

God wil: -Gebed - eens tijd voor Hem -
-Hij wil altijd onze toevlucht zijn!

David had geleerd in moeilijke dagen tot God te vluchten
want de gebeden van David staan vol van :

EEN TOEVLUCHT TEN DAGE DAT IN BENUWD WAS HERE, GIJ ZIJT
ONS EEN TOEVLUCHT GEWEEST

WANT GIJ O HERE ZIJT MIJN TOEVLUCHT
WANT GIJ ZIJT DE GOD MIJNER enige TOEVLUCHT

VERS 3:

"Gij hebt mij genezen". God is onze beste geneesheer, zelfs
Ongeneeslijke ziekten. Vertrouwen
wij op Hem? Kunnen wij ook bidden "Uw wil geschiede"

VERS 9-10

"smeken om genade" deed David.
Een deel van zijn gebed: de waarde van de lofprijzing voor
God!

David raakte het hart van God : God wil aanbeden worden !
(Cfr.verzoek.v.Jezus/satan)

VERS 12/13

God verandert rouwklacht in vreugde ! NIEUW LEVEN !

Waarom geneest God nog mensen? Hij wil lofprijzing en
aanbidding.

PSALM 34:19-20



"Gebrokenen van hart"

Dit zijn mensen die teleurgesteld zijn door hun levenservaringen:
BV: huwelijk : teleurstelling in hun partner -scheiding-
verdriet
werk : teleurgesteld door afdanking - pesterijen
overheid : teleurgesteld door onrechtvaardige wetten, welke
de onrechtvaardigheid doen toenemen. Wetteloosheid
neem toe!

***uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook
in Mij. Joh.14.1***

Een zeer droevige dag voor de discipelen .
Elke scheiding is een zeer droevige zaak.
Verlies van familieleden/ Echtscheiding/ gezondheid

JEZUS BELOOFT :

- 1.Een woning in de Hemel
- 2.Bij Hem mogen zijn.
- 3.Hij komt ons straks halen.

1 leert ons : Hier op aarde is ons buitenverblijf.
2 leert ons : Wij zijn slechts TIJDELIJK gescheiden
3 leert ons : Hij komt ons halen uit deze aarde, die een hel van onrecht word **door ongelooft**.

WAT EEN HOOP VOOR WIE IN DE BIJBEL GELOOFT!

WAT EEN ELLENDE VOOR DE MENS DIE IN ZULKE DAGEN GOD NIET KENT OF WIL KENNEN.

ROM.8:28

Alles werkt mede ten goede ! IS DIT MOEILIK ?

**Ja, indien men kortzichtig is
Neen, indien men verder ziet naar Gods doel en beloften**

R.G.

