

HET KOSTBARE BLOED VAN JEZUS



En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, 1 Petrus 1:18 wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaders overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.

Vandaag leven wij in een tijd, de eindtijd, van de wereldgeschiedenis welke de moeilijkste tijd zal worden voor het mensdom! Maar er is hoop, enkel voor ieder die gelooft wat Jezus heeft volbracht!

Wij willen vandaag eens overdenken wat het kostbaarste kan zijn, ieder kan eens nadenken en de vraag stellen wat is voor mij het kostbaarste in mijn leven.

Let op wat God ons leert, gaat over de kennis en betekenis van het bloed van Jezus, Zijn zoon. Voor de ongelovige is het kostbaarste voor hem, zijn bezit, zijn rijkdom op aarde, eer van mensen, zijn gezondheid enz.

Het kostbaarste voor een aangenomen kind van God is zijn kennis over wat het bloed van Jezus voor hem betekent. Zijn leven heeft weer zin gekregen, hij wordt niet moedeloos en onrustig onder de **hedendaagse Coronavloek!** Hij is innerlijk tot rust gekomen. De profeet Jesaja schrijft over de goddelozen het volgende:

Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen. Jesaja 57:21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

Christenen die de betekenis van Jezus Bloed niet hebben begrepen, lonken nog steeds naar de wereldse ijdelheden op onze versleten planeet. Hij komt uiteindelijk voor een keuze te staan: De mammon of God. (Luc.16:13)



JEZUS:

Matteüs 26:28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.



Wij bedenken het eerste verbond met Mozes, hij las Gods woorden, en het volk luisterde en besloten gehoorzaam te worden aan de "Thora" wat onderwijs en raad van God betekent! Ze offerden dieren om vergeving voor hun ongehoorzaamheden te krijgen.

Mensen die vertrouwen op het nieuwe verbond van Jezus, verbinden zich om Hem gehoorzaam te zijn, en hem te geloven in dat verbond van genade! Door te geloven in dit verbond wordt men **een aangenomen kind van God**. De enige zonde die niet vergeven wordt is: niet willen geloven in Jezus **zoals** de Bijbel leert.

De reactie van een wedergeboorte is voor velen een onbekende **grote blijdschap**. Men kent een **verlossing**, een verlost zijn van een werelds streven, carrière maken, een jacht naar eer, jacht naar meer geld, meer bezit, meer genot enz. Verlost van allerlei angsten, zorgen als gevolg van vertrouwen op Jezus. Het is de ware zin van het aardse leven begrijpen.

*Want de slaaf, die in de Here geroepen werd, is een vrijgelatene des Heren; evenzo is hij, die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. **Gij zijt gekocht en betaald.***
1 Korintiërs 7:23 Weest geen slaven van mensen.

HET BLOED VAN JEZUS REINIGT!

Hebreeën 9:14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?

Na de zondeval werd ook het denken van de mens aangetast, het dacht verkeerd, of het dacht zondig, een zondig denken dus! Waarom? Omdat de mens dacht naar zijn eigen denken, eigenzinnig denken.

God willen dienen naar eigen inzicht, zoals men het zelf wil, zijn dode werken, verloren werken, verloren inspanning. Eigen gemaakte religie zoals Nimrod dat deed, zo ontstond later het Babels christendom. Goede werken brengt niemand in de hemel! God wil gediend worden zoals Hij dat wil, denk aan Kaïn, offerde naar zijn eigen wil, en werd later een moordenaar! God vroeg geen kathedralen!

Marcus 14:25 Voorwaar, Ik zeg u, Ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar nieuw zal drinken, in het Koninkrijk Gods.

Biblespace, 16 november 2021 <https://biblespace.org>

