

DE BIJBEL ONDER VUUR?



De duivel is in actie gekomen, meer dan ooit. Hij heeft geen probleem met religieuze mensen, of met hen die zeggen christen te zijn, maar de kracht van het evangelie niet kennen, enkel ceremonie. De duivel wordt angstig, enkel voor Bijbelgetrouwe christenen, die de Geest hebben ontvangen. Dat is de reden dat hij met hand en tand tekeergaat op subtiele wijze. Hij richt zijn aanvallen op het woord van God, de Bijbel. Destijds plaatste hij dat boek bij de verboden lectuur!! Hij wil niet dat mensen leven in overeenstemming met Gods raad, om gelukkig te zijn.

De duivel kan niet strijden tegen de Almachtige God zelf. Hij was en is een schepsel, eerst als lucifer genoemd. De duivel heeft macht maar niet te vergelijken met Gods allemachtigheid. Hij stichtte vele kerken en godsdienstigheid, maar zonder de Bijbel als gezag. Vandaag wil hij al die kerken verenigen. Waarom doet hij dat?

Wie in de Bijbel gelooft, komt in verbinding met God.

De Geest van God komt in verbinding met de menselijke geest. Hier stromen als water, de gedachten van God door tot de menselijke geest. Die mens ontdekt de waarheid in het dagelijkse leven, en krijgt een vaste hoop voor de toekomst. Hij krijgt een toekomstperspectief met zekerheid en zonder twijfel. Wow!



De duivel wil die verbinding breken, verstoren. Komt de tijd terug om de Bijbel te verbieden, en de vrijheid af te nemen om **de waarheid** te ontdekken. Of hij zal een misleidende wereldwijde kankerverwekkende verbinding promoten. (Openb.16:2) Hij trok ook Gods woord in twijfel bij Eva. "Heeft God dat gezegd?" Raak de boom aan en je zult sterven? Aanraken deed haar niet sterven. God had gesproken over verboden te eten!

Vandaag wil de duivel verder gaan, het denken van de mens fysiek aantasten of vergiftigen via de medische wereld. (WHO) In ieder geval hij wil **de weg tot God** dwangmatig verbreken.

***Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;
niemand komt tot de Vader dan door Mij.***

De duivel heeft nog weinig tijd, weinige jaren, daarom zien wij hem in onze dagen snel en hevig tekeergaan met subtiele leugens, manipulatie, en het sluw als een slang met gif insputtingen, voor het beschadigen en ombrengen van vele mensen vroeg of laat. De apostel Petrus waarschuwde al in zijn tijd, maar bijzonder voor nu!

1 Petrus 5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Wie gebruikt de duivel? Zijn het niet de hedendaagse Farizeeërs? De elite? Het vaticaan? (Vatis: aanbidden – can : slang)

Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Joh.8:44



R. GAYTANT