

HOE KWAM HET SCHAAMTEGEVOEL?



En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. Gen.2:25

Wanneer God de mens schiep, hadden zij geen enkel schaamtegevoel. Ze stonden er letterlijk naakt. Naakt kan betekenen volledig of slecht gekleed. Dit duurde tot de duivel, de vader van de leugen op het toneel verscheen, en de goede relatie, de **verbinding, tussen de mens en God wilde verbreken.** (Joh.8:44).

Liegen, twijfel zaaien en de mensheid vermoorden. Het herhaalt zich in onze dagen met leugenachtige vaccins, slangengif en **opgelet**, uiteindelijk komt het merkteken 666, dat het herstel met God onmogelijk zal maken. Zij, die aanbidden krijgen een kwaadaardige kanker of pijnlijke huiduitslag. (Op.16:2).



ADAM EN EVA WERDEN ONGEHOORZAAM, ONGELOVIG !

Ze werden gemanipuleerd door de duivel. Wat zich ook vandaag herhaalt. God vroeg eet niet van de boom der wijsheid, of kennis van goed en kwaad, of je sterft. God wilde dit gewoon stellen, opdat zij dit **vrijwillig** zouden vertrouwen op Hem, als een vorm van wederliefde. (3 Joh.4) God wilde geen dwang opleggen, maar raad geven! Die boom wellicht een vijgenboom, met grote bladeren tot op de grond. Veel later werden er traditioneel nooit goede afspraken gemaakt bij een vijgeboom, wel verborgen voor begeerten en ontucht. Goede afspraken werden er gemaakt bij een eik of terebint. (Richt.6:11)

Adam en Eva, hadden **een goede verbinding**, communicatie met God, zij leefden in het licht en in heerlijkheid bij God, zij hadden goed inzicht. Het waren geen twee onnozelaars! Zij waren hemels, niet gebonden aan tijd, plaats of ruimte. Daarom toonde Jezus zich aan de apostelen met een verheerlijkt lichaam, Zijn klederen waren stralend wit als licht!

Daarom verlangen ware christenen naar een compleet herstel, een herstel van ons zondig denken en ons sterfelijk lichaam, verlangen naar een hemels verheerlijkt lichaam. Dat is pas een compleet **herstel** en vervulling waarvoor Jezus de zonde op zich nam en de striemen verdroeg. (Rom.8:19). (1 Petr.2:24) Na de opname en eerste opstanding zal **iedereen** genezen zijn.



Ze bemerkten dat zij naakt waren..(Gen.3:7)

Zij kenden elkaar en kenden het verschil van hun geslacht. Maar nu voelden zij zich niet meer zo veilig, zij begonnen zich te verbergen voor elkaar. Hun zonde verbrak niet alleen de goede relatie met God, maar ook de goede verhouding tussen Adam en Eva zelf! Zij beschuldigden elkaar na hun zonde van ongehoorzaamheid. Dit is het resultaat van duivels werk, net als vandaag, mensen opzetten tegen elkaar via de Corona-chaos.

Adam en Eva stonden niet meer zo open of bloot voor elkaar. De vleselijke neigingen en egoïsme begonnen zich al langzaam te ontwikkelen. Het schaamtegevoel van de zondeval wil men wegwerken door nudisme.

Het “naakt” zijn in de Bijbel laat zien hoe de mens zich Positioneert in zijn denken tegenover zijn Schepper.

En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. (3:10)



De angstige Adam was niet meer letterlijk naakt, hij droeg al zijn eigengemaakte kleding, eigenzinnig goed werk, met de **vijgenbladeren**. Vijgenbladeren van de boom van wijsheid! Het Hebreeuwse woord voor kleding is “*bekadiem*”. Wordt ook gebruikt voor bedriegen. De schaamte bedekken, of zichzelf bedriegen “Ik ben een goed mens, doe goede werken.

Ieder geboren mens dien te begrijpen, dat zijn schaamte over zijn naaktheid, een beeld is, kenmerkend, van zijn zondeschuld. Een mens kan voor God niets verborgen houden, daarom gaan later alle doofpotten open!!! Laten wij dit voorbeeld van goddeloosheid, ongehoorzaamheid, ongeloof, niet volgen. Wie de Bijbel niet wil geloven is ongehoorzaam, loopt en leeft als naakt! Velen willen van God niets leren! Goede werken, en het Babelse christendom te Rome, zijn als afvallende vijgenbladeren ze nemen de zonde niet weg, en blijven naakt en onder de toorn van God.

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; Hebreëen 4:13 en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

God werd de eerste en allerbeste kleermaker. Hij gebruikte vellen van dieren om hun zondegevolg van ongehoorzaamheid te bedekken. Een eerste dier werd dus door God noodzakelijk geofferd voor zijn vel of huid. Wat kan een vellen mantel kan mooi zijn! De duivel wil vandaag die vellen mantels weg, ze herinneren aan de zondeval, maar ook aan de bedekking die God in den beginne al gaf met een bedoeling vergeving en reddingplan!



Later werden vele dieren als zondoffer geofferd in de tempel om de zonde van de mens **te bedekken**.

Jezus, is het lam Gods, geofferd, nam **de zonden volledig weg** door zijn dierbaar bloed. (1 Joh.1:7)

Dit brengt voor de mens die in Hem gelooft, **volledige vergeving**, wanneer hij al zijn ongehoorzaamheden aan Hem belijdt. Enkel de zonde van ongeloof wordt niet vergeven. **Hij die gelooft laat zich dopen als een voorteken** en bewustwording van zijn komende opstanding. Hij is een nieuwe schepping geworden. Hij werd een aangenomen kind van God! (2 Kor.5:17) **Hij is bekleed met Christus!** (Gal.3:27).

Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden, 2 Korintiërs 5:3 als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden. 2 Korintiërs 5:4 Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden. 2 Korintiërs 5:5 God is het, die ons juist dáártoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft.



JEZUS WAARSCHUWDE!

Velen verwachten vandaag de wederkomst van Jezus als bruidegom, dit nog voor de oorlog en de veldslag van Armageddon. Het zal plots gebeuren! Let op wat Jezus sprak:

Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. Op.16:15

Een dief komt niet aangekondigd! Hij komt plots. Gaat zeer snel tewerk, neemt mee wat hij kostbaar vindt. Hier in de vergelijking steelt Jezus als komende bruidegom heel snel Zijn bruid. Welke mensen worden opgenomen?

Mensen die niet "naakt" leven: Ongelovigen en traditionele kerkgangers wandelen geestelijk naakt! Christenen zijn mensen die zich hebben overkleedt, die gehoorzaam Jezus volgen **volgens de Bijbel**, (Joh.7:38) en de Geest hebben ontvangen als garantie!!!!!!



Hun klederen rein houden, zij mogen hun denken en handelen niet laten beïnvloeden of manipuleren door de duivelse leugens, ongerechtigheid en ongelovige principes of on-Bijbelse wetten. Wees geen slaven van mensen! (1 Kor.7:23)
Dus doet de wil van God, dan behoor je tot de familie van Jezus!! (Openb.3:5)

Marcus 3:35 Al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder.

DE "KERK" VAN DE EINDTIJD.

Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, Openbaring 3:18 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.

Dit is de superrijke Babelse kerk waar Jezus buiten aan de deur staat, en nog eens een oproep doet tot bekering. Daar vinden wij blindheid, groot tekort aan begrip van de Bijbel, een zondig schaamteloos gedrag door ongeloof. Een Babelse kerk, zoonanbidding een wereldkerk met vele allianties, gaat uit van haar! (Op.18:4)

De ongelovige wereld haat al de door God aangenomen kinderen, want het worden hemelburgers! (2 Tim.3:2)

Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Johannes 15:19 Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.

Biblespace, 8 okt. 2021

<https://biblespace.org>



R. GAYTANT