

# CHRISTELIJKE BLIJDSCHAP.



## WAT IS NORMALE BLIJDSCHAP?

Het woordenboek Van Dale legt blijdschap uit als **"een sterk gevoel van voldoening" of een aangename stemming.** Het is ook van korte duur. De grens wordt altijd hoger gelegd om aan voldoening te komen.

### FEITEN:

1. Onze welvaart is aan een toppunt gekomen.

De mens is niet gelukkiger geworden, integendeel men bereikt een toppunt van onvriendelijkheid, onverdraagzaamheid, neerslachtigheid, moedeloosheid en depressiviteit. (2.Tim.3:1-8)

2. Onze jeugd zoekt naar dat sterk gevoel van voldoening en toekomstperspectief.

Zij nemen drugs, omdat zij niet meer sterk genoeg is om de realiteit van het leven te verdragen, en zoeken naar een blijdschap welke voldoening geeft!

Zij zoeken het in seksuele vrijheid, en worden het slachtoffer van ziekten als bv: AIDS.

3. Spreuken.29:2 leert ons dat wanneer regeringsleiders niet christelijk zijn, **HET VOLK** zal zuchten. De wereld kent nog zeer weinig koningen of presidenten die wedergeboren christenen zijn, de gevolgen zijn dat de mensen " *zuchten van verdriet* ". Verdrietig zijn is het tegengestelde van blijdschap!

Onze wereld kan ons geen grote blijdschap geven, ook

geld kan dat niet voldoende. Let op Judas die verdriet (geld) koos in plaats **van de vreugde des Heren.**

## WAT IS BIJBELS CHRISTELIJKE BLIJDSCHAP?

De Bijbel leert ons dat deze blijdschap **een super GEESTELIJKE BLIJDSCHAP is, die begint bij het geloven in Jezus Christus, Gods WOORD, DE BIJBEL.**

Deze blijdschap is te vergelijken bij de vreugde van iemand die jarenlang in een gevangenis zat, en zijn vrijheid krijgt. Iemand die zijn knieën niet boog voor Jezus, en zonde beleed is nog altijd gevangen. Zij die voor het eerst hun zonden beleden en geloofden in Jezus offer, hebben die blijdschap dan voor het eerst ervaren! Dit kwam door het plots ontvangen van de heilige Geest.

## ASPEKTEN VAN DE CHRISTELIJKE VREUGDE

### P S. 4: 8 BOVENNATUURLIJK

**Koning David** schrijft hier dat God hem meer vreugde gaf, dan dat deze aarde hem ooit kon geven bv: de tarweoogst: zijn eten  
bv: de wijnoogst: zijn drinken.  
bv: oogst voor drugs: ontspanning.

DE WERELD IS NIET IN STAAT EEN VRUCHT VOORT TE BRENGEN DIE DE MENS ZO GELUKKIG KAN MAKEN, ALS DAT GOD HEM DIE BLIJDSCAP IN ZIJN HART GEEFT. Deze blijdschap komt inderdaad "*van boven*". Deze blijdschap komt uit de zevende hemel. Dit is een unieke ervaring voor wie "*van boven*" wedergeboren werd.



### 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal

### ik zeggen: Verblijdt u! Fil.4

Hier vinden wij **een gebod** om blij te zijn. Dit gebod dient als een wapen tegen de vijanden van onze blijdschap: zorgen, lasten, onenigheden. Het gebod moet gezien worden als een raadgeving. Paulus maakte verder duidelijk een positieve ingesteldheid te bewaren, en na gebed zal de verhoring boven ons verstand gaan! **PAULUS schreef hier vanuit de gevangenis!** Wat een blijdschap in de Heer zal hij niet gekend hebben?

### 2 S A M. 6: 14-16 NEDERIGHEID.



De Blijdschap van Koning David was niet te verbergen, hij danste uit alle macht te midden het volk. **Vers 16** Hier zien wij iemand die geen vreugde kende, de dochter van Saul. Zij had andere gedachten over dat zingen en dansen in geestelijke vreugde. Zij verachte David in haar hart! **WAAROM?**

Zijn kledij was geen Koninklijke kledij. Zo tussen het volk te zijn en te dansen was beneden zijn Koninklijke waardigheid.

Daar waar hoogmoed in het hart is, daar is geen plaats meer voor **geestelijke blijdschap**. Daar is koude kritiek. Wie deze blijdschap heeft **KAN ZINGEN** met deze bovennatuurlijke blijdschap en niet tot zelfbehagen, maar tot lof.



## **HOE ONTSTAAT ZULK EEN BLIJDSCHAP? DOOR KENNIS VAN PROFETIE EN DE BELOFTEN!**

### **DANIEL 9:1-3**

Wij zien dat Daniel de geschriften onderzocht, en een ontdekking deed aangaande zijn volk. Hij had ontdekt in de profeet Jeremia dat er 70 jaren zouden verlopen over hun ballingschap. Precies zoals wij vandaag zien dat de **TEKENEN DER TIJDEN** over de wederkomst van Jezus nabij is!

## **DIT BRENGT ECHE BLIJDSCHAP!**

Dan zoekt hij de Here in zijn gebed.

Op dat ogenblik zal Daniel zeer **BLIJ** zijn geweest. **REDEN = PSALM 105:3b HET HART VAN WIE DE HERE ZOEKEN, VERHEUGE ZICH!**

Christelijke vreugde kan op verschillende manieren ontstaan en ons helpen in de kristen strijd. Het gaat in feite om te zoeken naar Gods tegenwoordigheid. In het O.T. ging Gods volk zondoffers brengen, en daarna ervoeren zij Gods tegenwoordigheid door **DE VREUGDE VAN DE VERGEVING**.

## **CHRISTELIJKE BLIJDSCHAP IS EEN GROTE KRACHT.**

### **DIE ONTSTAAT DOOR DE CHRISTELIJKE HOOP.**

### **ROMEINEN 8: 18-23**

**Paulus** leert dat de christenen een heerlijke toekomst hebben, een toekomst in heerlijkheid. Paulus droeg zekerheid over deze heerlijkheid door geloof.

**Vers 28** is een sterkte voor alle christenen in moeilijke omstandigheden.

## **SATAN WIL DIE CHRISTELIJKE BLIJDSCHAP STELEN.**

### **HANDELINGEN 13:48-52**

Er waren mensen tot geloof gekomen, en hun blijdschap was groot, ze konden ook goed de vervolgingen aan. Want hun blijdschap was hun kracht.

### **DEUTERONOMIUM 28:47-48**

**Overvloed en welvaart** kunnen een reden zijn dat de mensen God niet meer willen dienen. **Economie? Welvaart** is hun God geworden.

Vele christenen verliezen hun blijdschap door de overvloed van alles.

**Een ijzeren juk (v.48) komt als vernietiging.** Slavernij.

## **JESAJA 2:6-18 Israël verloor zijn blijdschap.**

### **4 redenen komen uit deze tekst:**

1/Israël luisterde niet verder naar Gods Woord, het zocht zichzelf en niet meer hun God. Hevige beïnvloeding van het Oosten. BV nieuwe vormen: Alle oosterse meditatie. Yoga, Acupunctuur spiritisme enz...

2/Israël begon met occulte praktijken als de Filistijnen.

Toverij = magische praktijken, hekserij (Zwart of witte magie).

3/Zilver en goud = Bijbelse naam voor geld. Paarden en wagens = luxe.

Dit is een ongekende geldzucht en een streven naar bezit NEEMT DE CHRISTELIJKE BLIJDSCHAP WEG.

Een mens die zichzelf zoekt, begint in zichzelf te GELOVEN, en wil tenslotte ook zichzelf gaan vereren. (Humanisme).

**4/Vers 8 Afgodsbeelden.** Het buigen voor deze dingen en alles wat u van God afhoudt, zou ogenblikkelijk de vreugde wegnemen.

## **CHRISTELIJKE BLIJDSCHAP GROEIT DOOR TE GETUIGEN**

**HAND.8:4-8** 5 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. 6 En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. 7 Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; **8 en er kwam grote blijdschap in die stad.**

Filipus krijgt moeilijkheden, maar is zeer blij. Er kwam grote blijdschap in die stad! Een ganse stad kwam onder de indruk van Filipus.

Een christelijke blijdschap kent UITSTRALING tot andere mensen.

### **MATTHEUS 5:11-12**

Deze wetenschap brengt blijdschap in Uw ziel.

Wie nooit getuigt, zal geen spot of vervolging kennen.

## **DRIE FUNDAMENTELE REDENEN OM AL BLIJ TE ZIJN .**

### **JESAJA 61:10**

1.Bekleed in gewaden van heil = Onze redding door Jezus.

2.Mantel van gerechtigheid = Gerechtvaardigd door Jezus bloed.

3.Bruid door versiering = Vruchten van de H. Geest.

## **BIJBELSTUDIE MOET BLIJDSCHAP GEVEN.**

JEREMIA 15:16 Iets uit de Bijbel begrijpen brengt vreugde en blijdschap des harten. HET DOEN BRENGT NOG GROTER BLIJDSCHAP!

**R.GAYTANT Biblespace Vlaanderen (1992)**

