



Wanneer wij deze gedachte even tot ons laten doordringen, dan kunnen wij niets anders besluiten, en zeggen: **God is almachtig, overgelukkig, ja gelukzalig!**

De satan wilde ook als God zijn, maar het werd zijn grote val door hoogmoedigheid en opstandigheid. Toch regeert hij nog op aarde met de rijksten die optreden “als” koningen achter de schermen. Daarom haat hij mensen en de ganse schepping, hij wil een totale genocide!

Ook de mens wil zijn verlangens en voornemens, in vervulling zien gaan, maar helaas, wij zijn God niet. Ook de geschiedenis toont aan dat mensen als de Farao, Romeinse keizers als God wilden regeren en aanbeden wilden worden. Ook de komende antichristelijke wereldleider zal verplichten om zich te laten aanbidden als een god in Jeruzalem! Iedere godsdienst of staatskerk met een vorm van dwang en controle is van de duivel!!! Dit zoals vroeger, je komt niet naar de mis, je zult boeten, rechtstreeks of onrechtstreeks! Moet dan de sterveling ongelukkig leven, in een wereld vol van geweld, oorlog, ziekte, dood en verdriet? Terug naar slavernij? **Neen!** Er is maar één oplossing of één levensweg om gelukkig te zijn! **JEZUS!**

Vele moderne machines hebben vandaag een uitgebreide handleiding van de fabrikant, om het toestel efficiënt en zonder problemen te kunnen gebruiken.

God voorzag voor de mens ook een zeer uitgebreide handleiding, opdat de mens gelukkig en zonder gevaarlijke problemen zou kunnen leven, en de zin van het leven zou kunnen begrijpen. God gaf ons Zijn eigen woord, **de Bijbel.**

*Ps. 119:162 Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt.  
(Geestel. Rijkdom)*

*Ps 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.  
(handleiding)*

*Ps 119:160 Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.(raadgevend)*

**Wilt u ook al uw verlangens zien vervuld worden?**

**Ps 37:4 verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven  
de wensen van uw hart.**



Dit vers is een unieke sleutel om gelukkig te worden, nu en in de toekomst. Eerst toch dit. De satan wilde het ook zijn, maar koos de verkeerde weg, namelijk zijn hoogmoed, zijn kennis, zijn ongehoorzaamheid aan Gods woord, zijn eigen wil, boven zijn Schepper willen staan. (Jes.53:6). Hij werd opstandig tegenover wat God sprak en sleepte vele andere engelen met zich mee.

Vele mensen zoeken hun geestelijk geluk en welzijn, op verkeerde levenswegen: Zoals vroeger de Babelse afgodsbeelden die werden rondgedragen in processies, zoals nog steeds allerlei processies van het on-Bijbelse of Babelse christendom. Ook de Romeinen zochten het in hun offers aan de afgoden met ronde koekjes. (Hosties) Iedere zondagmorgen werd dit ritueel door de Romeinse officieren uitgevoerd. Daarna de optochten of processies om Mars te eren, vandaar het woord "Marcheren".

Vandaag zijn er **moderne afgoden**, die de mens van God afhouden en Hem vergeten. Geldzuchtigheid, eer, macht en geen tijd voor God. Voetbalsterren worden aanbeden als een god, zangers, enz.

**Wie naar God niet wil luisteren, neemt een groot risico,  
net als een spookrijder !**

### **Gevaren voor wie de Bijbel verwerpt:**

Kent enkel aardse wetenschap.

**9 Te schande worden de wijzen, verslagen en verstrikt! Zie, het woord des HEREN hebben zij verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben? Jeremia 8:9**

Eerst zien en dan geloven is helemaal geen geloof! Een diploma, ertitel, of minister, is van geen tel meer in het hiernamaals! God is rechtvaardig.

### **Door God verworpen**

**Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn.1 Sam.15:23**

Koning Saul luisterde niet verder naar God, hij was angstig voor de reactie van het volk. Angst voor mensen spant een strik. Een straf van God toch? Angst komt door invloed of optreden van de duivel.



## **Hosea 4: 6 Israel als voorbeeld.**

***Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.***

Denk maar aan Gods volk in de Holocaust, toen men bad en God niet luisterde. Een nieuwe Holocaust komt eraan, maar voor allen die Jezus Christus en de Bijbel verwerpen en Israël haten en bestrijden, door gebrek aan Bijbelkennis.

**Wie niet horen wil, moet voelen!**

Ongevallen, plagen, **ziekten**, pest, (corona) tegenslagen, oorlog, natuurrampen enz.

***12 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan,  
13 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende  
schichten.Ps.13***



God staat als een vader te wachten op zijn verloren zoon, de ene keert met spijt terug de andere dacht dat hij goed was, maar jaloers, en zich niet diende te veranderen van gedachten. De ene had zondebesef de andere niet, hij dacht bij zichzelf: Ik ben een goed mens!

**Wie niet gelooft in Jezus, de memra, (het woord) gelooft iets anders: Leugens, valse godsdiensten, dwalingen, en verdichtsels gaan geloven.**

***11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,  
12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een  
welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.2 Thess.2***

## Ook liet God de profeet Jesaja zijn volk waarschuwen:

**5 Met wie wilt gij Mij vergelijken en gelijkstellen, aan wie Mij gelijk achten, dat wij elkander zouden gelijk zijn? 6 Zij schudden goud uit hun buidel en wegen zilver in een weegschaal; zij huren een goudsmid, opdat hij er een god van make. Zij knielen, ook buigen zij zich neder. 7 Zij heffen hem op de schouder, zij torsen hem en zetten hem neer op zijn plaats; daar staat hij, hij wijkt niet van zijn plaats. Al schreeuwt iemand tot hem, hij antwoordt niet, uit de benauwdheid redt hij hem niet. Jesaja 46**

Al deze afgoden en geluksbrengers van welke aard ook, zullen de mensen niet gelukkig maken en zeker hun verlangens niet vervullen, want er is maar één God, de God van Israël!

### Een Bijbelse levensweg opdat God de wensen van uw hart zou vervullen,



Die weg is: nederigheid, luisteren naar Gods wil, welke in de Bijbel staat, en niet onze eigen wil opdringen. Dat betekent, “zich verlustigen in de Here”. Psalm 37:4

**De wensen van ons hart, ons denken moet veranderen, een metamorfose meemaken.** Onze verlangens worden langzaam omgebogen naar de goede verlangens en voornemens die God met ons heeft. Hij roept ieder mens om in Zijn dienst te komen. (Jes.44).

***Jes 55:8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.***

*8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 9 Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Matth.7*

Ook al worden onze wensen nog niet vervuld, voor de Bijbelgelovige ligt de zegen in de toekomst. Maar **blijven** bidden in geloof is een strijd die overwinning brengt!





**Denk aan Job:**

***Job 17:11 Mijn dagen gaan voorbij, vrijdeld zijn mijn plannen, de wensen van mijn hart.***

Job bleef vertrouwen, en toch kwam er later verandering en dubbele zegen!  
Wij hebben soms de meest ambitieuze plannen en toch zien wij dat ze niet altijd in vervulling gaan wanneer wij dat willen.  
Ook plannen om God te dienen zijn niet altijd tot zegen, God wil geen instituut van zijn gemeente maken.

***Jes 30:1 Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des HEREN, die een plan maken, dat echter niet van Mij komt, en een verbond sluiten, dat echter niet uit mijn Geest is, om zonde op zonde te stapelen;***

God had een voornemen met Jezus, een nieuwe schepping! Eerst diende de zonde bestraft te worden en later door geloof te worden vergeven. Daarom kan God ongeloof in Jezus, als Zoon van God, niet vergeven. **Dit is de enigste zonde welke God niet zal vergeven!** Jezus is Gods welbehagen! (Joh.17:1-3). Door Jezus zal God Zijn verlangens verder in vervulling doen gaan in Zijn schepping. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, bestemd voor alle volgelingen van Jezus Christus.

Zich verlustigen in de Heer is verlangen om Zijn wil te doen, en Jezus zeide: Ik predik de blijde boodschap van liefde en rechtvaardigheid. (Ps.40)

**Inderdaad niets maakt de ziel zo gelukkig als dat men een ziel voor de Heer kan winnen!**  
**Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert.**  
(Luc.15)

**Daar hangt ook een belofte aan vast: de wensen van uw hart: gebedsverhoringen!**



