

# ENGELEN IN DE BIJBEL!



Wanneer wij, over engelen spreken dan is het of wij beginnen te dromen. Wij hebben nog nooit een engel gezien. We hebben als kind nog wel eens gehoord over een engel bewaarder of een beschermde engel. Doch wanneer wij in de Bijbel lezen, dan krijgen wij een beter begrip over wat een engel dan wel mag zijn. Wij mensen willen altijd een beeld vormen als wij spreken over iets. Een engel stellen wij voor als een mensbeeld met grote vleugels.

## **Een beschermengel, is Bijbels.**

***13 En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? 14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven? Hebr.1***

Heeft ieder mens een bewaarengel? Het is dus zo, dat iedere wedergeboren christen, een engel hem beschermt, die engel is werkzaam als een dienende geest. Ze worden uitgezonden op het bevel van God, om zijn kinderen bij te staan indien nodig of in enig ernstig gevaar dat hen kan overkomen. Ze kunnen een opdracht of een aanwijzing van God overbrengen. Hun opdracht zal nooit de Bijbel tegenspreken, demonen doen dat wel.

***1 Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. 2 Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, 3 hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, Hebr. 2***

Mozes ontving de tien geboden door bemiddeling van engelen. Dus zegt de Hebreeënschrijver moeten wij ernst maken met wat ze zeggen. Dus engelen kunnen signalen doorgeven in opdracht van God. Dit zijn de trouwe engelen, actief in de hemel.

## **Aardse engelen.**

Dit zijn geen geesten, doch mensen en dienen bekeken te worden zoals in openbaring, waarin geschreven werd aan de engel van de gemeente te ...

De gemeente van de eindtijd moet waakzaam zijn voor aardse “engelen” die spreken, doch niet in de naam van God noch door hem gezonden zijn.

***13 Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. 14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. }2 Cor.11***

Mensen die door God aangesteld zijn om het evangelie te verkondigen zijn als aardse engelen, zij die verkondigen en niet aangesteld werden door God, zijn de schijnpredikers, misleidende engelen. Op deze manier doet de satan zich voor als een engel des lichts, hij zoekt te misleiden op het kansel. Om deze te herkennen is voldoende persoonlijke Bijbelkennis nodig, en dan is men in staat deze te onderkennen. Voorgangers die de neiging vertonen om de wereldkerk te steunen en aan te sluiten, zijn uiterst gevaarlijk voor de christenen. “Onderscheiding van geesten” is vandaag hoogstnodig!

***Galaten 1:8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!***

Dus let op met het woord “engel”, welke ook een mens kan zijn.

***2 Corinthiërs 12:7 en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.***

Hier zegt Paulus twee zaken, eerst dat hij een ziekte of kwaal heeft, die hem nederig houdt, en iemand waarvan hij slagen heeft gekregen.

## **ZOU GOD ENGELEN ZENDEN VOOR DE KOMST VAN JEZUS?**

Deze vraag is uitermate van belang. Wanneer wij kijken in de Bijbel, dan zien wij dat God actief bezig is wanneer er oordelen en rampen komen over de aarde.

### **Als voorbeeld nemen wij Gen.19:1-13 en Lukas 17:28!**

Hier stellen wij vast dat God omwille van Lot, engelen zond ter bescherming en met een boodschap Een aankondiging van Gods oordeel over Sodom. Wij lezen dat ze aten bij Lot en Lot had ze herkent als “engelen”. In vers 5 stellen wij vast dat de inwoners van Sodom die heren niet hadden herkent, als zijnde **gezondenen** van God zelf! Ze waren bezeten van immorele seks, homofilie!

Lot wilde zijn dochters offeren, om deze engelen te beschermen. Deze mensen wilden nog meer kwaad doen omdat ze zich geen wetten laten stellen, wat ook hun functie in de maatschappij mag zijn. Het gaat hier over de wet van God die deze zaken verbiedt! Ze werden agressief en dringen zich op. Doch de engelen sloegen ze met blindheid van klein tot groot. Een eerste kort maar krachtig oordeel dus. De engelen gaven Lot de opdracht zijn familie op de hoogte te brengen van het komende oordeel welke zij zouden uitvoeren over Sodom. Maar men lachte met Lot. (v.14)



Wij stellen vandaag vast dat men het met homofilie niet zo nauw neemt, zelfs huwelijken met goddeloze wetten sluit. Wetten worden in hun dienst gesteld, en homo's worden verkozen. Brussel, hoofdstad van Europa, is als Sodom gelijk, Gods oordeel kan men verwachten. Ze waarschuwen Lot, en gebieden hem zijn huis en de stad te verlaten! Vluchten m.a.w. In vers 16 staat dat Lot talmde! Treuzelde en aarzelde! Je huis en al je bezittingen plots te verlaten is niet zo eenvoudig. Die engelen grepen hen vast om ze weg te leiden. **Wat een bescherming heeft Lot hier gekregen,**

je ziet hoe God toch houdt van zijn kinderen ook als ze treuzelen en zich als zwakke gelovigen dragen. Lot verliet de stad en kwam niet om en ging naar Soar. De vrouw van Lot (v.26) kon niet nalaten, nog eens om te zien toen het oordeel losbrak, en stierf. Haar binding en de liefde voor haar huis, was groter dan de liefde voor de woorden welke God zond.

Lukas 17:28

**26 En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: 27 zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde.**

**28 Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden.**

**29 Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. 30 Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te halen, en wie in het veld is evenzo, hij kere niet terug.**

**32 Denkt aan de vrouw van Lot!**

Wij mogen engelen verwachtende zijn, daar waar het nodig zal zijn. Jezus haalt de dagen van Noach aan en het oordeel over Sodom. Al lijkt dit voor deze goddeloze wereld een dwaasheid, toch zijn er verschillende voorbeelden in de Bijbel.

Het is een ware bemoediging om aan deze dingen te denken in onze dagen, waarin wij in een sfeer leven waarbij de wereld bijna overal geterroriseerd word.

### **HOE KUNNEN WIJ DIE ENGELEN of BOODSCHAPPERS HERKENNEN?**

Om deze dingen te kunnen onderscheiden is het wel nodig dat wij de Bijbel nagaan, hoe het er vroeger aan toe ging.

**17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Jacobus 1**

Hier kunnen wij vaststellen dat God niet veranderd is. Dus is Hij vandaag dezelfde als in de tijd van de schepping. Hij gebruikte engelen en ook nu, of de wereld dat nu gelooft of niet!

**1 Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de HERE der heerscharen. Maleachi 3**

Hier staat "bode" wat engel is in het Hebreeuws. Zou God geen boden zenden voor de tweede komst Naar de wereld?

**5 Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.**

**6 Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban. Mal.4**

**Deze bode is hier de profeet Elia.** De eerste maal was het Johannes de dooper de boodschapper ook werd hij niet herkend.

*11 Hij antwoordde en zeide: (17-12a) Elia zal wel komen en alles herstellen,  
12 (17-12b) maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Zo zal ook de Zoon des mensen door hen moeten lijden.  
13 Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had. Gods volk  
Matth. 17*

**Israël** herkende zelfs ook Jezus niet als hun Messias. Dus het herkennen van de engelen of de boodschappers is van belang in onze tijd. Integendeel de ware boodschappers werden vermoord en afgewezen. Zo zal het ook zijn in de dagen die voorafgaan aan de wederkomst des Heren! Wij zien het herkennen is ondergeschikt aan de Bijbel. God stuurt boodschappers of engelen voor Hij ingrijpt:

*7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.  
8 De leeuw heeft gebruld; wie zou niet vrezen? De Here HERE heeft gesproken; wie zou niet profeteren?  
Amos 3*

---

Kenmerken om de boodschappers te herkennen.

---

Wij nemen Elia als voorbeeld.

Te herkennen aan zijn kracht.

- over de natuur ( 1 Kon.17:1 )
- uitspreken van oordelen (2 Kon.1:10,12)
- opwekken van doden ( 2 kon.4:32)

Te herkennen, de geest van Elia.

- Leiding door de engel des Heren ( 2 Kon. 1:3,15)
- De Here spreekt met hoorbare stem ( 1 kon; 17:2 19:13)
- Hij wijst altijd naar de Here, nooit naar zichzelf! ( 1 kon 18:21)
  - Geen vrees voor mensen of een leger.
  - Ze brengen mensen terug bij God.
  - Ze zijn zeer getrouw aan het Woord.

**R.GAYTANT Biblespace Vlaanderen <https://biblespace.wordpress.com/>.**