

“DE OVERSPELIGE VROUW”

Wat was de bedoeling van de schriftgeleerden, om deze op overspel betrapte vrouw bij Jezus te brengen in de tempel? (Joh.8)

Men zocht allerlei manieren om Jezus te kunnen aanklagen. Het volk begon aan de zijde te staan van Jezus. De Schriftgeleerden probeerden het volk opnieuw dwingend op hun hand te krijgen. Listigheid en sluwheid werd gebruikt. Kinderen van de satan proberen altijd om christenen in een slecht daglicht te stellen. Ze proberen steeds aan te tonen dat ze ook de wet niet volgen.

**Waarom schreef Jezus op de grond in het zand?
Wat zou hij geschreven hebben?**

Jezus denkt na, en blijft erg kalm. Ook hier is Hij reeds een voorbeeld hoe wij moeten reageren, wanneer men met listige vragen afkomt, of vragen waarop men niet direct een antwoord kan geven.



Het antwoord van Jezus zou kunnen zijn:

- Ja de wet moet toegepast worden. Doodstraf!
- Neen, de wet kan momenteel niet toegepast worden, omwille van de Romeinse bezetting, want ze hadden dan niet het recht voor terechtstelling en doodstraf.
- Ik schaf de wet niet af, maar is de tijd van genade door geloof!

Wij moeten opletten met wereldse mensen, bijzonder de religieuzen die met of zonder Bijbel, of Koran, Jezus en zijn volgelingen willen strikken.

Wat schreef Jezus toch op de grond? Er is een sterk vermoeden. De Bijbel zelf geeft een aanwijzing welke kan gebruikt worden en **zeer toepasselijk** is:

*12 Troon der heerlijkheid, van ouds verheven, plaats van ons heiligdom, 13 hope Israëls, HERE, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden; **wie afwijken, zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water, de HERE, verlieten.** 14 Genees mij, HERE, dan zal ik genezen zijn ; help mij, dan zal ik geholpen zijn , want Gij zijt mijn lof. Jer. 17*

Je kunt geschreven staan in het boek des levens of in de aarde het vergankelijke, in het stof der aarde. De zonde komt hier heel duidelijk naar voren als een ziekte. Het schrijven hier in de aarde of zand, doet ons denken dat het de naam van deze vrouw was die Jezus schreef.



Maar zij kreeg genade, vergeving:
zand erover!

Het beeld van in de aarde te schrijven is ook een aantonen van de menselijke vergankelijkheid.

De vrouw zal beseft hebben dat ze de doodstraf had verdiend, en het heel ernstig was met haar toestand, te moeten staan met een hard kloppend hart, in het midden. Ze zal rillingen hebben gevoeld over haar lichaam van doodsangsten.

Het schrijven van Jezus in het stof, was ook een beeld dat God de wet had gegeven en geschreven, het uitvegen was ook een beeld dat Jezus, God, genadig is, de wet volbracht, door zelf de doodstraf te ondergaan in haar plaats.

De wet gebod te stenigen tot de dood, werd dit toegepast?

In de tijd dat Jezus hier op aarde was, dan was er een verval, vele wetten werden niet gevolgd, andere kerkelijke wetten werden gemaakt door de farizeeërs. De doodstraf werd niet meer toegepast, de bezetting van de Romeinen speelde ook nog een rol, waarbij heidense wetten ook van toepassing waren.

Wat is hier het verschil tussen Jezus en de wet?

Wie zonder zonde is
werpe de eerste steen

Gedownload van www.123best.com

De leer van Jezus komt duidelijk naar voren: **de genadeleer**. Ieder mens heeft de dood verdiend door de zonde. Iedereen moest eigenlijk gestenigd worden, want allen die er stonden waren zondaars. Zonde die niet aan het licht komt is ook zonde. Deze vrouw werd betrap, door gluurders, pornokijkers!

Dit is compleet wat er geleerd wordt in de Romeinenbrief door Paulus, hij had ook de dood verdient, en was zeer dankbaar om de genadeleer te mogen verkondigen, en te mogen lijden uit liefde voor de Heer.

Waarom ging iedereen weg?

Iedereen kreeg besef ook zondig te zijn. Jezus heeft hier duidelijk het geweten aangesproken. Dit is voor ons een leerzaam punt bij evangelisatie. Hun naam stond ook in het vergankelijke geschreven, maar dachten ongezond.

Jezus gaf ze de tijd om na te denken. Wij moeten de mensen de tijd geven om na te denken over hun eigen zondesschuld tegenover God.

De oudsten (leden van het sanhedrin), kerkleiders, gingen het eerst, waren zij schuldiger? Het waren de getuigen die het eerst mochten gooien met stenen! (Deut.17:7) De rest volgt hun voorbeeld.

Wat is het gebod van Jezus?

Zondig van nu af niet meer! Vrouw, begrijpt nu dat u de dood verdient door deze dingen, zonde is een opendeur naar de dood. Jezus spreekt niet over vergeving. Telkens wij zondigen zouden wij moeten begrijpen dat God ons mag laten sterven, doch het is slechts genade, iedere dag, te mogen voortleven als deze vrouw.

Hoe zal de vrouw hebben gereageerd?

Dit voorval in het leven van deze vrouw, zal een keerpunt zijn geweest in haar leven. Ze is waarschijnlijk de strijd tegen de zonde begonnen in haar leven. Ze hield van Jezus, want Hij stierf in haar plaats, en was haar genadig geweest! Ze had de liefde van God ervaren!

Dat is een christen. Een christen is iemand die de strijd aanbindt met de zonde in zijn aardse leven, en wijst anderen op het gevaar van de dood en spreekt met een blijde boodschap tot de mensen van eeuwig leven.



Biblespace Vlaanderen

<http://biblespace.wordpress.com/>

