

# DRIE VRAGEN

**Weet u zeker dat u naar de hemel gaat, indien u deze nacht of morgen sterft?**

**God: Waarom zou Ik u in de Hemel, bij Mij binnenlaten?**

**Wat zou u dan antwoorden?**

*Vele mensen zijn angstig voor de dood. Deze angst komt voort uit een onzeker weten. Er is slechts de hemel of de hel zo leert de Bijbel of God. Het vagevuur komt voort uit onzekere theologen, en God spreekt er nergens over. ( Hebr.2:15 )*

**Een Bijbelgetrouw christen WEET ZEKER dat hij naar de hemel gaat, DOOR TE GELOVEN WAT GOD ZEGT en door God zelf is overtuigd!**

**DE HEMEL IS EEN GESCHENK VAN GOD  
VOOR DE MENSEN.**



**WANT HET LOON DAT DE ZONDE GEEFT IS DE DOOD, MAAR DE GENADE DIE GOD SCHENKT, IS HET EEUWIGE LEVEN IN CHRISTUS JEZUS, ONZE HERE. Rom.6:23**

- 1. DE ONGELOVIGE MENS KAN MOEILIK OF GEEN ONDERSCHIED MAKEN TUSSEN GOED EN KWAAD.**
- 2. HET GEWETEN KAN WORDEN ONDERDRUKT. (bv. ISIS)**
- 3. DE ONGELOVIGE KENT HET GEVOLG VAN DE ZONDE NIET: DE DOOD EN DE TWEDE DOOD!**

**EEN CHRISTEN KAN DOOR DE H.GEEST ONDERSCHIED MAKEN TUSSEN WAARHEID EN LEUGEN, VIA DE BIJBEL, DUISTERNIS EN LICHT. HIJ IS EEN NIEUWE SCHEPPING GEWORDEN.**



**DE VRUCHT VAN ONS GELOOF  
DOOR DE STRIJD TEGEN DE  
ZONDE!**

**Rom.6:22**

**Heiligmaking is strijd voeren tegen de zonde die nog steeds in ons leven voorkomt! Heiligen zijn christenen die geestelijke wapens gebruiken om te kunnen standhouden tegen alle vorm van verleiding van de duivel!**

**Wij lezen Efeze 6 : 10 - 20**

**IEDER MENS IS EEN ZONDAAR!**

**\_ROMEINEN 3: 23 - 24**

**Ieder mens is in zonde geboren. Slechts Christus zondigde niet! Er moet vergeving zijn, en verlossing. Boete doen, zelfgeseling, of goed doen helpt daar niets bij. Er is slechts verlossing door JEZUS . Judas zondigde door het geld boven Jezus te zetten. Doch hij had geen geloof dat Jezus het hem zou vergeven! Judas, leefde eens zo dicht bij Jezus en toch verloren! Judas streed niet tegen zijn zonde: de geldzucht!**



**God wil de mens niet straffen!**

**1 Johannes 4 : 16**

**Wij hebben Gods liefde begrepen en aangenomen. Vele mensen begrijpen Gods liefde niet. Daarom moeten wij eens een ballonnetje laten opgaan, opdat ook anderen dit mogen ervaren.**

## HOE BEWEES GOD DAN ZIJN OPLOSSING? ZIJN LIEFDE?

Romeinen 5: 8-9

**Liefde gaat een grote stap verder dan sympathie en vriendschap. Jezus gaf Zijn leven, om ons te behouden van Gods toorn. De toorn Gods staat voor de deur. Daarom zal openbaar worden, wie een echte christen is. God zal deze mensen tegen deze wereldbrand beschermen.**

**Een christen geeft wederliefde aan Jezus, niet uit zichzelf, hij heeft het van God ontvangen ( Rom. 5:5 )  
Onze wederliefde is terug te vinden in onze offers voor het werk van de Heer, offers die de Heer in ons bewerkt!  
Een zonde overwinnen kan een groot offer zijn, tijd in Gods werk investeren **zijn waardemeters** van onze wederliefde.**

**Adam en Eva brachten offers, Joden brachten offers, en willen dit opnieuw, christenen geloven in het offer van Jezus, het Lam Gods. God luistert enkel naar hen die geloven of geloofden in die offers. Zij werden allen hun zonden vergeven, zonder tussenkomst van mensen!**

*11 Dit is de gelijkenis: Het zaad is het woord Gods.  
12 Die langs de weg, zijn zij, die het gehoord hebben;  
daarna komt de duivel en neemt het woord  
uit hun hart weg, opdat zij niet zouden **geloven** en  
behouden worden. Luk 8*

*12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun  
heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te  
worden, hun, die in zijn naam **geloven**;Joh.1*

*29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt,  
hebt gij geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben  
**en toch geloven**.Joh.20*

*11 Maar door de genade van de Here Jezus geloven  
wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij. Hand.15*

**Shalom**