

VERTROUW OP GOD TIJDENS DE CORONA VLOEK



De wereldbevolking zoekt op allerlei wijzen om zich te beschermen tegen deze “pestziekte”. Men draagt een mondkapje, men neemt afstand, velen willen of voelen zich verplicht, uit angst, zich te laten behandelen met een experimentele medische vaccin behandeling. **Maar wie denkt er nog aan God?** Wat zegt God of slaapt Hij? Toch zijn er nog andere mensen die op God vertrouwen in moeilijke dagen! Het zal natuurlijk een minderheid zijn, want de meerderheid liegen en manipuleren, om het recht (de waarheid) te buigen. (Ex.23:1,2) Psalm 91 de Coronapsalm?

*Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Psalm 91:2 Ik zeg tot de HERE:
Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.*

Niet alle schuilplaatsen of bunkers waren vroeger veilig voor allerlei dodend kwaad dat hen zou kunnen overkomen. Atoomschuilkelders zijn nu niet meer voldoende veilig. Men zal in de toekomst bergholtes zoeken. (Openb.6:15)



Blijven wij vandaag thuis voor de veiligheid bij een Lockdown?

PSALM 91 IS EEN BEKENDE BEKERINGSPSALM VAN MOZES.

De stam van de levieten vond men tijdens de dag zittend in **de schaduw** van de tabernakel, dicht bij de aanwezigheid van God. Deze mensen, priesters, leefden met hart en ziel voor hun God! Wedergeboren christenen zijn nu ook koninklijke priesters! (1 Petr.2:9) Vertrouwen zij Gods aanwezigheid? Zij dragen geen Babelse kledij.

Mozes gebruikt dit beeld om aan te tonen dat wie dicht bij God leeft, superveilig is. Ook vandaag wie dicht bij God leeft in zijn dagelijkse bezigheden en leven, kent rust. Hij vertrouwt op zijn God, JHWH de God van Israël, in alle omstandigheden. Hij weet wat het betekent om een persoonlijke relatie te hebben gekregen met zijn Schepper.

***Psalm 91:3 Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers,
van de verderfelijke pest.***

Bidden is ook een punt dat een normale reactie is bij een Bijbelgelovige, wanneer hij zich onveilig voelt door bedrivers van ongerechtigheid, bedriegers (Ps.141:9) (Ps.5:10) (Ps38:13) Dit **derde vers is zuivere profetie voor onze dagen!** God zal zijn aangenomen kinderen verlossen en beveiligen van het kwade bedrog welke wereldwijd werd georganiseerd. Het is nog maar een begin! Mensen worden gevangen als vogels! (Hos.7:12) (Ezech.13:19,20) (Jes.8:14) Een vogelvanger bergt zich achter struiken, vandaag kijkt hij achter de schermen op hoog niveau en loert op het evolueren van het wereldgebeuren.

De grondtekst (Hebreeuws) spreekt over een verwoestende pestilentie, welke de ganse wereld verraadt. Deze pestziekte zou onverwacht komen, zonder enige waarschuwing! (Rabbijnse bron 1977). (Hebr.Dabar, pest, dood, kwaad) De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekend wie hij zal verslinden. (1 Petr.5:8) Hij schuilt in het struikgewas, en plots valt hij aan. Ook doet hij zich voor als een engel des lichts, als een valse profeet die enorm velen misleidt. (2 Kor.11:14). Ongelovige of religieuze mensen zijn als vogels die zich naar het klapnet haasten meestal via de media zonder te weten dat het tegen hun leven is gericht! (Spr.7:23)

Psalm 91:4 Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.

Vleugels stonden in de oudheid symbool voor bescherming en veiligheid. Jezus wilde Jeruzalem veiligheid geven, ze wilden niet! (Matth.23:37) (Ruth2:12) God gebruikt geen kostelijke vaccins! Hij beschermt op een andere bijzondere wijze. Wat zijn die vleugelen? Mozes gebruikt opnieuw een beeldspraak.



HOE KOM JE ONDER ZIJN VLEUGELN ALS BESCHERMING?

Er is duidelijk een verband tussen het woord “**vlerk**” en de “**Torah**”. Ze hebben dezelfde getalswaarde in het Hebreeuws: **611**. Dit toont een verband! Hoe groter de vlerken zijn, hoe hoger de adelaar kan vliegen. Hoe meer Bijbelkennis men heeft en daarop steeds vertrouwt wat men leerde, hoe meer bescherming en geestelijk inzicht men krijgt. Je vliegt als het ware met vreugde naar de hemel. Mozes had ervaring!

Een Bijbelgetrouw christen is iemand die God ervaart tijdens zijn aards verblijf en krijgt profetisch inzicht. Wanneer hij zich bedreigt voelt door goddelozen welke kwaad veroorzaken en bedrog plegen, dan gaan zijn gedachten naar de goedertierenheid van God, want God blijft zijn beloften trouw. Psalm 36:8! (Ps.57,2/ 61,5/ 63,8/ 91,4).

Gods trouw is als een schild en een pantser, bescherming in tijd van strijd, hetzij geestelijk of letterlijk. *Maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, **die zal u alles leren** en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.*

Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; Psalm 91:6 voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt.

Velen begrijpen niet waarom er pestziekten plots onverwachts, kunnen opduiken. Een pijl kan een plaag, ziekte of tegenslag zijn. Mozes schreef ervan in een lied. God geeft moed aan mensen met vrees voor kwaad, dat plots kan komen als ze op Hem maar vertrouwen! Wanneer Gods volk ontrouw werd en aan afgoderij deed, kwam er een ernstig kwaad tot ze zich opnieuw bekeerden van gedrag. De mammon de geldgod houdt mensen af van God, afgod! Vandaag wil men niet luisteren naar Gods raad, noch zich te bekeren. Dan loopt men gevaar want Gods geduld kent een einde.

Psalm 7:13 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, Psalm 7:14 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten.

Van welke aard is het kwaad, dat de mensen kan treffen? Mozes wijst in de richting van **demonische machten** welke vernietigen en bitter verderf en verdriet zaaien. Deze demonen ziet men niet, hun activiteiten ziet men niet, het is duister, en de wetenschap is er nog steeds blind voor. **Mozes** waarschuwt het volk in zijn lied.

Deut.32 :24. Daar is sprake over het soort kwaad dat het volk kan treffen. Honger, pestziekten, koortsgloed, pestvuur, ook allerlei vergif als van kruipende slangen. Dit is een vloek in verhouding tot de straf. Corona is een vorm van pestziekte! Zo lezen wij over plots een uitbraak hier of daar niet altijd met aan aanwijsbare redenen, men tast "in het duister", onwetendheid! Dit heeft zijn gevolgen, beperken van de vrijheid.



Psalm 91:7 Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; Psalm 91:8 slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien.

Deze verzen wijzen naar de vele slachtoffers welke er vallen of nog in de toekomst zullen vallen. Het wijst erop dat het gelovige of aangenomen kind van God, en wie zijn vertrouwen op God wil stellen, immuun zou zijn voor dit plotse kwaad of pijn!

Psalm 91:9 Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; Psalm 91:10 geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent (uw lichaam) naderen;



In Qumran werd de tekst gevonden van psalm 91 als een bezweringstekst tegen de boze geesten of demonische machten. Ook maakte men amuletten met psalm 91 en droeg ze rond de hals als bescherming! (Archeologie). Demonische aanvallen kwamen ook bij zwangere vrouwen, waarbij zij koorts en ziekten veroorzaakten. Zo bewoog men ook de mensen om enkel hun vertrouwen te stellen op hun God JHWH! De tekst is contrasterend, bescherming voor de gelovige en risicovol en vloek voor de ongelovige!

De vraag: **Waarop stelt de mens zijn vertrouwen?** Op de sterveling? Op de wetenschap? Op een medisch ingrijpen tegen een pestziekte, Coronavirus?

WAAROM VERTROUWEN OP GOD?

Psalm 91:11 want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; Psalm 91:12 op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

Als Gods volk zijn vertrouwen stelt op Hem, belooft Hij hen te beschermen op al hun wegen, ook voor **demonische kwade aanvallen** welke men niet zichtbaar ziet aankomen of kunnen traceren. Hij zal beschermengelen zenden! De duivel misbruikt Bijbelteksten, nog steeds. Ook werd Jezus met deze tekst geconfronteerd.

Matteüs 4:6 en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

Hier komt een misbruik van Gods woord aan het licht, satan legt een valstrik, indien gij Gods zoon zijt.....Vandaag als gij een kind van God zijt, drink maar iets dodelijks...(Marc.16:18) Opgelet laat u niet vangen! Drinken in de Bijbel zijn gedachten in uw hart opnemen! (Joh.4:14) De woorden van Jezus geloven!



**Ps.91:13 Op leeuw en adder zult gij treden,
jonge leeuw en slang zult gij vertrappen.**

Leeuw en adder, zijn symbolen van demonische machten, welke mensen plots kunnen aanvallen. Het zijn ook **angstopwekkende** dieren voor het volk. Een Rabbi stampte op een put waar een slang zich verborg, hij werd gebeten, en stierf kort daarop. Hij sprak nog tot zijn studenten, en zei: Het is niet de slang die mij doodde, maar de zonde! Hij bedoelde zijn verkeerd uitdagend gedrag! Enkel wie zonder zondig gedrag is, mag stampen! Dit is in het licht van deze Coronapsalm als een oordeel, opdat de mens zich zou bekeren.

De Franse vertaling: **(13) Tu ecrasera le lion et le dragon ! a.v. le serpent. Le dragon.**

Mozes kende de mensen, de tovenaars, die magische praktijken gebruikten. In Exodus laat Mozes zijn staf vallen voor het aangezicht van de Farao, en het werd een slang. (Ex.7:9, 12).



Het woord hier gebruikt voor **slang** was “**tannîn**”. Dit woord werd gebruikt voor “slang” “draak” en ook voor “**zeemonster**”! Ook de Septuaginta vertaling gebruikt het woord zeemonster. Dit doet ons denken aan het beest uit de volkerenzee in het boek Openbaring. <https://biblespace.org/2021/03/12/het-beest-uit-de-zee/>

In Deut.32 komt er straf van God voor in Israël, dit vergif maakt mensen ziek, wijn als slangenvenijn en wreed addervergif. (Deut.32:33). Het is een goddeloos gedrag dat niemand ontziet. Het lijkt een hopeloze situatie als de huidige Coronasituatie?

Verzen 14-16 God bemoedigt de zachtmoedige Mozes! Hij zal in de benauwdheid bij hem zijn! Christenen **uitredden** en tot ere brengen! **Waarom?** Omdat hij de naam kent van God, **Jezus!** Dit is een verborgen belofte in het oude verbond voor de opname welke voor de deur staat!



Hand. 4:12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

1 Korintiërs 6:11 En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

Biblespace, 19 maart 2021

<https://biblespace.org>

Vg. R.GAYTANT



