

GODS RESTAURANT



Uit gaan eten op restaurant kan wel leuk zijn voor een hongerige. Er zijn veel goede restaurants, en het eten geeft sterkte aan ons lichaam. Doch de grote meerderheid kent het restaurant van God niet! Deze morgen gaan we ons oor eens te luisteren leggen, hoe God redeneert over het beperkt denken van de sterveling. Wij stellen vandaag vast dat de mens in onze dagen veel heeft bijgeleerd over het menselijk lichaam. Men heeft wetenschappelijk onderzoek verricht, en de vooruitgang is niet tegen te spreken.

Maar wat betreft het zielenleven en **het geestelijk leven** van de mens, toont onze hedendaagse maatschappij dat ze weinig is gevorderd, integendeel! Men doet vele pogingen om in het hart van de mens door te dringen, meestal tevergeefs. Het geestelijk leven van de mens is duidelijk afwezig of ondervoed, en dit door de vele eigenzinnige levensovertuigingen, welke falen. Mensen falen opdat ze hun Schepper niet willen raadplegen. (Jer.2:13) (Eigen waterbakken) Ons Vlaanderen beleeft een geestelijke hongersnood, met het gevolg van vele depressieven en slachtoffers! Ook Gods volk kende eens dat probleem, de profeet Hosea klaagde dat zijn volk te gronde ging, door gebrek aan kennis Gods, geen geestelijk voedsel! (**Hos.4**)



4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Matth.4

Met deze twee Bijbelteksten kunnen wij eenvoudig vaststellen, dat de mens niet alleen van brood gelukkig zal leven. Wij begrijpen hieronder **een verband** tussen lichaam **en** geest. Vandaag leven wij in een maatschappij met een overconsumptie. Vele mensen lijden aan overgewicht met alle nadelige gevolgen, als welvaartsziekten door ongezonde voeding. Niet alle eten is gezond, daarom gaf God raad aan zijn volk hoe ze gezond konden eten! Wij kunnen stellen dat er **een evenwichtsstoornis** bestaat tussen het lichaam en de geest van de mens die geen rekening wil houden met Zijn schepper. (Deut.8:3) Om dit evenwicht te herstellen is er maar één echte oplossing: **Luisteren** naar Wie het menselijk lichaam en de menselijke geest heeft geschapen!

Zoals water noodzakelijk is om in leven te blijven, en niet uit te drogen, zo is ook het **levende water** van Jezus nodig **om eeuwig nieuw** leven te hebben. Gods woorden zijn als levend water. **38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Joh.7** Een Bijbelgetrouw en wedergeboren christen is een geestelijke waterbron geworden!



5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Joh.3

De menselijke geest kan zich herstellen tot gezond denken, enkel door geloof in Jezus! Onze geest heeft dus een nood aan gezonde voeding voor de geest, namelijk het Bijbellezen, luisteren naar wat God ons wil leren door mensen die **Hij** heeft aangesteld. Vandaag worden wij jammer genoeg geconfronteerd met vele valse profeten en evangelisten welke grote wonderen en tekenen, tonen. (show KJV) (Matth.24:24)

Honger komt vanzelf, je dient er niets voor te doen. **Geestelijke honger** komt niet vanzelf, want de geest van de mens die God niet kent, is ongezond of sterk beperkt, hij twijfelt aan zijn Schepper, sedert de zondeval. Sommigen walgen van God en kerk, of ze dienen God eigenzinnig of dwangmatig. **Geestelijke voeding** is voor ieder mens, een absolute must.

Satan verving dit vacuüm door traditie, afgoderij, via onderwijs, evolutietheorie, valse meditaties, of religieuze gevoelens. **Het eerste wonder** welke Jezus deed, was water in wijn veranderen. Hij zal ook het denken van de mens herscheppen voor wie dat wil, voor wie inziet dat zijn leven zonder God, als hopeloos, zondig, en smakeloos als water is. Dat **wonder** herhaalt zich bij iemand die door **God Geest overtuigt** wordt dat Gods woord de waarheid is! Kerkgangers of meelopers werden overtuigt door mensen of vrienden en hebben twijfels.

Jezus zeide dan tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel; Joh.6:32



Zoals het lichaam dat gezond gevoed is, weerstand kan bieden aan allerlei ziekten, zo is het ook met de geest gesteld. Een geest welke niet is gevoed met “geestelijke voeding” kan moeilijker een zware beproeving verwerken. Hij kan geen dwaling onderscheiden. Dat heeft ook zijn invloed op het lichaam. Men komt in de put te zitten, en men zoekt hulpmiddelen, als antidepressiva, die niet efficiënt werken.

De menselijke geest heeft een vaste rots nodig, **een toevlucht**. Onze geest kan in grote nood komen, door een aardbeving van zorgen. Gods medicatie: **6**

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Fil.4 Het gebed heeft ook invloed op onze hersenen, een gezonde invloed op ons denken!

Waarom komen de mensen meer en meer in geestelijke nood terecht?

Jesaja 17:10 **Want gij hebt de God uws heils vergeten en aan de Rots, uw burcht, hebt gij niet gedacht. Daarom legt gij bekoorlijke aanplantingen aan en beplant die met vreemde stekken;**

Psalmen 94:22 **Maar de HERE was mij tot een burcht, en mijn God de rots mijner toevlucht;**

De profeet Jesaja toont ons hier, dat de mens, die God vergeet, zijn eigen toevluchten zoekt. **De vreemde stekken**, zijn alle pogingen die de mens onderneemt, om uit zijn geestelijke nood te komen. Die vreemde stekken zijn andere levensovertuigingen of therapieën die geen zuivere waarheid hebben. De ongelovige probeert zijn gedachten te verzetten door genot, valse meditaties, drank of drugs. Vers 11 van Jesaja 17 toont dat het niet helpt.

Het zijn vruchteloze pogingen die de mens onderneemt.

Ons land staat bekend in de wereld voor zijn hoge aantal zelfmoorden, dit bewijst dat men God vergeten heeft.

47 Een ieder, die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is.

48 Hij is gelijk aan iemand, die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. 49 Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand, die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in en het huis werd een grote bouwval.

Lucas 6

Het leven van de mensen die leven zonder God, kan plots ineens storten, ze hebben niets of niemand meer waarop ze kunnen terugvallen. Een ernstige tegenslag, als een storm, kan **alle** hoop van mensen wegblazen.

Ongelovige of religieuze mensen bouwen op zand. Ze hebben geen fundament, je zou kunnen denken dat ze zeer gelovig zijn, maar je ziet enkel het huis, maar niet waarop het is gebouwd!

Het zijn slechts **de beproevingen** die duidelijk maken hoe sterk het vertrouwen op God is.

Lukas 8:13 Die op de rotsbodem, zijn zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen; en dezen hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig.

De geestelijke voeding werkt anders dan de lichamelijke voeding.

Exodus 16:31 Het huis Israëls noemde het: manna; en het was wit als korianderzaad en de smaak ervan was als die van een honigkoek.

Deuteronomium 8:3 Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kent en dat ook uw vaders niet gekend hadden, om u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des HEREN uitgaat.

Gods volk at dagelijks het manna, in het begin kenden ze het niet. Zo is het ook met ons, wij kenden eerst niet dat geestelijke voedsel, Gods woord, de Bijbel. Gods volk begon te jammeren en te klagen, het was altijd hetzelfde menu! Stel je voor een restaurant met steeds hetzelfde menu!

EEN DOOR GOD OVERTUIGDE GEEST IS NODIG!

Romeinen 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Wie de Geest heeft ontvangen, heeft iets speciaals, heiligs meegemaakt. Hij is een nieuwe schepping geworden. Hij is zich daar niet altijd sterk van bewust, maar hij zal **een zekerheid** hebben, welke niet door mensen is gegeven. Hij weet met zekerheid dat hij een kind van God is geworden en dat hij behouden is. Dit gegeven schept een bovennatuurlijke **blijdschap** in het hart van de mens. *10 Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.* Luc. 15 Daarom zal ook een wedergeboren christen zich niet meer wenden naar andere godsdiensten, hij verlaat het Babelse christendom, of hij zou de Here moeten verloochenen.

EEN CHRISTENLEVEN IS EEN LANGZAAM HERSTEL.

Aan de ene kant wil hij gaan leven en de geestelijke principes van God toepassen, en aan de andere kant, zal hij in zijn zwakheid, nog dingen doen en soms handelen naar zijn oude wereldse aard. Dit noemt de Bijbel "het vlees". Het genot van de wereld zal hem nog steeds blijven bekoren. Ook Jezus werd beproefd!

Romeinen 7:19 Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik.

Ieder mens is niet toe aan een renovatie, wel aan een herschepping!