

VERZAMELING GEBLAZEN!



Wij als christenen moeten waakzaam zijn en het profetische woord meer gaan lezen en overleggen. God spreekt alleen tot hen die een luisterend oor hebben! Alleen die door Jezus werden aangeraakt, kunnen begrijpen, wat God zegt in de Bijbel.

Opb 2:29 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

2 Petrus 1:19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

Wij zullen letten op wat onze Vader aan het doen is. Jezus zelf wees naar de profeten.

Als kinderen naar hun vader opzien, dan willen zij meestal begrijpen wat en waarom hij iets doet. Daarom komen ook zoveel vragen uit een kindermond.

Ook wij moeten ons meer vragen gaan stellen bij de dingen die wij vandaag wereldwijd zien gebeuren.

Deze morgen wil ik spreken over wat onze Vader in Hemel aan het doen is op aarde, bijzonder ten opzichte van zijn volk Israel, en ten opzichte van zijn gemeente die hij straks van deze wereld zal wegnemen, vooraleer, Zijn oordelen hier losbarsten. Vandaag betekent het begrip evacueren: naar een veiliger plaats brengen. De opname is een opstanding en een evacuatie, buiten deze aarde, nergens op deze aarde zal iemands leven nog veilig zijn!

Onze vader is bezig met het verzamelen van allerlei mensen om zijn woord in vervulling te laten gaan.

- Het verzamelen van zijn volk **Israel, sinds 1948.**
- Een bijeenbrengen van **een volk uit de heidenen**, de gemeente van Christus.
- Een vergaderen van **Israëls vijanden om hopeloos te strijden tegen Israel.**
- **Daarna de wederkomst van Christus om te regeren over de ganse aarde in vrede.**
-

HET VERZAMELEN VAN ISRAEL

Micha 2

12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw geheel bijeenbrengen, voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israel. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden der weide. Het zal er gonzen van mensen.

Hier vinden wij dat Gods zijn volk niet heeft verworpen, zoals sommigen de wereld willen laten geloven. Nog steeds wil men laten geloven dat de Babelse kerk van Rome in de plaats van Israël kwam. Het is goed om eens aandachtig te zijn bij deze woorden. Wij lezen dat God zijn volk "geheel" zal samenbrengen.

Ezechiël 11:17 daarom spreek: zo zegt de Here Here: Ik zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, en Ik zal u het land Israel geven;

Vandaag stellen wij vast dat er nog vele joden zijn, die nog niet verzameld zijn in Israel. Velen zijn al terug uit Rusland en andere landen. Ook Amerika is vandaag aan het veranderen van visie. Joden en christenen komen daar steeds meer in een slecht daglicht, door manipulatie en antichristelijke wetten van de overheid. Vele overheden staan onbewust onder invloed van magische krachten. Ook hier in België vinden wij nog Joods volk. Ook zien wij dat er staat: "Het zal er gonzen van mensen". (Micha 2:12)

Dit is niet verwonderlijk wanneer wij moeten vaststellen dat Israel niet zo groot is, en er nog veel volk moet bijkomen, dan zal het er gonzen als bij de bijen. Afstaan van land voor vrede is nu verleden tijd geworden.

Ik zal u het land Israel geven. (Ez.11:17)

Momenteel beginnen de gemoederen verhitten aangaan het teruggeven van land ten noorden van Israel n.l. de Golanhoogten. (Basan). Of de Westbank! (De bergen Israëls) Men wil het land dat God aan zijn volk gaf, delen in twee staten.

Als God hun dit land heeft gegeven, hoe durven Israëls leiders het **verdelen**? Amerika voert een dwangpolitiek, tegenover Israël, en het strijd rechtstreeks tegen God! Zoekt America een vloek, zijn ondergang? Zij handelen blind en begrijpen weinig van de Bijbelse profetieën. God zal op tijd ingrijpen!

1 Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden, Joel 3

Israel kreeg het land van God, wie neemt het af? Wie durft strijden tegen zijn Schepper?

HET VERZAMELEN VAN ISRAELS VIJANDEN

8 Daarom, wacht op Mij, luidt het woord des Heren, ten dage dat Ik zal opstaan tot de buit; want mijn vonnis is, volken te vergaderen, koninkrijken te verzamelen, over hen mijn gramschap uit te gieten, heel mijn brandende toorn, want door het vuur van mijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden. (NBG) Sefania 3

Hier vinden wij in Gods plan een tweede vorm van vergaderen, namelijk de heidense legers die zullen optrekken tegen Zijn volk. Wij moeten vaststellen dat ook onze westerse legers zich verzamelen en allianties maken. Europa stelt zich vandaag vijandig op tegenover Israel. Israel wordt stelselmatig in een kwaad daglicht gebracht via een gecontroleerde media.

Vandaag kunnen wij vaststellen dat die heidense legers, reeds in de buurt staan van Israel. God heeft ze daar verzameld voor een vonnis, een oordeel! I.S. in de Bijbel als de barbaarse Chaldeeën, dit is een andere profetie.

Wat is hiervan de oorzaak?

God is aan het werk, de profeten lieten het ons weten, eer het straks geschied.



Zacharia 12

3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

Het lijkt of de ganse wereld in opstand komt tegenover het land en volk Israel. (Ps.83).

6 Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde, 7 ieder die naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb. 8 Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren. 9 Alle volken zijn samen vergaderd en de natiën hebben zich verzameld. Wie onder hen kondigt dit aan en doet ons het verleden horen? Laten zij hun getuigen voorbrengen, opdat zij in het gelijk gesteld mogen worden en men het hore en zegge: Het is waarheid. Jesaja 43

Krachten zijn zich aan het bundelen om Gods volk naar Israel te dwingen, en dit onder de vorm van allerlei leugens en terrorisme. Op die manier valt het niet op dat men dit gebruikt om Gods volk naar hun land te brengen. In Rusland krijgt Gods volk opnieuw de schuld van de economische ramp aldaar. (6) In Amerika krijgen ze de schuld van de huidige financiële crisis, die zich wereldwijd laat voelen of zal laten voelen. Europa kan niet zonder de moslimolie, en zoekt vriendschap met Israëls vijanden.

Wij moeten ook vaststellen dat er wereldwijd overeenkomsten werden gemaakt, zoals het ontstaan van de VN in 1948 en in hetzelfde jaar het ontstaan van Israel.



In Zacharia lezen wij dat Jeruzalem het grote struikelblok zal worden in de vredesbesprekingen die al jaren bezig zijn.

Het Jeruzalem zal de oorzaak worden van nieuwe oorlogen in het M.O. waarbij alle legers zullen worden betrokken. Een antichristelijke wereldleider zal een schijnvrede brengen voor zeven jaar. Het Pausbezoek aan Israël met al zijn bijbedoelingen als valse profeet, kan de druk op Israël verhogen.

Ook Jezus sprak van de verstrooiing en het verzamelen van zijn volk.

37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt

niet gewild. 38 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.

39 Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! Mattheus 23

Dit is hier een beeld over de liefde die Jezus had voor zijn volk, als de gezondene van zijn Vader. God wil zijn volk beschermen onder zijn machtige vleugels. Hadden de leiders maar willen luisteren. Zo is het nog steeds, wanneer ook wij niet willen luisteren naar het woord, zitten wij zonder bescherming.

Let op Israël, wat achteraf is overkomen, de tempel vernietigd, de verstrooiing, een gruwelijke Holocaust. Israël is voor de heidenen (niet-joden) gesteld als een voorbeeld. Het niet willen luisteren naar God brengt ieder mens in veel verdriet, en zo is het nog steeds. Ongehoorzaamheid brengt bittere tranen!

DE ONZICHTBARE VERGADERING

13 En nadat dezen uitgesproken waren, nam Jakobus het woord en zeide: Mannen broeders, hoort naar mij! 14 Simeon heeft uiteengezet, hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen.

15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat:

16 Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten, Handelingen 15

Wij leven vandaag in een tijd waarbij God de laatste bekeerlingen over de ganse wereld aan het verzamelen is, **de genadetijd is bijna voorbij**. De opname is ook een verzameling, welke zal gebeuren bij het horen van de laatste **bazuinstoot**, welke een signaal was toen men vertrok in de woestijn naar een andere plaats. Deze bazuin heeft **niets** te maken met de zevende oordeelsbazuin. Er werden bij

de exodus telkens drie bazuinstoten gegeven, een eerste tot het afbreken, een tweede tot het verzamelen in korte bazuinstoten, en een laatste bazuinstoot was het vertrekken, de start!

“Dove” en slapende christenen zullen achterblijven, dit zijn zij die “**lauw**” zijn en tot de grote achterblijvende Laodicea gemeente zullen behoren.



Biblespace Vlaanderen
<https://biblespace.wordpress.com/>.