

## EEN GESCHENK VOOR U!



Soms krijgt men ter gelegenheid een mooi geschenk van iemand. Dat kan het hart eens tijdelijk blij maken. Men wordt eerst wat nieuwsgierig om te kijken en men doet de verpakking snel open!

God wil ook aan ieder mens een geschenk geven, maar blijkbaar is men vandaag niet erg nieuwsgierig ernaar. Het is een geschenk uit de hemel, en het is niet vergankelijk, het geeft mensen een hemelse blijdschap die ze nooit tevoren kenden. Wij doen vandaag de verpakking open! Kijkt u ook?

***Johannes 3:14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, Johannes 3:15 opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe.***

***Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.***

Reeds in het oude verbond was er dus sprake om “in leven te blijven”. Gods volk was ongehoorzaam en opstandig in de woestijn. Ze waren erg kwaad op Mozes, een profeet welke God gebruikte om hen te verlossen uit de slavernij, en hen **in vrijheid** te brengen naar het beloofde land. Vandaag komt opnieuw de gezondheid en de vrijheid in het gedrang in onze ganse wereld! Is de draak of de slang vanuit China toch de oorzaak met opzet? Zijn twee experimentele vaccins o.k.?



**Wat deed en doet God?** Wat laat Hij vandaag toe? Als een goed en liefdevolle vader tuchtigt Hij! (Spr.13:24)

***Toen zond de HERE vurige slangen onder het volk; die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven. Num.21:6)***

Het waren zeer giftige slangen. Israël kwam dan toch tot zondebesef. Vandaag komen er weinig mensen tot zondebesef, ze noemen het goede kwaad en het kwade goed! (Jes.5:20) Door ongehoorzaamheid aan God is men het doel en de zin van je aardse leven ontlopen! Het is vandaag net dezelfde tijd als voor de zondvloed! (Matth.24:37)

**Paulus** beschrijft het gedrag van de mensen van de eindtijd in 2021 en verder.

**want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 2 Timoteüs 3:3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 2 Timoteüs 3:4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,**

## GOD ZAG HET GROTE VERDRIET EN ANGST

De **HERE** dan zeide tot Mozes: **Maak een vurige slang en plaats die op een staak; ieder, die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Num.21:8**

Het volk beleed hun zonden, en God hoorde het en gaf een belofte tot genezing en herstel van hun zondig goddeloos denken voor ieder die de belofte geloofde! Wie geloofde zou **ontsnappen** aan de dood en het gif overleven! Ieder mens is geboren met het zondig denken door het werk van de duivel bij Adam en Eva. Er was dan nog geen medicatie tegen het slangengif, velen stierven!

Ook zal in de grote verdrukking, de benauwdheid van Jacob, zijn en een overblijfsel van Israël ontsnappen aan de macht van de duivel. De sterkere is de Here Jezus. (Jes.49:25) Alle Jodenhaters en de dieren, zullen hun eigen bloed en vlees moeten eten!!!

## Maar wat betekent het kijken in geloof naar de slang?



alamy stock photo



Bij het opzien en geloven, in die dode koperen slang, op die T staak, dan kwam **het genezingsproces op gang**. Langzaam verbeterde de toestand van de zieken. Dan kon men denken dat die koperen en overwonnen vurige slang. De duivel, was overwonnen, en de dood werd machteloos door een belofte uit genade van God.

**Dit alles was een voorspiegeling van de komst en het lijden en sterven van Jezus.**

Wie zijn zonde van ongehoorzaam aan God en Jezus belijdt, en Jezus volgt zal langzaam geestelijk en lichamelijk gezonder worden! Het gaat verder die zondaar wordt een nieuwe schepping! (2 Kor.5:17) Is het DNA herstelt als vroeger?

**Er zijn nu maar twee soorten mensen:** Verloren zondaars en behouden zondaars. Bijbelgetrouwe christenen, zondigen ook nog, maar langzaam in hun leven volgen zij Gods normen en Gods woord! Zij genezen en herstellen van hart door Zijn striemen! Ieder Bijbelgetrouw christen zal volledig genezen zijn bij zijn wederkomst! (Jes.53:5) Mirakels worden soms nagebootst door vele valse profeten! (Marc.13:22)



Jezus was onschuldig en werd veroordeeld. Veroordeeld niet op basis van een Romeinse wetgeving, maar door corruptie en manipulatie van de geestelijke leiders. Daarom stierf Pilatus even later de marteldood, in opdracht van de keizer! (Mondeling meer) Jezus droeg de schuld van iedere sterveling.

Let op wat Petrus uitlegt!

***1 Petrus 2:24 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.***

De koperen slang werd meegenomen tot in Jeruzalem. Het beeld werd aanbeden, en werd later een afgod. Koning Hizkia liet haar verbruizelen. (2 Kon.18:4) Men begon offers te brengen aan het beeld, dit was verboden. God brengt altijd straf op afgoderij en het aanbidden van beelden op gelijk welke wijze. Zo is er nog veel afgoderij in het Babelse traditionele christendom aanwezig.

Neem uw geschenk aan.....

***gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Johannes 17:3 Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.***

Biblespace, 14 augustus 2021

<https://biblespace.org>

