

ZAG JESAJA DE OPNAME ?



SLECHTE EREDIENST AAN GOD, VEROORDEELD

Het lijkt alsof het jaar 2017 nog een bewogen profetisch jaar zou kunnen worden. Bijzonder stellen velen de vraag over een bijzondere datum namelijk 23 september 2017. Een maand waar er een unieke sterrenconstellatie zal zijn, welke wij terug vinden is in het boek Openbaring hoofdstuk 12.

Wij begeven ons niet op glad ijs, en pinnen ons niet vast op een datum. De tekenen der tijden in de Bijbel wijzen naar de **zichtbare** wederkomst van Christus op aarde. Wij maken een overdenking over wat de profeet **Jesaja** in zijn laatste hoofdstuk **66** schreef, en leggen een link naar **Openbaring 12**.

DE PROFEET JESAJA

(1-4) God laat weten waar Hij woont, in de hemel en de aarde is Zijn voetbank. Dit wijst erop hoe groot Hij is, die alles schiep en de mens als de kroon van Zijn schepping. God kijkt wel naar de mens welke nederig is en arm, ten tijde van de profeet Jesaja. Ook naar hen die toen ontmoedigd werden, en trouw bleven aan zijn woord. Een kleine minderheid van het volk luisterde naar de profeten, net als vandaag.

Gods volk had afgeweken, en na de Ballingschap, men wist niet meer of men wilde niet meer weten hoe men Hem diende te eren. Ze verkozen om hun erediensten te organiseren naar eigen zinnen en om zichzelf te behagen, en dat was zonde! God wilde hun offers van dieren niet verder aanvaarden. Bedenk het eigenzinnige offer van Kaïn. God riep hen nu verder door de profeet, doch men luisterde niet meer.

GODS OORDEEL KWAM EN KOMT

(5-24) Luister allen die van goede wil zijt en ontzag heeft en mijn woorden gelooft. Uw broeders, Jesaja, die u haten, omwille van mijn naam, spotten met u, en roepen laat maar eens uw blijdschap zien door uw geloof! Ze zullen schaamrood worden, ze zullen vernederd staan kijken, allen die ontrouw werden. Hun spot zal plots eindigen tegenover alle mensen die Hallelujah zingen!

Jeruzalem staat plots in rep en roer! Het was de stem van de Here welke vergelding bracht over de goddelozen beschreven in de eerste verzen.

NIEUWE MENSEN †

Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard; voordat de weeën haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. 7

Vooraleer Jeruzalem, niet Bethlehem, smarten en benauwdheid kreeg, bracht zij nieuw leven, nieuwe mensen, voort nog voor haar lijden!

Nog voor de grote verdrukking van Israël, dient men te lezen. Zou deze grote verdrukking beginnen met de oorlog van Gogs, Ruslands, coalitie uit Magog?

Een geboorte zonder weeën! De profeet schrijft hier niet over de geboorte van **een werkelijk mannelijk kind**, maar schrijft symbolisch. Dus het gaat hier niet over het kind Jezus, geboren uit een maagd. Kinderen komen ter wereld onder de mensen, na bevruchting, na zwangerschap, altijd gepaard gaande met pijnen, en daarna de grote vreugde.

De profeet laat weten dat het over een soort nieuw “**volk**” gaat, dat Jeruzalem zal voortbrengen! Jeruzalem baarde kinderen, nakomelingen **zonder** barensweeën. God laat weten dat Hij nieuw leven zou ontwikkelen, wie zou Gods plan tegenhouden? Gods zoon bracht nieuw leven en een nieuw volk! Jezus is de Alpha en de Omega ook van zijn gemeente!

IS DE TIJD VAN DE OMEGA VOOR DE GEMEENTE AANGEBROKEN?



In Openbar.12 vinden wij het “**kind**”, de gemeente van Jezus, terug zoals beschreven in de profeet Jesaja! Daar lezen wij over een groot teken aan de hemel, een uitzonderlijke sterrenconstellatie. Het beeld is : een zwangere vrouw, de maan, een kind. Het kind kwam in groot gevaar om als volgelingen van Christus volledig te worden vermoord.

Dan lezen wij heel opmerkelijk:

*Openbaring 12:5 En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind **werd plotseling weggevoerd** naar God en zijn troon.*

Hier hebben wij ongetwijfeld een beeld van de opname van de gemeente, in de tijd van dit sterrenbeeld. Dit is **niet** halverwege de grote verdrukking, na de zevende bazuin uit openbaring. Nogmaals veel verwarring bestaat hierover. Het er is een verschil tussen de zevende bazuin, en bazuinstoot waarover Paulus het heeft, zo staat het ook in ons

onderzoek en studie. In openbaring 22 lezen wij dat er staat: Zie Ik kom “spoedig”, wat moet vertaald worden als Ik kom **“plots”** !!! (Slechte NBG vert.).

*Openbaring 12:6 En **de vrouw** vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden*

De vrouw vlucht , staat hier symbool voor het volk Israël, welke God zelf zal beschermen.

2 Korintiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

(10,12) Dat nieuw volk, de gemeente, zou Jeruzalem liefhebben.

Dat volk is de ware **“Gemeente van Christus”**! De profeet heeft nog nooit zoiets gehoord of gezien. Een volk wordt toch niet op één dag geboren, zo schrijft hij.

Het groeit op aan de rijke moederborst, de eerste christenen waren trouwens ook Joden! De gemeente groeide ondanks vervolging en vluchten over de ganse wereld.

In 66 na Chr. Vluchten de eerste christenen naar Pella in Jordanië. Vandaag worden de christenen opnieuw bedreigd in Jeruzalem door I.S.

In Jeruzalem ligt de troost voor de komende toekomst, ware vrede bij mens en natuur, en geen tijdelijke wapenstilstand zoals afgesproken door mensen!

(14,16) Iedereen zal dan zien dat Gods hand over zijn volk zal rusten, en zijn grote toorn over alle vijanden van Israël!

Ook Petrus wist over deze dag:

De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

2 Petrus 3:10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.

(22) Zo wijst God door Jesaja naar Zijn nieuwe hemel en nieuwe aarde die Hij zal maken voor nieuwe mensen!