

JEZUS KOMT REGEREN!

*Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet,
maar toetst alles en behoudt het goede. 1 Thess.5:20*

Reeds lang verwachten alle Bijbelgetrouwe christenen de wederkomst van Christus op aarde. Ze verwachten Christus in de lucht te ontmoeten voor de grote verdrukking. Veel valse leer komt daarom vandaag ook aan het licht, voor hen die het licht van de Bijbel kennen, en het goede van de profetie behouden. (1 Thess.5:5)

Jezus gaf verschillende voorafgaande tekenen aan Zijn discipelen, welke zouden wijzen op Zijn zichtbare wederkomst. (Matth.24) Wij lezen daar over “pestilentieën” in het meervoud, zoals de Coronapestziekte enz.



Wat wij vandaag opmerken, is een wereldwijde strijd en plan naar wereldmacht. Begrijpelijk, de duivel weet dat zijn tijd kort is. Heeft nog tijdelijk macht over alle koninkrijken. (Luc.4:6). Jezus Christus, Zoon van God, komt regeren in Jeruzalem, over de ganse aarde, dit wordt de laatste strijd, welke wij vandaag al mogelijks het begin kunnen waarnemen. Let op de terroristen uit Gaza en Iran. Zie: [eindtijd-profetieen.pdf \(wordpress.com\)](#)

De profeet Zacharia beschrijft Jeruzalem als een steen, een rots, een groot probleem op de weg naar vrede, doch de V.N. of andere staten zullen bij een ingrijpen zich bezeren! (Zach.12). Hopelijk wordt de huidige aanval, geen aanleiding voor de nog komende oorlog van Gog! (Ezech.38:10). <https://biblespace.org/oorlog-van-gog-uit-magog>

PSALM 2 TEKENEN VAN DE EINDTIJD

VOLKEREN WORDEN OPSTANDIG EN VIJANDIG TEGEN DE GOD VAN ISRAEL!

Wij gaan even [Psalm 2:1,2](#) analyseren en zien wat deze psalm voor ons kan betekenen in deze dagen, deze tijd, welke voorafgaan aan de wederkomst van koning Jezus. Het eerste vers wijst erop dat de volkeren zich ongerust voelen, oproerig worden en zich bewapenen. In de tijd van koning David, waren het de Filistijnen (Palestijnen) die andere volkeren opjutten om tegen David te strijden. Het lijkt zich vandaag te herhalen. De heidense regeringen maken oorlogsplannen, complotten, om te strijden tegen de Stad van God en Zijn gezalfde, Jezus! Veel bloedvergieten maar het zal tot niets, leiden.

Wij merken op: De koningen en de machthebbers, zijn niet dezelfde mensen. De koningen nemen een standpunt in tegenover Israël. De machthebbers staan er niet als een herhaling van koningen, maar het zijn de hedendaagse superrijken, de elite, de media, welke achter de schermen kwade plannen smeden.

De Rabbi Avrohom-vertaling : **“and the lords conspire secretly”** . Dit zijn duivelse satanische plannen, met een samenzwering gesmeed tegen God en Christus.

(3) De heidense volkeren hebben er genoeg van om al die Bijbelse wetten van hun God en Christus te blijven volgen. Men wil los van al die godsdienstige wetten.

Paulus aan Efeze:



Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, Efeziërs 4:18 verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid.

Vandaag beleven wij de “laatste dagen” (jaren) welke gevaarlijk zijn. Mensen zullen onbetrouwbaar zijn, harteloos geldzuchtig en lasteren God. (2 Tim.3). Het wordt duidelijk dat de wereld naar wetteloosheid streeft. De Bijbel noemt de aankomende wereldleider, de wetteloze, zal eigen strenge wetten en decreten maken. (Dan.7:25) Hij kan zich nog niet bekend maken aan de wereld zolang de Gemeente van Christus nog niet is geëvacueerd! (2 Thess.2:7).

(4,5,6) Neen God is niet blind of doof! Hij hoort de woorden van de mensen, en ziet de mensen achter de schermen die in het geheim samenkomen. Plannen maken om de wereldbevolking sterk te verminderen, met alle mogelijke middelen.

Het lijkt nu wel dat de tijd is gekomen, dat het nu God is die zal lachen en spotten met die rijken, die de duivel tot vader hebben! Doch God zal spreken tot Zijn volk, nog een laatste kans krijgen ze om het evangelie te aanvaarden. Het geduld van God is ten einde gekomen. Voor de zondvloed spotten men ook met Noach en zijn werk, maar God liet de spottende mondjes vollopen met water en het werd stil!

God, die in de hemel is, wordt vandaag opnieuw kwaad, God is liefde, maar verwacht wederliefde van de mens. (1 Joh.5:3). (Matth.24:12). God heeft al besloten wie koning zal zijn op deze aarde voor duizend jaar, Jezus!!! Jezus, gekruisigd, als koning der Joden, zal regeren vanuit Jeruzalem, Sion. Dan komt de grote strijd, oorlog tussen licht en duisternis, nu, en in de komende jaren. Dit zal de slechtste tijd worden in de wereldgeschiedenis! Eindelijk komt er dan gerechtigheid!!!

De enige oplossing van dit wereldprobleem voor onze planeetbewoners:

De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven.³⁶ Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. (Joh.3:35)

(Ps.2:7,8,9)

Mensen maken decreten en wetten daar komt een einde aan! God zal Zijn decreet openbaar maken. Koning David wist dat hij de voorspiegeling was van de komende Zoon van God, die al hun vijanden zou overwinnen. God sprak op verschillende wijzen tot zijn volk, bijzonder ook door Zijn profeten. Uiteindelijk sprak Hij door zijn zoon Jezus tot het volk. Jezus zoon van God, Gods stem uit de hemel bevestigde dit! (Marc.1:11)



Jezus zou erfgenaam worden van alles, van wat hij geschapen had! (Hebr.1:2).

Wat een goed nieuws voor u! Wedergeboren christenen weten zonder twijfel dat zij ook mede-erfgenamen zijn! (Rom.8:16;17) Dit alles zonder een oneerlijke successie te moeten betalen zoals in België!

“Gij zult hen verpletteren” Koning David verpletterde ook heidense volken, en zijn zoon mocht de tempel bouwen, voor allen die behoorden tot het koninkrijk. (2 Sam.7:12,17). Alle opstandige joden hatende volkeren zullen verpletterd worden wanneer Jezus terugkomt in Jeruzalem. Wij bedenken de veiligheidsraad van de V.N. dan in handen van de antichrist. Zij zullen legers zenden, jammer naar hun graf!

Jezus komt eraan!



En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velst vonnis en voert oorlog in gerechtigheid Op.19:11 En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. Op.19:14

Wie zijn die legers op witte paarden? Zij komen uit de hemel, zijn strijdvaardig, want Jezus heeft het koningschap aangenomen.

*Daniël 2:44 Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: **het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken**, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid,*

JEZUS DOET EEN LAATSTE OPROEP!

(10,11,12) Wij lezen hier over een oproep om het gezond verstand te gebruiken, en te willen luisteren naar God. Er was geen enkel ontzag meer van de wereldleiders, voor hun Schepper, koningen die toch stervelingen zijn! Deze leiders komen onder invloed van gevaarlijke demonische machten. Ze zoeken oorlog in plaats van vrede en beseffen het niet. Ze zullen willen vechten tegen de God van Israël, en sneuvelen!

Openbaring 16:13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; 14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.

“Kust de Zoon”

Het kussen is een Joodse traditie, welke uitdrukking gaf van liefde voor iets “heiligs”, hemels is!

De Thorarollen werden gekust, een teken dat men Gods onderwijs liefhad! Ook andere voorwerpen werden gekust met een symbolische betekenis, zoals de “mezuzah” aan de deur, bij binnen en uitgaan, om Gods geboden niet te vergeten. (Deut.6:5) God liefhebben met hart en ziel. Dit kan zonder dwang! (Spr.8:17)

Iemand kussen is liefde betonen! Het kussen van de voeten was een gebruik van ontzag, aanbidding, en ook wie tot inkeer was gekomen. Wie zijn hart reinigt, zijn denken! De gekende zondares kuste de voeten van Jezus, ze was tot inkeer gekomen, haar schuldgevoelens brachten haar bij Hem die kon vergeven! (Luc.7). Haar zonden werden vergeven!

Welzalig allen die bij Hem schuilen!

Biblespace, 16 mei 2021 <https://biblespace.org>



