

# HUWELIJKSPROBLEMEN?



Deze avond zoeken wij in het betrouwbare woord van God, wat Hij zegt over problemen in het huwelijk, en wat wij daarover kunnen vinden. Inderdaad het huwelijk in onze dagen staat zwaar onder vuur, en geen enkel huwelijk is er vrij van. Wedergeboren christenen beseffen heel goed waarom dit nu zo is. De maatschappij wijkt af van de oude vaste waarden, beter gezegd waarheden die buiten de Bijbel niet te vinden zijn. Het huwelijk vernietigen of laten uitsterven, is Gods schepping aanvallen! Vrijheid betekent niet alle begeerten de vrije loop laten. **Er zijn grenzen ook voor het huwelijk.**

**Voor de jeugd** is het in onze dagen bijzonder moeilijk geworden om hun “ware” liefde te vinden, maar een “vinden” met Gods wil is een noodzaak. Huwen kan ook zonder God erin te betrekken, maar dan is het ook zonder zegen, of slechts de zegen van een ongelovige religieuze sterveling. Onze dagen bewijzen dat er geen zegen rust op huwelijken gesloten zonder de Bijbel te raadplegen en te volgen, de Bijbel, welke de stem van God is.

De vele echtscheidingen vandaag bevestigen dat er iets fundamenteels fout loopt. Het niet meer huwen en gewoon samenwonen is al een scheiding voorbereiden. Tranen en verdriet kenmerken onze hedendaagse maatschappij, **er is slechts maar een weg terug:**

**Terug naar de Bijbel!**

## **WAAR LIGGEN DE PROBLEMEN?**

**Een bijzonder probleem:**



**Huwen doet men met drie, en niet met twee.**

God wil de derde partner zijn, en haat iedere echtscheiding. (Hebreeën 13:4) Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. Maar niet iedereen dacht aan God toen hij trouwde, wel aan de slaapkamer!

**Abraham** door menigeen gezien als de vader van het geloof, was ook gehuwd, en had ook problemen, zoals velen. (Abraham =Vader der menigte).

Wij gaan een van zijn persoonlijke problemen analyseren en zien wat wij hier kunnen leren. Het zal natuurlijk geen oplossing zijn voor alle huwelijksproblemen, want deze kunnen zeer uiteenlopend zijn van aard.

Wij beperken ons deze avond tot dit voorbeeld.

## GEN.20

1 Abraham nu brak vandaar op naar het Zuiderland en vestigde zich tussen Kades en Sur, **en vertoefde als vreemdeling in Gerar.**

2 Daar Abraham van zijn vrouw Sara gezegd had : Zij is mijn zuster, liet Abimelek , de koning van Gerar, Sara weghalen.

3 Maar God kwam des nachts in een droom tot Abimelek en zeide tot hem: **Zie, gij zijt een kind des doods, omdat gij die vrouw meegenomen hebt, want zij is gehuwd.**

4 Abimelek nu was niet tot haar genaderd . En hij zeide: Here, zult Gij dan een rechtvaardig volk doden? 5 Heeft hij zelf niet tot mij gezegd: Zij is mijn zuster? En zij heeft zelf ook gezegd: Hij is mijn broeder; in onschuld mijns harten en reinheid mijner handen heb ik dit gedaan.

6 En God zeide tot hem in de droom: Ik weet ook, dat gij het in onschuld uws harten gedaan hebt, Ik heb u dan ook ervan weerhouden tegen Mij te zondigen; daarom heb Ik u niet toegelaten haar aan te raken. En nu breng de vrouw van deze man terug , **want hij is een profeet**; dan zal hij voor u bidden, opdat gij in het leven moogt blijven; maar indien gij haar niet terugbrengt , weet, dat gij voorzeker zult sterven, gij en al de uwen.

8 De volgende morgenvroeg riep Abimelek al zijn dienaren en bracht dit alles te hunner kennis, en de mannen werden zeer bevreesd. 9 Voorts riep Abimelek Abraham en zeide tot hem: Wat hebt gij ons aangedaan, en waarin heb ik tegen u gezondigd, dat gij over mij en mijn koninkrijk een grote zonde hebt gebracht? Gij hebt tegenover mij dingen gedaan, die niet gedaan mochten worden .

10 Ook zeide Abimelek tot Abraham: Wat hebt gij beoogd, dat gij dit deed ?

11 Toen zeide Abraham: Ik dacht: wellicht is er geen vreze Gods in deze plaats ; zij zullen mij doden om mijn vrouw . 12 En bovendien is zij werkelijk mijn zuster; zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder; en zij is mij tot vrouw geworden.



## HET HUWELIJK VAN ABRAHAM EN SARA.



Zij waren gehuwd in Ur, een stad in Babylon, het huidige Irak. Het land was heidens en vol van afgoderij.

Wij kunnen zeggen noch God noch zijn gebod was er. Dit koppel was blijkbaar gehuwd voor God, Abraham riep.

De vrouw van Abraham was **mooi en zeer aantrekkelijk**. Dit feit op zichzelf was een toekomstig probleem, bijzonder in een maatschappij die geen leefregels meer kende. Wij kunnen het goed vergelijken met onze westerse “beschaafde” samenleving op dit moment.



Pas gehuwd en God roept Abraham naar een land dat hij niet kende, en niet wist waar hij zou belanden. Abraham en Sara geven gevolg aan de roeping van God. Nu dienden ze op eigen benen te staan, want ze hadden vader en moeder en hun familie verlaten. Ze zijn op zichzelf aangewezen zoals ieder huwelijk bij zijn begin.

**Abraham diende nu te vertrouwen op God.** Zo is dit met ieder huwelijk welke wil standhouden, het probeert rekening te houden met wat Gods zegt, en dit is te vinden in de Bijbel. Een huwelijksleven zonder Gods Woord is als op zee varen zonder kompas. Het huwelijk vraagt afspraken, er zijn taken voor de man en voor de vrouw. (Gen.2:18)

### **HET PROBLEEM VAN ABRAHAM.**

Hij wist dat zijn vrouw zeer mooi was, en had **angst** haar te verliezen in het land waar hij aankwam. De beschaving was niet ver gevorderd, zodat men wel eenvoudig de man vermoorde omwille van de vrouw. Er waren geen regels of huwelijkswetten die het huwelijk beschermden.

Wij vinden hier een angstprobleem bij Abraham welke zijn huwelijk zou kunnen vernietigen. Het angstgevoel van Abraham achtervolgde hem, en in plaats van zijn vertrouwen te stellen op God, zoekt hij om het zelf wel op te lossen.

Dit is de gedachtegang van allen die leven zonder God, maar ook wedergeboren gelovigen falen eens op dit vlak. Abraham sprak er over met Sara.

Hij stelde haar voor (vers 13) dat zij overal zou zeggen waar ze terechtwamen en dat hij haar broeder was.

Zij was wel zijn halfzuster. Doch een leugen om bestwil moest nu redding brengen, zo dacht nu Abraham.

Er komt nu een tweede probleem, **Abraham liegt en leert liegen uit angst.**



Wij kunnen vaststellen dat wanneer wij ons eigen denken, eigenzinnigheid gebruiken om onze problemen op te lossen, dit niet altijd tot zegen is, integendeel.

**Ook Sara komt nu met dit probleem te zitten**, en kan zich niet meer veilig voelen en rustig. Ook zij komt tot beseft dat wat Abraham zegt en doet wel een zeker gevaar kan inhouden, maar ze volgt hem en doet wat hij vraagt. In feite diende zij dit niet te doen, en dan had men nog een probleem erbij.

Wij kunnen ons voorstellen dat er toen veel afgoderij was als in

Babylon.

Occultisme en onreine seksgoden, onder de vorm van de vruchtbaarheid, hadden veel aanhang, en vormde een zware druk op al de huwelijken.

### **Abraham had wel het probleem ingeschat, maar niet goed aangepakt.**

Er kunnen zich problemen voordoen, waar men best op God vertrouwt. Voor Gods kinderen gebeurt er niets buiten Zijn wil, indien de wil van zijn kinderen ook de wil van God willen onderschrijven. (Geloof in de bijbel).

Abraham kon het probleem niet wegnemen. Zo moeten wij begrijpen dat er problemen kunnen zijn waaraan men ook niets of weinig kan doen. Dit was nu van bij de geboorte, doch buiten schoonheid, kunnen er nog vele andere problemen zijn als slechte zondige karaktertrekken van de mens. Doch daar kan aan gewerkt worden.

### **DE KONING ABIMELECH LAAT SARA WEGHALEN.**



**Vers 2** maakt al duidelijk dat Abraham zelf had verteld dat Sara zijn zuster was. Ook Sara had gezegd dat hij haar broeder was. De koning gebruikte zijn macht. Wat Abraham dan meemaakt zal hem heel verdrietig hebben gemaakt. Doch hij dacht ook aan zijn leven. Hij stond nu machteloos tegenover het gebeuren. Zijn laatste toevlucht zal nu zijn God zijn geweest die hem had geroepen. Hij zal gebeden en gesmeekt hebben in zijn grote nood. (Bv.Ps.120:1)

Wij leren dat een kind van God bepaalde gevaren wel ziet aankomen, maar te laat bidt, en door zijn eigen ingrijpen moet lijden. Hij heeft wel een machtig wapen, bidden, dat het hart van God raakt en vertrouwt dat Zijn God rechtvaardig is. Het is het ervaren van gebedsverhoring welke iemand sterk maakt. God heeft wel alles begrepen en de zwakheid van Abraham gezien, zoals onze zwakheden, maar na gebed grijpt God in.

### **GOD GRIJPT IN! ABRAHAM KRIJGT SARA TERUG!**

#### **Vers 3**

God grijpt in via een duidelijke droom welke Abimelech had. God sprak, dat hij als ten dode was opgeschreven, omdat hij een gehuwde vrouw had afgenomen.

God had niet toegelaten dat de koning seks met haar had, hij werd ziek.

Het doet ons diep nadenken dat God ook bezig is met het huwelijk van iemand. Hij beschermde Abraham, Hij had een doel met Abraham in zijn leven. Abraham werd profeet genoemd. De koning was overspelig van gedrag, zijn ziekte was dus geen toeval. Zo zien wij dat het van belang is een aangenomen kind van God te zijn.

## **GOD REDDE HET HUWELIJK VAN ABRAHAM.**

Wij zien dat kleine oorzaken grote gevolgen kunnen hebben. Het ligt niet altijd in de macht van de mensen om hun huwelijk te beschermen. Zij die willen luisteren naar de raadgevingen die God geeft, maken duidelijk wel meer kans om te slagen. *Marcus 10:9 Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet.*



God speelt een rol wanneer twee mensen willen huwen, de eerste maal dat ze gemeenschap hebben gehad, zijn zij als getrouwd! Er kunnen zovele oorzaken zijn die een huwelijk kunnen laten vastlopen, en ontrouw veroorzaken, daarom is er Gods zegen nodig. **Gods zegen** werkt slechts als men luistert en doet wat Gods leert, slechts dan is er garantie!

Biblespace, 30 mei 2021  
<https://biblespace.org>