

GENEESKRUIDEN IN DE BIJBEL



De voorlopers van de apothekers waren al vakkundige mensen die het bereiden van welriekende oliën, zalven, kruidenmengsels, reukwerk en specerijen dagelijks beoefenden en verkochten tot welzijn van het volk.

De Bijbel leert ons dat onze Schepper ook meer dan belangstelling had voor deze dingen, die uiteindelijk de hedendaagse medicamenten en parfums zijn geworden.

*Hij gaf opdracht aan Mozes om **“Heilige olie”** te laten maken. 22*

*Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 23 Gij nu, neem u de voornaamste specerijen, **de zuiverste mirre**, vijfhonderd sikkels, en*

***specerijkaneel**, half zoveel namelijk tweehonderd en vijftig sikkels, ook **specerijkalmus**, tweehonderd en vijftig sikkels; 24 **Ook kassie**, vijfhonderd, naar den sikkels des heiligdoms, en olie van olijfbomen een hin; 25 En maak daarvan een olie der heilige zalving, een zalf, heel kunstiglijk gemaakt, naar apothekerswerk; het zal een olie der heilige zalving zijn. 26 En met dezelve zult gij zalven de tent der samenkomst, en de ark der getuigenis. 27 En de tafel met al haar gereedschap, en den kandelaar met zijn gereedschap, en het reukaltaar; 28 En het altaar des brandoffers, met al zijn gereedschap, en het wasvat met zijn voet. 29 Gij zult ze alzo heiligen, dat zij heiligheid der heiligheden zijn; al wat ze aanroert, zal heilig zijn. 30 Gij zult ook Aaron en zijn zonen zalven, en gij zult hen heiligen, om Mij het priesterambt te bedienen. 31 En gij zult tot de kinderen Israels spreken, zeggende: Dit zal Mij een olie der heilige zalving zijn bij uw geslachten. 32 **Op geens mensen vlees zal men ze gieten**; gij zult ook naar haar maaksel geen dergelijke maken; het is heiligheid, zij zal ulieden heiligheid zijn. 33 **De man, die zulk een zalf maken zal als deze, of die daarvan op wat vreemds doet, die zal uitgeroeid worden uit zijn volken.** Exod.30 (SVV)*

Deze zalf is heilig! Alles wat gezalfd is met deze olie is heilig. De specerijen waaruit deze olie werd samengesteld, had een tegenwaarde van goud! Daarom kon men het ook geven aan een koning. (1 Kon.10). De koningin van Sheba kwam naar koning Salomo met dit soort van specerijen en goud.
(Fig.1: Mirre, Fig.2 Kaneel).



Deze olie mocht dan ook niet gebruikt worden voor andere dingen, het was heilig omdat God het zo opdroeg, met de exacte verhoudingen van de beschreven kruiden. Meteen gaan wij even kijken naar de verschillende kruiden welke wij terugvinden in het machtige boek van God, de Bijbel.

Mirre.

De naam van Mirre betekent “ de druppelende”. Uit de takken en stammen van een kleine boom, commiphora, abyssinica vloeit de Mirre.

Het werd gebruikt als reukwerk. *12 Wanneer nu een meisje aan de beurt was om bij koning Ahasveros te komen, nadat zij gedurende twaalf maanden aan de voor de vrouwen geldende bepalingen onderworpen was geweest (want de tijd voor het gebruik van de schoonheidsmiddelen werd aldus ingedeeld: zes maanden **met mirreolie** en zes maanden met balsem en schoonheidsmiddelen der vrouwen), 13 dan kwam het meisje aldus tot de koning: men gaf haar alles wat zij uit het vrouwenhuis naar het koninklijk paleis begeerde mede te nemen. Ester 2*



*22 ¶ En zij brachten Hem op de plaats Golgota, hetgeen betekent Schedelplaats. 23 En zij gaven Hem **wijn, met mirre gemengd**, doch Hij nam die niet.(Marc.15)*

Hier werd mirre gebruikt als verdovingsmiddel. Jezus weigerde dit middel, wellicht omdat dit de geest beïnvloed.

Het leven van Jezus is begonnen met mirre als geschenk. Maar mirre gebruikt als verdoving werd geweigerd.

Kaneel.



Een zeer oud kruid. In China bekend 2700j v.Chr. Het is een onderdeel van de heilige olie. Het werkt beschermend tegen bepaalde virussen, bacteriën en schimmels.

Grieken en Romeinen maakten reukwerk, maar ook zalf voor de geneeskunde.

Het is een laulierachtige boom en komt voor in Sri Lanca.

16 Met dekens heb ik mijn bed bedekt, met bonte spreien van Egyptisch linnen.

*17 Ik heb mijn leger besprenkeld **met mirre, aloe en kaneel**. 18 Kom, laat ons zwelgen in minne tot de morgen toe, en genieten van liefde. Spreuken 7*

Hier werd kaneel gebruikt als een verleidend parfum op het bed. Laten wij zeggen een zondig gebruik van deze specerij.



Kaneel zal in de toekomst erg duur worden.

Men zal waarschijnlijk bepaalde stoffen vinden die voor bepaalde ziekten zeer doeltreffend zullen zijn.



Waarom het zo kostelijk zal worden, kunnen wij besluiten aan de hand van de onderstaande Bijbeltekst uit Openbaring, het boek van de eindtijd. Het is te vinden onder de producten welke nog te betalen zullen zijn door de nog levende rijken.

*11 En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt, 12 lading van goud, zilver, edelgesteente en paarden, van fijn linnen, purper, zijde en scharlaken; allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmar, 13 **kaneel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem en tarwe, lastdieren, schapen; lading van paarden en wagens en van lichamen; en zielen van mensen.**Openbar.18*

Hysopkruid (*origanum maioranum*)

*22 Daarna zult gij een bundel **hysop** nemen en in het bloed in een schaal dopen, en van het bloed in die schaal strijken aan de bovendorpel en aan de beide deurposten; niemand van u zal de deur van zijn huis uitgaan tot de morgen. Exod.12*



In de Bijbel staat dit kruid in het teken van algemene reiniging. De donzige bladeren van dit kruid neemt graag vocht op en geeft het ook vlug af.

Bij een reinigingsverklaring van een melaatse (beeld van een zondaar) werd hij zevenmaal besprenkeld door de priester, met de hysopkwast in bloed gedoopt.

In een eerste opzicht zou men kunnen denken dat die plant slechts werd gebruikt als een hulpmiddel. De olie van dit kruid heeft een kamferachtige geur. De Joden schrijven aan dit kruid een reinigende kracht toe. Zij noemen het daarom ook het heilig kruid.²

Ps 51:7 (51-9) Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw;

Deze tekst kan letterlijk en geestelijk worden aangenomen. De psalmist schreef enkele verzen ervoor dat hij in zonde is geboren. Zo is dat met ieder mens, er moet een ogenblik in zijn leven komen dat hij daarvan bewust wordt, en gereinigd moet worden. Hij moet geheiligd worden door als het ware besprenging met het bloed van Christus, dat reinigt van



alle zonden! *1Jo 1:7* maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, **reinigt ons van alle zonde**.

Volgens Amerikaans onderzoek van de Hysopplant zou blijken dat dit kruid volgende eigenschappen bezit: het stillen van spierkrampen, genezing van bronchitis, hoest. Tevens werkt het uitstekend tegen slijmvliesontsteking en is slijmoplossend. Schimmeldodend en een remmer voor het zweten.

Enkele wetenswaardigheden over kruiden en vruchten welke wij in de Bijbel terugvinden.

VIJGEN.



De vijgen zijn een van de oudste bekende vruchten.

De genezing van koning Hizkia is een bijzonder verhaal over zijn genezing. Een genezing waarbij God zijn gebed onder tranen verhoord, en zijn profeet laat handelen.

5 Keer terug en zeg aan Hizkia, den vorst mijns volks: Zo spreekt de Heer, de god van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, uw tranen gezien. Zie, ik zal u genezen; ten derden dage zult gij opgaan naar het huis des Heeren. 6 En ik zal vijftien jaren aan uw leven toevoegen, u en deze stad uit de hand van Assurs koning redden, en ik zal deze stad beschutten, om mijnentwil en ter wille van David, mijn knecht. 7 Voorts zeide Jezaja: Neemt **een vijgenkoek om dien op het gezwel te leggen**, opdat hij geneze. 8 Hizkia zeide tot Jezaja: Wat is het teken dat de Heer mij zal genezen en ik ten derden dage zal opgaan naar het huis des Heeren? 2 Kon.20 (Leidse vert.) (zie ook Jesaja 38:21)



Wij stellen het volgende vast: Er is een verband in dit genezingsproces tussen God en de genezingskracht van de verse vijgen. **Dit wijst erop dat God de normale geneesmiddelen niet afwijst**, geneest en de levensjaren van ieder mens bepaald. Deze koning had een kwaadaardig en een brandend gezwel. (anderen vertalen met zweer, doch de grondtekst wijst naar “branden” en “ontsteken”). De bijzonderste reden en verlangen opdat een mens opnieuw gezond zou worden, is dat de mens God kan danken loven en tot hem bidden. Dit gebeurde toen in de tempel. **In drie dagen tijd was de koning genezen, en hij kon naar de tempel!**