

WIE WIL EEN DISCIPEL VAN JEZUS WORDEN?



Jezus vroeg nooit naar dominees, kardinalen of priesters om Hem te volgen! Hij zocht mensen die Hem wilden volgen door Zijn onderwijs. God stelde sommigen aan in zijn latere gemeente. (1 Kor. 12:28) Jezus sprak uit de Bijbel vanuit het oude verbond gaf uitleg over Gods wil en raad. Hij toonde aan wat over Hem werd geschreven. Hij zou het Lam Gods zijn als offer, en God geeft genade aan allen die de woorden van Jezus willen geloven, en van Hem **willen** leren! Hij schiep nieuwe mensen voor een komende nieuwe schepping. (2 Kor. 5:17) Geboren worden uit water en Geest. De belangrijkste levenservaring welke een mens kan overkomen! (Water= de Bijbel)

Vragen ? biblespace@hotmail.com

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Joh. 3

Het boek: *Wie bij mij wil horen, moet meer van Mij houden, dan van zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters.*

Wij kennen het: Bemin God boven alles, zeer belangrijk in onze dagen!

Psalm 145:20 De HERE bewaart allen die Hem liefhebben, maar Hij verdelgt alle goddelozen.

Aramese vertaling, Peshitta

*Wie naar mij komt, maar zijn vader, zijn moeder en broers en zusters en zijn vrouw en kinderen, en zichzelf niet opzij zet, kan geen **leerling** van Mij zijn.*

*Lucas 14:26 Indien iemand tot Mij komt, en **niet haat** zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. (NBG slechte vertaling)*

Wanneer men het evangelie brengt aan mensen en zij lezen, de NBG vertaling, dan gaat voor velen de Bijbel dicht en in de kast! God haat niet! Laten wij dit eens duidelijk maken wat een slechte vertaling, slechte uitleg kan geven.

Dit woord “haat” hier zo vertaald lezen wij met het Hebreeuws woord: “soneh” Opgelet !

Maleachi 1:3 Toch heb Ik Jakob liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat; Ik heb zijn bergen tot een woestijn gemaakt en zijn erfdeel aan de jakhalzen der woestijn prijsgegeven.

Wij lezen ook dat God Ezau zegende. (Gen.33:9). Israëlieten werden gewaarschuwd ook de kinderen van Ezau niet uit te dagen. Dat was de wil van God, vrede te behouden! (Deut.2:4-6) Wanneer wij kijken naar het verhaal van de gestolen zegen, en Jacobs misleiding van Isaac. God had Jacob lief met zijn verbond, maar God haatte Ezau niet naar de zin van het woord “haten”. Wij lezen ook dat Jacob zijn eerste vrouw Lea haatte, maar dat betekent enkel dat hij gewoon meer van Rachel hield!

God zag het! Lea werd veel minder bemind, maar niet gehaat, en Hij opende haar schoot, en Rachel bleef onvruchtbaar. (Gen. 29:31)

Maleachi 2:16 Want Ik haat de echtscheiding, zegt de HERE, de God van Israël, en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de HERE der heerscharen. Daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw.

Het moet duidelijk zijn dat elke echtscheiding een zeer pijnlijke levenservaring is met vele kwade en schadelijke gevolgen. Kinderen meestal de slachtoffers van een echtscheiding.

Een huwelijk dat misbruikt wordt, kan nog erger zijn dan een echtscheiding.

GOD WAARSCHUWT

God waarschuwt telkens om met zo'n trend van huwen en scheiden en overspel, door te gaan. Zo zien wij dat vandaag als vroeger in het Romeinse Rijk, waar er weinig beperkingen waren bij scheiden en hertrouwen, even naar de overheidsinstanties gaan en alles werd zonder veel probleem geregeld. Het werd gewoon bekend gemaakt.



*Matteüs 24:38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, **huwende en ten huwelijk gevende**, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging,*

In deze coronatijd kunnen er veel ruzies en problemen ontstaan in de gezinnen. Nog meer echtscheidingen? Nog meer zelfmoorden? Nog meer verdriet door eenzaamheid? Dit is allemaal zondig!

MAAR !

Efeziërs 4:32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

<https://biblespace.org>

R.GAYTANT 12 jan 2021