

GOD EN MOZES



Mozes, een mens zoals iedereen geschapen uit vlees en bloed, werd door God geroepen tot een bijzondere opdracht. (Exod.3). Mozes betekent: “Eruit gehaald”. God roept nog steeds mensen om een bijzondere opdracht te vervullen, Hij **openbaart** zich bij de mens, en zo krijg je de wedergeboren mens. God had het hulpgeroep van zijn volk gehoord, om verlost te worden van de slavernij uit Egypte. Egypte is het symbolisch beeld van de hedendaagse “wereld”, rijk worden op de kop van “moderne” slavernij. Minder vrijheid en minder rechten!

De Engel des Heren (Jezus?) trok de aandacht van Mozes op bijzondere wijze, en **openbaarde zich** in een brandende braamstruik. **(2)** De braamstruik brandde niet op, er was een ander soort vuur, heilig vuur. De struik lijkt precies wel het volk Israël, in vuur en vlam, doch niet te verteren, het lijkt wel een beeld van de geschiedenis van Israël, het blijft bestaan. God blijft aan Zijn verbond denken met Zijn volk, ook vandaag nog! God maakt zich eerst bekend als de God van Abraham, Isaac, en Jacob.

Ongerechtigheid. God had gezien en hun klagen gehoord over de ongerechtigheid vanwege de Egyptenaren tegenover Zijn volk, en Hij zou snel optreden.**(7,9)**. Ook de ongerechtigheid op deze wereld vandaag is bij God bekend, maar wie bidt tot de levende God voor een eerlijke wereld? God zelf gaf zijn volk een land om te wonen, het beloofde land. Ook Jezus zal zijn volk, Zijn gemeente, straks een andere bestemming geven, het nieuwe Jeruzalem.

MOZES: WIE BEN IK?

Het menselijk probleem van Mozes was, hij voelde zich **onbekwaam** om naar de Faraó te stappen, had **geen spraakvaardigheid**. Een ander probleem was het onderwerp zelf, de Israëlieten uit het land verlossen. **Kende God dan Mozes niet?** Wie zou zijn leven in gevaar brengen voor een opdracht welke in eigen ogen tot mislukken was bestemd?

Wat zouden de gevolgen zijn voor Egypte, een vernedering en een economische ramp? Zo zal onze wereld in ongerechtigheid Gods toorn en gramschap ontvangen! (Rom.2:8-9). De Farao en zijn leger kwam om, en in de toekomst ook de antichrist!

Toch gebruikt God Mozes wonderlijk. Ook vandaag gebruikt Hij gewone mensen, zoals vroeger vissers, om de blijde boodschap uit te dragen en mensen te behouden voor Gods toorn.

1 Korintiërs 1:19 Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.20 Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?

IK BEN MET U

Het teken van de brandende braamstruik, en Gods stem, zal Mozes zijn bijgebleven. God sprak : **Ik ben met u!** Hoe zou Mozes zijn volk kunnen overtuigen om het land te verlaten? Het volk kwam uit Egypte kende al de Egyptische afgoden en gewoonten, en zouden zeker naar de **naam van die God** vragen welke aan Mozes verscheen.

(13) Mozes vroeg aan God hoe dat uit te leggen. Hier zien wij hoe een leider afhankelijk dient te zijn van God in zijn spreken.

IK BEN DIE IK BEN.....EHYEH



In de Hebreeuwse Bijbel lezen wij: **YHWH** als de persoonlijke naam van God. Het werd soms vertaald als "Jehovah". Doch in de Hebreeuwse taal is er geen letter "J". God als "spreekende" kan worden vertaald als "**I am.**", Ik ben, Ik leef. Er is geen twijfel dat deze gedachte bestond in vroegere tijden, en beter gekend als de bron van alle leven op aarde. Zijn heilige naam is ontstaan uit een werkwoordvorm, actie dus, later als naam gebruikt. **HWH** was een werkwoord als "zijn". (Ps.103:1) (Ps.105:3) Hier staat de heilige naam in fel contrast met de **levenloze goden** in Egypte. Zo is de wereld vol met allerlei levenloze beelden welke een dode onheilige god voorstellen, en waarvoor men buigt. Ook zijn er veel onheilige boeken.

Exodus 20:7 Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HERE zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. (Zie Lev.24:10)

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam *worde geheiligd*; Matth.6:9

*Handelingen 4:12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel **geen andere naam** aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.*

(14) **“Ik ben, die ik ben”** . Hebreeuwse Bijbel: **“Ik ben, die Ik zal zijn”**

Dit begrip welke een naam werd, diende Mozes aan het volk bekend te maken als de naam van God. Hij die eeuwig dezelfde zal zijn! Wanneer men iemands naam noemt, dan schept dat een beeld van de persoon: man of vrouw, beroep, leeftijd, groot of klein, taal en nationaliteit enz....

Psalm 90:2 eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.

(12) Eerst had God gezegd: *Ik ben immers met u*” dit was de werkwoordvorm. Dus Ik zal er voor u zijn. Gods naam veranderd volgens de omstandigheden, maar Hij “is er” ! Zo heeft Hij ook verschillende namen. Het volk vroeg in feite meer dan alleen maar de naam. “Wat zal Hij doen”? Wat zal Hij voor ons betekenen? Kan Hij verlossen en ons bevrijden? Mozes kon het duidelijk maken als :

Ik zal er wezen! God zal er zijn! Het volk zou hun God met wonderen ervaren, verlost worden uit de slavernij! Daar hadden ze geloof voor nodig, en ook Mozes werd een geloofsheld. Wie sprak er nog over: **Ik ben...?**

Ook wij kunnen de vraag stellen als : **Wat betekent Jezus voor u, in moeilijke omstandigheden, in een wereld van ongerechtigheid?**

JEZUS SPRAK : I AM ! IK BEN...



*Johannes 8:58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, **ben Ik.***



ZIJ ZULLEN NAAR UW STEM HOREN.



(18) God weet vooraf hoe mensen zullen reageren, Hij kent al zijn schepselen! (Exod.4:11) Hier geeft God een rustig hart aan Mozes, want God is zeer werkzaam. Ik ben met u, het zijn geen holle woorden. **(20)** De Egyptenaren, ongelovigen, afgodendienaars, zullen versteld en verwonderd staan door de wondertekens van de God van Israël. Hij laat eerst zijn volk kastijden, en het werkte mede ten goede, zie wat in Job staat:

*Job 5:17 Zie, welzalig de mens, die God kastijdt;
versmaad daarom de tucht des Almachtigen niet.*

God zal zijn volk niet wegzenden met lege handen, want slaven hadden niets! De Egyptenaren werden niet beroofd, zoals er vertaald werd. De Egyptenaren werden door God gunstig gezind, en gaven hun rijkdom aan goud en zilver aan de geredde slaven. De rijkdom van de Egyptenaar, in de ongelovige wereld, werd afgegeven aan al de slaven die Mozes, Gods knecht, volgden, en Gods woorden geloofden. Doch niet allen volgden Mozes eerlijk, er waren ook meelopers!

Efeziërs 1:13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.

Biblespace, 23 juni 2018

