

DE ANGST VAN IRAN!



*Zo zegt de HERE der heerscharen: **Zie, Ik breek de boog van Elam**, de zenuw van hun kracht, **Jeremia 49:36** en Ik breng over **Elam** vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam komen zullen.*

***Jeremia 49:37** Ja, Ik maak Elam verschrikt voor hun vijanden en voor wie hen naar het leven staan, Ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn, luidt het woord des HEREN,*

In de Bijbel vinden wij niet het woord "Iran", maar wel Elam, een provincie van het huidige Iran. De profeet Jeremia laat weten wat God zal doen, wat nog niet is in vervulling is gegaan. Iran met zijn bedreigingen, stelt zich op als aartsvijand van Israël, ontstaan in 1948. Israël nog steeds Gods oogappel.



De Perzen bekend in de geschiedenis als strijders met pijl en boog vinden wij hier terug, maar niet met de bekende pijl en boog. Vandaag zijn dat raketinstallaties, en de pijlen de raketten. De zenuw van hun kracht zal worden gebroken, wij denken aan hun bouwen voor nucleaire wapens, kernkoppen. Iran bergt zijn raketten ondergronds. Deze profetie laat zien dat Iran zwaar zal worden getroffen. De bewoners zullen het land uitvluchten naar alle landen. Iran is inderdaad vandaag bang voor hun hedendaagse burens. Doch Iran kent een goede bondgenoot, Rusland.

Wat doet Israël, is America momenteel onberekenbaar?



De stafchef van het IDF heeft opdracht gegeven tot een voorbereiding van plannen om nucleaire sites van Iran aan te vallen, om te voorkomen dat het land kernwapens zou krijgen. Naast de bestaande plannen is er de opdracht om nieuwe plannen te maken.

Het is de overheid die beslist of deze plannen worden uitgevoerd. Men wacht of Amerika de deal van 2015 met Iran volledig zou hervatten. De V.S. wil een goed overleg met Israël, volgens veiligheidsadviseur Jake Sullivan.

Wij verwachten dat vroeg of laat deze profetie in vervulling zal gaan.

<https://biblespace.org> 28 jan 2021



R. GAYTANT