

DOOD OF LEVEND GELOOF?

Om dit onderwerp te onderzoeken, gaan wij ons laten leiden door Gods woord de Bijbel! Wij leven vandaag op het einde van het bestaan van de gemeente van Jezus Christus op aarde. De Here zal plots Zijn Ecclesia tot zich nemen.

WIE DOET EEN GEMEENTE GROEIEN?

Psalmen 127:1 Van Salomo. Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de HERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.

Wij stellen al vast, dat het de Here Jezus zelf is die bouwt en de grootste kracht is. Hij bouwt toch waar Hij wil en wanneer Hij wil. Het is geen organisatie! Jezus bouwde geen kathedralen. Hij kijkt uit wie met Hem wil medewerken. Hij neemt bouwlieden aan, dat zijn wedergeboren christenen, Mensen met een hart dat veranderd is, en de Bijbel tot maatstaf neemt.

Wanneer de Here op een bepaalde plaats niet bouwt, dan is alle mensenwerk tevergeefs. Verloren tijd en inspanning of verloren geld of giften! Alles is afhankelijk van Gods zegen! Dit toont aan hoe afhankelijk wij ons moeten opstellen van Hem en Hem alleen.



Tweeduizend jaar geleden begon de Here met Zijn huis te bouwen. Daar zien wij hoe sterk afhankelijk de apostelen waren van de Heer. Zij kregen bepaalde macht van Hem.

Op Pinksteren kwamen er vele mensen tot geloof. In het ganse gebeuren stond alles onder de leiding van de H. Geest. Dus er was geen sprake van een geplande organisatie voor een eerste evangelisatie! De apostelen stonden onder de bovennatuurlijke leiding van de H. Geest in hun spreken, zodat iedereen hen kon begrijpen! Er waren vele bezoekers in Jeruzalem op die dag. Dit alles was enkel voor de groei en stichting van de eerste gemeente. Na Pinksteren werkte de H. Geest ook maar minder opvallend.

En de hand des Heren was met hen, en een groot aantal kwam tot het geloof en bekeerde zich tot de Here. Hand. 11:21

De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. De H. Geest voegt toe aan de gemeente, leidt de aanbidding, inspireert ons tot getuigen, stelt leiders aan en verplaatst ze. Hand. 9:31

Het was geen democratie als in de ongelovige of religieuze wereld! Geen staatskerk!

WIE ZIJN DE MEDEWERKERS? WAT DOEN ZE?

4 ¶ En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

Petrus doet een oproep naar allen die tot geloof gekomen zijn, dat ze zich ten dienste zouden stellen van de Heer in de bouw van Zijn gemeente. Hij spreekt duidelijk taal: laat u gebruiken. Dit betekent dat wanneer de Heer u in omstandigheden brengt om van Hem te getuigen, dan stellen wij ons in Zijn dienst. Hij zorgt voor de kracht en de vrijmoedigheid. Maar voor wie niet meer wil getuigen staat: Wij mogen de Geest niet uitdoven. De H. Geest brengt u soms bij mensen om te getuigen.



1 Corinthiërs 9:16 *Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig!*

God heeft **iedere christen** geroepen om van Hem te getuigen. Wie weinig vrijmoedigheid heeft kan daarvoor bidden. Gewone stenen worden in de bouw aaneengevoegd met cement. Zo wordt de bouw een sterk geheel. Ook de gemeente dient goed samengevoegd te worden. Er moet een band gevonden worden onder elkander. Bij grote gemeenten of kerken zie je nog weinig verbindingen. Deze band wijst ook naar de schapen die in kudden leven. Precies deze dieren hebben een zwakte namelijk dat ze steeds de groep willen verlaten en verloren raken. Corona is vandaag een aanval in de eindtijd. De goede Herder zorgt voor hen: De Bouwheer zorgt dat zijn levende stenen aan elkander worden gevoegd. De Stat. Vert spreekt over voegsels. (Ef.4:16).

Efeziërs 4:16 **En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.**

Ook andere teksten spreken over het aan elkander gebonden zijn. Zoals uw lichaamsdelen aan elkander zijn gebonden door spieren en pezen en gewrichtsbanden, zo vormt een gemeente één geheel.

Handelingen 4:32 En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was een van hart en ziel, en ook niet een zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk.

De gemeente kent duidelijk een karakter van mededeelzaamheid. De eerste christenen deelden elkanders persoonlijk gerief of dergelijke naar de mogelijkheden! Dit is totaal tegengesteld aan onze hedendaagse maatschappij die op zichzelf is gericht. Mag uw broeder of zuster eens uw auto gebruiken? Ja?



*1 Corintiërs 3:6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom.
1 Corintiërs 3:7 Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, **maar God, die de wasdom geeft.***

Het gaat onder de medewerkers van Christus niet zoals in de wereld. Daar gaat het om eer en succes. Wiens gemeente is de grootste? In het evangelie is er geen aanzien des persoons. Niemand moet zich meer waardig achten omdat hij veel mensen tot de Heer brengt, en een ander weinig.

Iemand die begiet, is iemand die onderwijst in de bijbel. Zo heeft ieder zijn taak, precies als op een bouwverf!

Maar wie laat groeien is God zelf Godsvrucht! Je hebt grote bomen en kleine bomen en omgehakte bomen. Zo zijn er grote gemeenten en kleine gemeenten, en verdwenen gemeenten, alles zoals de Here wil. Namaakgemeenten of kunstmatig gevormde gemeenten verdwijnen.

IEDEREEN BOUWT MEE!



1 Corintiërs 12:28 En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van talen.

Apostelen zijn uitgezonden om het woord te brengen waar God hen leidt. De profeten, zijn mensen die de profetieën uitleggen in de gemeenten. Dus geen nieuwe profetieën, want de profeten zijn aan de profeten onderworpen leert de bijbel. Leraars, zij die bijbelstudie doorgeven in de gemeenten. Verder komen de gaven zoals gebedsgenezing. Dit zijn gewone gemeenteleden die God gebruikt om anderen te genezen op wonderlijke wijzen. Zo kunnen mensen tot geloof komen. Deze genezingen gebeuren op **spontane wijze** in het dagelijkse leven.

Biblespace, 17 dec 2020



<https://biblespace.org>