

DE PROFEET EZECHIEL ZAG ONZE TIJD

Wanneer wij vandaag **Hoofdstuk 36** lezen, dan kunnen wij vaststellen hoe God nog steeds bezig is met Zijn volk, Zijn oogappel. (Zach.2:8). Wat niemand ooit had gedacht, Israël kwam opnieuw tot leven in 1948.

De tijd daarvoor werd Israël verspreid over de ganse wereld, dit kwam door hun ongehoorzaamheid aan hun God. Bijzonder was het afgoderij, iets dat God toornig maakt. Hij stelde hen als voorbeeld voor alle volkeren. Ook ons westen zit vol van afgoderij onder een politiek en religieus kleed.



God is barmhartig. Hij herstelt of geneest de pijnlijke wonde van de diaspora. In die verspreiding ontheiligden zij Zijn naam! Wij vinden dit terug in het Onze Vader als gebed:

Lucas 11:2 Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome;

Het Babels christendom bezondigt zich ook vandaag hieraan, het is allemaal dezelfde god zo prediken zij en zoeken naar een wereldwijde godsdienst voor alle naties. (V.N.) God noemt dit de "hoer"

want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed zijner knechten van haar hand geëist. Open.19:2

Het plan van de huidige valse profeet te Rome. Ook zal God een einde maken aan al de leugens van de V.N. tegenover Israël! (36:15) Daarom komen straks ook Gods oordelen over deze oordeelsrijpe wereld.

Waarom is God barmhartig en brengt Hij Zijn volk van overal terug in de laatste jaren?

Daarom, zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Here HERE: niet om uwentwil doe Ik het, o huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied gij gekomen zijt. 36:22

In het volgende vers laat God weten, dat men door Zijn handelen met Israël zal kunnen zien dat God Zijn profetische woorden wonderlijk zal volbrengen. Het land zal bloeien en er zal gebouwd worden. Veel nederzettingen zijn vandaag volop bezig!



Ezechiël 36:10 Ik zal de mensen op u talrijk maken: het ganse huis Israëls; de steden zullen weer bewoond en de puinhopen herbouwd worden.

Wij kunnen vandaag vaststellen dat er opnieuw veel Joden terugkeren uit Ethiopië. De profeet schreef dit in zijn tijd, dat moet de geest van de ongelovige toch wel prikkelen!

Ezechiël 36:24 Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land;

<https://unitedwithisrael.org/joyful-ethiopians-kiss-the-ground-after-making-aliyah-to-israel/>

Biblespace, 6 dec 2020



<https://biblespace.org>