

HERE, ZULLEN WEINIG MENSEN BEHOUDEN WORDEN?

Lucas 13:23 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? 24 Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.

Wanneer wij vandaag rondom ons heen kijken en letten hoe de mensen leven en waarop ze nog vertrouwen, dan is er geen reden om te juichen, maar eerder om triestig te zijn over hun komend lot!

Wij zien voor onze eigen ogen, dat er weinig mensen zijn die nog werkelijk geloven zoals Jezus het heeft geleerd.

Lukas 18:8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan **het geloof vinden op aarde?**



Jezus brengt het onderwerp zelf in vraag. **Het geloof in Hem, in Zijn woorden!**

Vele mensen zeggen wel dat ze geloven, maar er zijn geen vruchten naar. Velen geloven enkel nog in de Mammon. Kerken met dood geloof worden gerestaureerd maar staan zo goed als leeg! Hun gedrag en houding zijn dezelfde als de andere mensen, een traditie met Babelse achtergrond, zoonaanbidding!

Wanneer Jezus terugkomt, op het einde van de verdrukkingstijd door de antichrist, dan zullen er heel weinig zijn, want hun leven als christen werd onmogelijk gemaakt. Doch er kan nog een grote schare tot geloof komen, maar betalen met hun eigen leven door onthoofding.

En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. Op.20:4

Welk antwoord geeft Jezus hier op deze vraag? (v.24).

Het antwoord is niet rechtstreeks, inderdaad er waren tijden waar velen tot geloof kwamen, en andere tijden waar weinigen tot persoonlijk geloof in Christus kwamen. Doch in vergelijking met de wereldbevolking zal het weinig zijn. (Belgie: 0,01%). Jezus vond het belangrijker te antwoorden **over “hoe”** een mens behouden wordt.

24 Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, (zeg Ik u), zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen;

“many will be demanding to get in and won't be able to ! (CJB vert.) 24



Velen zullen er gevraagd worden of uitgenodigd, na het getuigen, om het evangelie te geloven, doch weinigen zijn van goede wil, om in te gaan door dat klein poortje. Zoeken doen er weinig. Toch is God een beloner voor wie Hem ernstig zoeken! (Hebr.11:6) De vraag was: komen er weinig mensen in de hemel? Velen willen wel ingaan in de hemel, maar geloofden Jezus niet.

Luther vertaalde met “worstelt” om in te gaan. Worstelen was toen een oude vechtsport. Inderdaad het gaat om een geestelijke strijd. Het is geen letterlijk strijden. Het is een strijd tegen het kwaad en de zonde.

Efeziërs 6:12 *want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.*

Romeinen 15:30 *Maar, broeders, ik vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de liefde des Geestes, om samen met mij te worstelen in den gebede voor mij tot God,*



De bedoeling van het Grieks woord voor strijden is dat men alles doet wat in zijn mogelijkheden ligt om zijn doel te bereiken, **zoals in de sport**.

Het brengt offers met zich mee. Sportmensen eten ook graag taarten, maar omwille van hun doel, offeren zij dit op. Een opoffering met het oog op het podium te kunnen staan. Het trachten in te gaan, of zoeken is eigenlijk proberen, door het vervullen van de regels van een bepaalde levenswijze, behouden te worden.

De joden dachten door het vervullen van de wet, zullen wij behouden worden. Katholieken denken door goede werken in de hemel te komen, tevergeefs!

Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

In Christus betekent, allen die in Hem geloven en worstelen tegen het kwaad.

In eigen kracht de hemel te bereiken is niet mogelijk, **de genade** is er nodig.

De verdere verzen zullen klaarheid geven over welke mensen het gaat welke niet in de hemel zullen komen.

Vanaf een bepaald ogenblik zal openbaar worden, welke mensen behouden zijn en welke niet. Vanaf het sluiten van de genadedeur, de genadetijd.

Welke zal de reactie zijn van hen die voor de hemeldeur staan, buitengesloten?

Men zal kloppen op de deur! Dit toont aan dat ze wel goed weten waarover het gaat.

Ze voelen zich nu ook wel letterlijk buitengesloten en begrijpen nu niet goed waarom.

Ze waren er stellig van overtuigd in de hemel te komen, op hun eigen manier, eigen godsdienst, wellicht. Of dienden twee heren.

Ze beginnen te roepen opdat God zou opendoen. Smeebedes zijn dan te laat, Jezus doet dan de deur dicht. Zo was het ook met de ark. Niemand ging nog mee met Noach in de ark, ook zijn vrienden geloofden niet dat het zou regenen. God sloot ook hier zelf de deur. Maar God laat ze niet binnen, religieuzen zijn geen gelovigen! God weet heel goed wie ze zijn!

Waarover gaat het dan?

God behandelt ze als vreemdelingen. Ze behoren Hem niet toe, het is geen familie van God. Ze behoorden tot allerlei andere goden, of godsdiensten. Ze hadden Jezus niet lief boven hun eigen aardse familie.

Mattheus 10:37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.

Vers 26Van Christus nog gehoord natuurlijk!.....

26 Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken, en U hebt in onze straten geleerd

Ze hebben Jezus leren kennen in hun leven van verre. Ze weten wel over wie het gaat, maar waren niet echt zijn vrienden. Jezus was nu ook hun God niet. Het is niet omdat je met iemand aan tafel zit te eten dat het je echte vriend is. Het is niet omdat je iemand hebt zien preken dat het je vriend is, en dat je het eens was met Hem. Ze vertrouwden Hem niet.

Ze hebben Jezus gekend, zoals ze in school leerden over Napoleon.

27 En Hij zal zeker tot u zeggen: Ik weet niet vanwaar u bent; gaat weg van Mij, alle werkers van ongerechtigheid.

God noemt ze werkers der ongerechtigheid. Oneerlijke mensen, schijnheiligen, mensen die het niet nauw hebben genomen met Jezus woorden. Ze werden nooit door God gerechtvaardigd of aangenomen als Zijn kind!

Mensen die niet wederomgeboren waren. Twijfelaars en meelopers of kerkgangers. Ze wilden hun kruis niet dragen, geen nadeel ondervinden door in Hem te geloven.



Mattheüs 10:38 en wie zijn kruis niet opneemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.

Mattheüs 16:24 Toen zei Jezus tot zijn discipelen: Als iemand achter Mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.

Dit kruis betekent veel, het spreekt over lijden en de gevolgen dragen omwille dat men Jezus lering wil volgen. Het betekent dat men geen echte vrienden in de wereld kan hebben en dus geen wereldsgezindheid nog kan aannemen.

Romeinen 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaglijke en volmaakte wil van God is.

Met gelijkvormigheid bedenken wij dat wij niet meer dezelfde principes en levensovertuigingen of politieke overtuigingen volgen. Wereldse mensen daarbij zijn ook alle mensen die religieus zijn en de komende wereldkerk met al hun allianties gaan volgen. Mensen die gevangen worden door allerlei dwalingen, ook zij kennen God niet persoonlijk in Christus.

1 Timotheüs 4:1 De Geest nu zegt uitdrukkelijk, dat in de latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen, terwijl zij zich zullen bezighouden met verleidende geesten en leringen van demonen

Ook dit zijn mensen die niet zullen behouden worden. Ze geloofden in allerlei dwalingen, welke werden gepredikt met verleidende muziek.

De geschiedenis in het christendom met zijn verschijningen, bijgeloof, heiligenverering, zelfkastijding in kloosters enz. Dwalingen bij de jeugd gebracht via muziek!

Marihuana is beter dan alcohol of cholera is beter dan de pest! (Muziek over Israël) met naamveranderingen van God!



28 Daar zal het geweest zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen.(Lukas13)

Een diepe woede van pijn uit zich door het tandengeknars. De woede van kaïn weerspiegelt zich hier. Hun leven is God niet welgevallig geweest. Ze wandelden niet met God, ze hebben nooit geen rekening gehouden met Gods woord, men geloofde hun eigen principes of gemaakte geloofsboeken. Indien ze konden zouden ze de profeten en al de ware christenen opnieuw doden!

Helaas nu is het gedaan met de ongerechtigheid en hun oneerlijke sluwe praktijken.

Ze zijn buitengeworpen, betekent nu beseffen ze dat ze niet behoren bij de ware christenen. (Openbaring 22:15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.)

De deur is gesloten en toch zien zij Abraham, Isaak en Jakob?

Hoe komt dit. Het lijkt wel **een glazen deur**. Ze zien iedereen plaats nemen aan de tafel van het feest! Dit laat hen nog beter beseffen wat zij op de wereld hebben gedaan om dit te moeten missen.

Ze zullen allen herkennen, waarmede ze hebben gelachen, welke ze hebben verweten en beticht. Over wie ze leugenachtig kwaad hebben gesproken. Die ze vervolgt en gedood hebben als de profeten!

Mattheüs 5:11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijntwil.

Ja, die buitengeworpen door de Heer, het waren zij die kwaadspraken van de ware christenen en hun voorgangers, omdat ze niet spraken naar hun begeerten! Het waren de dwaze maagden ze hadden geen olie, ze hadden de Geest niet en onvoldoende profetische Bijbelkennis.

30 En zie, er zijn laatsten, die de eersten zullen zijn en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn.

De laatsten waren de heidenen, en de eersten die de Messias hoorden waren de joden! Dit lijkt mij de beste uitleg, want Jezus sprak immers tot de joden!

Wie zullen behouden worden?

Het lijkt me nogal duidelijk dat het gaat om de vraag wie Jezus persoonlijk hebben leren kennen. Over mensen die werden overtuigd door de H.Geest en verder in hun leven werden geleid door Gods Geest. Over mensen die bereid zijn geworden hun leven in te zetten en te geven aan hun Heiland Een slaaf staat niet boven zijn Heer.

Mattheüs 10:24 Een discipel staat niet boven zijn meester, of een slaaf boven zijn heer.



<https://biblespace.org>