

## JEZUS STIERF IN UW PLAATS !

Voor velen is het een traditie dit gebeuren eenmaal per jaar te herdenken. Evangelische Christenen herdenken het sterven van Jezus als ze samenkomen en het avondmaal vieren. Voor hen is het een gehoorzaamheid aan de Heer die vroeg zijn dood te herdenken. Dit heeft dan ook zijn reden. Mensen vergeten dat Jezus hun straf heeft gedragen voor hun zonden, de meerderheid heeft daar in hun leven nooit bij stilgestaan, dat Jezus het deed voor ieder **PERSOONLIJK !**

### EERSTE BEGRIP: HET STERVEN VAN JEZUS.

46 *En Jezus riep met luider stem : **Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.**  
**En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.***

47 *Toen de hoofdman zag, wat er geschiedde, verheerlijkte hij God, zeggende :  
**Inderdaad, deze mens was rechtvaardig!***

Wij kunnen hier begrijpen dat Jezus zelf het tijdstip van zijn sterven bepaalde. Dit werd door de hoofdman terecht zeer goed opgemerkt. Vele Joden hadden begrepen dat dit hun traditioneel avondgebed was , voor het slapen gaan, en fris op te staan in de morgen! Wat ook opvalt is dat Jezus dit laatste kruiswoord sprak vanuit **psalm 31**. Zeer merkwaardig gaat het in deze psalm over David welke vocht voor zijn leven. Het gaat in die psalm over iemand als over iemand welke vlucht naar een schuilkelder tijdens een bombardement om zijn leven te redden. Hij wil in veiligheid komen.

De eerste reden waarom mensen hun geld naar de bank brachten, was voor de veiligheid. Men deponeerde het daar. Waar hier staat voor "beveel ik" kun je lezen deponeer ik **Mijn geest, mijn leven in uw handen God!**

Jezus is voor ons niet gesneuveld in een strijd voor een betere wereld. Neen! Hij bedoelde: Niemand ontnemt mij het leven, ik leg het uit mijzelf af, ik heb macht het af te leggen en macht het op te nemen! Deze macht hebben wij niet.

Wij moeten als kinderen van God niet zo meelijwekkend zijn, Hij was zo machtig dat hij nog riep met LUIDE stem, en het hoofd ophief. Bedenk zijn woorden kruisdragend:

***Lukas 23:28 En Jezus wendde Zich tot haar en zeide: Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen,***

Inderdaad wat voor leed is er niet gekomen over het volk Israël dat zijn Messias verwierp, na de massamanipulatie van de farizeeërs!

Dit is ook voor allen die Jezus en Zijn woorden verwerpen!

## EEN TWEEDE BEGRIP: GOLGOTHA.



De plaats waar Jezus stierf heet “Hoofdschedelplaats”. Calvarie komt van het latijn. Velen dachten dat dit een plaats was waar het gebeente van de misdadigers op deze plaats bleven liggen. De lijken werden ook begraven, ook als dat van een executieplaats was.

Golgotha is ontleend aan de vorm van de heuvel of rots.. (Bv: Sichem= schouder). Het lag buiten Jeruzalem.

**16 Toen gaf hij Hem aan hen over om gekruisigd te worden. Zij dan namen Jezus, 17 en Hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde Schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgotha, waar zij Hem kruisigden en met Hem twee anderen, aan weerszijden een , en Jezus in het midden. Joh.19.**

Het feit dat Jezus in het midden werd gesteld, toont aan dat er een scheiding komt onder de mensen, dezen die inzien dat ze zondaars zijn, en anderen die de genade van Jezus verwerpen. Iedereen stelt eens in zijn leven of hij voor of tegen Jezus is. Hij aanvaardt de bijbel of verwerpt hem. Ieder mens staat voor de keuze.

**29 En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen Hem, schudden hun hoofd en zeiden: Ha, Gij, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt ,**

Langs Golgotha lag een druk bewandelde weg. Deze weg is te vergelijken met onze levensweg op aarde. De Romeinen vonden dit goed, omdat dit beeld een afschrikking wekte bij het volk. Dus daar zijn vele mensen voorbijgekomen. Iedereen loopt wel eens met de gedachte: **Waarom stierf deze Jezus?** Het was voor u dit leest! Geloof Hem en wordt wedergeboren.

In de nabijheid van Golgotha lag een spelonk waarin een graf gehouwen voor een rijke, waarin het lijk van Jezus werd gelegd, en bewaakt .Zie foto hiernaast.



## DERDE BEGRIP: DOORNEN EN DISTELEN.

Doornen en distels zijn in de bijbel een beeld van zonde en zondigheid.

**Zie de mens! Zie Jezus, met doornen gekroond!**



Zie eerst op de doornen. Vanwaar komen zij? Aandoenlijke gedachte. Nee, die doornen, op dat hoofd - zoals iemand het noemde, de scherpste doornen op het edelste hoofd, dat had niet zo moeten zijn! Het lag dan ook niet in het oorspronkelijk voornemen van de Schepper van mensen en doornen, dat het ooit zo zijn zou. Integendeel, God had voor het hoofd van Zijn mensenkind, van Zijn mensenbeeld, een andere kroon bestemd. De mens was verordend om een stalen kroon van de heerlijkheid, een koningskroon van heerschappij te dragen.

**Maar de zonde van ongehoorzaamheid is tussenbeide gekomen.** En Eden, eens de hof van de onschuld, van het geluk, heeft het woord van de vervloeking gehoord: "Het aardrijk zij om uwentwil vervloekt: **doornen en distelen** zal het u voortbrengen.

Gen.3 17 ¶ *En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft,*  
18 **en doornen en distelen zal hij u voortbrengen**, en gij zult het gewas des velds eten

**De zonde geeft de mens doornen in het vlees:** ziekten en benauwdheden, weeën en pijnen, doodsangst en doodstrijd en dood. Zij geeft hem **doornen in het hart:** bekommelingen en zorgen, verdriet en droefenis, lijden en rouw. Zij geeft hem vooral een scherpe en snerpemde doorn in het geweten, de pijnlijke en stekende bewustheid van de zonde als schuldig, strafwaardig!



## VIERDE BEGRIP: HET KRUIS, HET KRUISIGEN.

Het kruis is nu wel een symbool geworden voor de christenen, hoewel in de beginne het niet zo was. Kruisigen was een doodstraf bij de Carthagers en overgenomen door de Romeinen en Grieken. Dit was voor rovers, opstandelingen en veroordeelde slaven. Het werd niet toegepast op de Romeinse burgers.

In het begin was dit een paal, kort erop was het een paal met een dwarsbalk, en vormde een kruis zoals Jezus stierf.

**De bijbel leert dat het kruis, een vloekhout, een symbool is van smaad en vloek. Het was een Tammuzkruis, door de Romeinen overgenomen, vandaar de T. De stervenden werden aanzien als een offer aan de zon. Toen Jezus stierf kwam op dat moment een zonsverduistering om aan te tonen dat het offer van Jezus geen zonoffer was !!!**

***Galaten 3:13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven : Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.***

Wonderlijke tekenen zullen Gods volk, Israel in de toekomst nogmaals verleiden, omdat ze gezet zijn op wonderen en tekenen. De Antichrist zal ze misleiden, eer ze de waarheid, hun Messias, de Koning der Koningen zullen ontdekken. De Grieken, beeld van de heidenen verwachten de waarheid van de wetenschap en menselijke wijsheid en filosofie. De waarheid is te vinden in een gekruisigde Christus, dat is pas wijsheid en kracht.

22 Immers, de **Joden verlangen tekenen** en de **Grieken zoeken wijsheid**,  
23 doch **wij prediken een gekruisigde Christus**, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, 24 maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, **prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods**.  
( 1 Cor.1).

Het gebruik van bedwelmende dranken bij veroordeelden, was geen Romeins gebruik, maar wel een speciaal joods gebruik. Een mengeling van mirre en wijn, welke een narcoticum werd.

Anderen beweren dat Gal opium is. Opiumpapaver is verdovend. De oude boeken van Celsus ( 42v.Chr.-37 na Chr.) vermelden dat Gal beschreven staat als een plant. Helemaal niets te maken met afscheidingsprodukt van de lever. De mogelijkheid bestaat dat er mirre werd toegevoegd omdat de papaver bitter is, en het zo drinkbaar te maken.

**33 ¶ En zij kwamen aan een plaats, genaamd Golgota, dat is de zogenaamde Schedelplaats,**

**34 en zij gaven Hem wijn, vermengd met gal, te drinken. En toen Hij die proefde, wilde Hij niet drinken .Matth.27**

Men wilde het lijden van de Heer verzachten, door Hem pijnstillende middelen toe te brengen. Dit was een gebruik dat men had geleerd uit het boek spreuken, zoals hieronder geschreven. (rechts: mirreplant)

*4 Het past koningen niet, o Lemuel, het past koningen niet wijn te drinken, noch machthebbers bedwelmende drank te begeren, 5 opdat hij niet drinke en de inzettingen vergeete en het recht van alle verdrukten verkere.*

*6 Geeft bedwelmende drank aan wie te gronde gaat, en wijn aan wie bitter bedroefd zijn; opdat hij drinke en zijn armoede vergeete, en aan zijn moeite niet meer denke. Spreuken 31*

***Het lijden aan het kruis kon gaan van 12 tot 24 uur, doch wordt er gelezen van enkele dagen kruislijden, en aanvallen van roofdieren. Het breken van de benen was een verkorting van hun lijden.***



<https://biblespace.org>

29 nov 2020

