

# HISTORIE DES TESTAMENTS

Laten wij even kijken in een voorloper van de Statenvertaling. Het boekje valt uiteen van ouderdom, en is geschreven in oud Vlaams. Wij kijken even naar het gedeelte van de Samaritaanse vrouw bij de waterbron.



Wat opvalt hier is er nog geen indeling met verzen. Het gedeelte te vinden in Johannes 4

Wat wij hier aantreffen is dat de Samaritaanse vrouw “bij geval” tot de put komt om water. Dit betekent “bij toeval”. Daar staat dat bij God geen toeval bestaat, alles is bij Hem bekend vooraf. Wanneer er iemand onverwacht komt op onze weg dan kan daar Gods wil achter schuilen, dan is dit een mogelijkheid om hem of haar het levend water van Jezus te geven!

Ook hier vinden wij het voorbeeld dat er bij Jezus geen onderscheid was om te spreken over zijn “Eeuwig leven”. Joden spraken in het algemeen niet tegen de Samaritanen.

*Johannes 4:14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigten leven.*



Wanneer wij letten op de tekst in dit oude boek dan lezen wij :

Het water waarvan je geen dorst meer krijgt, de vrouw begreep het niet, als velen!



*“Dat is den H. Geest die als hemels water den dorst tot de wereld wegneemt: De brandende begeerlijkheid blust, en de ziele vruchtbaar maakt, om vruchten voort te brengen tot het eeuwige leven”*

Dorst is iets wat een behoefte van het lichaam kan zijn, en dan zoekt men om die dorst te stillen te bevredigen, hetzij op gelijk welke wijze, in gelijk welke omstandigheden.

Dorst kan ook een behoefte zijn voor de geest van de mens. Hij zoekt om gelukkig te kunnen worden in het leven hier op aarde. Hij denkt:

Die geestelijke dorst kan lastig zijn! Je hoort het zo : de Directeur, de handelaar, de super rijken, tieren en zoeken sluw: Meer winst....meer winst maken! De werkende mens : Ik wil carrière maken, hoger op de sociale trap, meer verdienen. De politici: Meer macht, meer eer.... Velen zijn nooit tevreden, hun geestelijke dorst knaagt als bij de farizeeërs, zich verrijken! Geld maakt niet gelukkig, noch tevredenheid. Ieder mens wil begeren, maar krijgt niet altijd wat hij wil op deze oudste planeet: aarde!

**Er is maar één oplossing:** Het water van Jezus, daarom kwam Hij op aarde, hij kan de mens genezen van deze ingeboren kwaal van de mensheid! Wij in de Bijbel leest is aan het drinken en het geloven brengt blijdschap.

De H. Geest kan de mens gelukkig maken en vruchtbaar voor later! Bid eens daarom!!! Dat heet Godsvrucht. Godvruchtigheid is niet naar een kerk gaan of kerkelijke plichten vervullen. Bijbelgetrouwe christenen worden voorbereid tot gerechtigheid, zij zullen over engelen oordelen! (1 Kor.6:3

Biblespace, 25 nov 2020

<https://biblespace.org>

[biblespace@hotmail.com](mailto:biblespace@hotmail.com)

